

+ 2021 Augustus

01.08.21 “Spreek Christelijk”

In een nagekomen bericht van de Olympische Spelen wordt nog eens duidelijk gemaakt hoe sommige Spanjaarden de Basken haten. Het past in de oude leuze tijdens de Dictatuur: “*España es una y no cincuenta y una*” (“Spanje is één en niet éénvijftig”).



Nadat **Maialen Chorrut**, de 38-jarige kanovaarster (K1) uit Donostia – San Sebastian, zilver haalde (na eerder al een bronzen in Londen 2012 en een gouden plak in Rio 2016) werd ze “overvallen” door de Spaanse radiozender “Cadena COPE” op het ogenblik dat ze belde naar haar kind en haar man. Dat gebeurde in het Baskisch. Dat zorgde voor een boel haatvolle reacties van luymen die enkel hun “Christelijke Taal”, Spaans willen horen.

Het argument is dat ze een medaille haalde ... voor Spanje!

01.08.21 Het blijft een erg gevoelig Spaans schandaal: POLITIEKE GEVANGENEN

Elk jaar rond deze tijd wordt overal in Baskenland geëist dat de politieke gevangenen dichterbij huis ondergebracht worden. Deze acties gaan door op het strand ...



... maar ook langs de weg. (Foto uit 2001)

Nu zijn onlangs de meeste Baskische gevangenen vanuit Spanje dichterbij huis ondergebracht maar ze moeten **NAAR** huis. Zo zit Joseba Arregi al 30 jaar in de cel. **Hij is 75 jaar!!!**

02.08.21 De Spaanskiljonse bestuurders van Pamplona willen op de Plaza del Castillo parkeren.

Het centrale plein van Pamplona werd jaren geleden vrijwel verkeersvrij gemaakt. Nu wordt het archeologisch patrimonium weggehaald om er, ondergronds, auto's in de plaats te zetten. Nochtans kwam er enkele jaren geleden vlakbij al een nieuwe zéér grote en erg goedkope deels ondergrondse parkeergelegenheid.



Enkel de oude stadsmuren worden niet verwijderd (Jagoba MANTEROLA/FOKU)



Ook moeten er bomen verwijderd worden. Let op de wapenstok waar de politiemannen zich steeds aan vasthouden.
(foto: Lander F. ARROYABE/FOKU)

03.08.21 De man die ongewild zorgde voor de wereldwijde aandacht voor het Baskische Volk

Melitón Manzanás (San Sebastian 09.06.1909 – Irún 02.08.1968) verdedigde de grenzen van Spanje. Ook de “grens” die midden door Baskenland liep, de “staatsgrens” die door de Basken niet als dusdanig erkend werd.

Basken die de “grens” tussen Noord en Zuid Baskenland goed kenden zorgden er tijdens WO 2 voor dat Joden of gevallen Britse piloten veilig uit bezet gebied verwijderd werden.

Als Manzanás die piloten of Joden te pakken kreeg leverde hij ze uit aan de Gestapo.

Baskische Nationalisten die in zijn klauwen terecht kwamen werden gefolterd en de pijnkreten werden op band opgenomen om ze daarna via een radiowagen in het dorp van herkomst van het slachtoffer te laten horen.

De haat van een heel volk kristalliseerde zich in Manzanás. Eind juli 1968 werd, o.a. als antwoord op de dood van Txabi Etxebarrieta, het wachtwoord doorgegeven:

"La abuela ha muerto. Mañana funerales".
(Oma is dood, morgen begrafenis).

Het signaal om op te treden...



Op 2 augustus 1968 werd er in Irún bij Manzanás op de deur geklopt. Javier Izko de la Iglesia zou het woord gevoerd hebben: “**Manzanás, somos de ETA**” (“Manzanás, wij zijn van ETA”) waarna de schoten volgden.

Nooit raakte bekend wie de kogels afvuurde. Het was in ieder geval iemand van ETA...

Bij het beruchte “**Proces van Burgos**” kregen ze allemaal de doodstraf. Het vonnis werd nooit uitgevoerd.

Op 19 januari **2001** werd deze beruchte folteraar en Gestapovriend, via een Koninklijk Decreet, postuum gedecoreerd met het “**Gran Cruz de las Víctimas del Terrorismo**” (Groot Kruis voor Slachtoffers van het Terrorisme) door de “democraten” van de Spaanse regering. In maart 2003 werd de Wet 32/1999 aangepast: “**Het Gran Cruz de las Víctimas del Terrorismo kan in geen enkel geval worden toegestaan aan diegene die in zijn persoonlijk of professioneel traject, waarden vertegenwoordigt die in tegenstrijd zijn met de Grondwet en met de Rechten van de Mens**”. Daarop tekende de PNV, ook in maart 2003, beroep aan tegen de postume decoratie, maar het Hooggerechtshof verwierp dit beroep. In 2004 en 2008 werd nog een beroep verworpen, ingediend door IU-Izquierda Unidad of Verenigd Links en door Catalaanse Associació Catalana per a Defensa dels Drets Humans.

Het Herdenkingscentrum van Slachtoffers van Terrorisme wil op deze verjaardag van de liquidatie van Manzanás tóch weer eer bewijzen aan de folteraar...Spanje blijft een vreemd land.

Op de Wikipediapagina staat een lijst van 37 namen van personen die zeker gefolterd werden door Manzanás!

11.08.21 Pamplona en Roncesvalles herdenken vrijdag en zondag de Slag van 778.

Vrijdag (Iruñea) en zondag (Orreaga) zullen de Basken de Veldslag van 778 herdenken. In dat jaar kwam Karel de Grote, onze “Carlomagno”, voorbij nadat hij “Cesaraugusta” (Zaragoza) kwam bijstaan om de Moren te verjagen die de stad aanvielen. Mogelijk mochten de troepen hun soldij bij elkaar vechten in Pamplona maar ze trokken ook de stadsmuren om waardoor de stad onverdedigbaar achterbleef. De Basken zonnen op wraak en boven het klooster van Roncesvalles isoleerden ze met wat rotsblokken de achterhoede van het Christelijke Leger, onder bevel van Roeland, en “hakten het in de pan”. In het **Roelandslied** wordt dit omschreven als een nederlaag tegen een “**Enorm Moors Leger**”.



Sarcofaag met de stoffelijke resten in de Dom van Aken. Karel de Grote (L) die de muren van “Pampelvn” omver trekt (eigen foto)

11.08.21 Pamplona en Roncesvalles herdenken vrijdag en zondag de Slag van 778.

Maar ook de gebeurtenissen van 500 jaar geleden worden herdacht. Bij deze **Veldslag van Noain van 1521**, tegen de Hertog van Alva, verloren de Basken hun autonomie. (Alva kwam na deze slag naar de Nederlanden om ons Volk te koeioneren.)



Hoog boven de vlakte kwam er een vreemd “monument” (bestaande uit verschillende onderdelen) van de Slag van 500 jaar geleden. (eigen foto’s)

[Voor een bezoek: In het dorpje Galar – Getze (bij NOAIN) te voet naar boven trekken!]
Beneden kwam er op het voormalige slagveld een vlieghaven.

11.08.21 Op 19 augustus 1957 verloren in de baai van San Sebastian 5 personen het leven.

Manuela Rozado, Benito Amiano, Andresa Dolorea, José Ramón Rubial en José De Miguel (een stadswacht). Zij kwamen onder het yacht, “AZOR” dat, vanuit Getaria, terug naar de haven voer.

Aan het roer stond Francisco Franco, van beroep Spaans Dictator! De twee toenmalige kranten maakten melding van het gebeuren maar niet van de stuurman!



Francisco Franco als zeeman!

Omdat er te veel getuigen waren op het yacht, op het strand en in de haven kon dat niet aangehouden worden. Daarom werd maar over “sabotage” gesproken. Dan lag de schuld automatisch ook bij “een ander”.

Baskische Nationalisten konden het niet geweest zijn want die werden elke zomer, als “the great dictator” in San Sebastian verbleef met honderden tijdelijk opgesloten in de gevangenis.

Op de begrafenisdienst van de kinderen werd Franco “vervangen” door een boel hovaardigheidsbekleders.

Omdat één van de families de begrafenis niet kon betalen ontvingen de familieleden van alle slachtoffers een som geld.

13.08.21 In Pamplona – Iruñea wordt Karel De Grote herdacht.

In Pamplona – Iruñea wordt Karel De Grote – Carlo Magno herdacht.

Dit gebeurt met een aurresku (eredans) en bloemen aan een muur waar verder niets te zien is, behalve de Ikurriñea en mogelijk een (voorlopig) bord met info.

Toen de stad *Cesaraugusta* (Zaragoza) in 778 dreigde ingenomen te worden door de Moren riepen ze het “Kristendom” ter hulp en daarvan stond Karel de Grote aan de leiding:



(Foto: Iñigo URIZ/FOKU)

Dit gebeurt met een Aurreku en een bloemenhulde. Vreemd! Bloemen voor een man die je stadsmuren omver trok. Maar de gemeenschappelijke vijand waren de Moren...

Na deze plechtigheid in Pamplona trokken ze naar het Monument op de Ibañete (bij Roncesvalles).

Uiteindelijk zou Zaragoza met de Moren tot een akkoord gekomen zijn en moest Carlomagno rechtsomkeert maken.

13.08.21 De koning van de Franken, Carlomagno, Karel de Grote, trok naar Zaragoza

Zaragoza (toen “*Caesaraugusta*”) was in het jaar 778 in handen gevallen van de “Muzelmannen” en had “het Christendom” om hulp gevraagd.

Toen het leger van Karel in Zaragoza arriveerde bleek dat de stad het met de Moren al op een akkoordje had gegooit! Karel moest met zijn leger tevergeefs rechtsomkeer maken en daarover moet hij bijzonder kwaad (beledigd?) geweest zijn. Ook was er geen oorlogsbuit voor zijn troepen...

Het was waarschijnlijk daarom dat hij zijn soldaten dan ook niet tegenhield toen die de muren van Pamplona deels sloopten en de bevolking aanvielen!

De Basken zonnen op wraak en bliezen daarom op 15 augustus 778 verzameling in de buurt van Roncesvalles waar ze op hún beurt weer **wraak namen op de achterhoede van de troepen** die onder de leiding stond van de dauphin van Karel, Roeland. (“Roland van het Chanson”)



De juiste plek waar Roeland “sneuvelde” is onbekend. Naast hem ligt de Hoorn “Olifant” waarmee hij tevergeefs om hulp geblazen had.



Vlak naast het klooster van Roncesvalles kwam enkele jaren geleden dit monument ter ere van Roeland (die in het Spaans **Roldan** heet).

13.08.21 Het oudste monument werd lang geleden gestript



[Het staal werd jaren geleden gestolen, **mogelijk door “Moren” die geen wraak namen maar handelden in oud ijzer!**] (eigen foto's)

(* **Roland**, geboren ca. 736 en overleden op 15 augustus 778 was ook bekend als **Roldan**, **Roeland**, **Roelant** of **Orlando** (in het Oud Frankisch **Hruodland**). Hij was één van de eerste Paladijnse ridders **aan het hof van keizer Karel de Grote in de 8ste eeuw**. Zijn dood moet dus een harde slag geweest zijn voor Karel de Grote. In de latere Middeleeuwen werd hij bezongen in proza en liederen. Het bekendste van deze liederen is het 12e-eeuwse *Chanson de Roland* (Roelantslied).

13.08.21 De Basken namen wraak op de Franken en dat wordt uitgebeeld in Pasajes de San Juan.

Aan de kust in **Pasajes de San Juan - Pasaia** kwam er een soort kapel waar in een oeroude Baskischtalige tekst de Heer wordt bedankt voor de bijstand in Roncesvalles:



Achter de steeds gesloten poort hangt links tegen de gevel een tekst in steen in moeilijk leesbaar Spaans en waar je je arm en je fototoestel moet riskeren om hem in beeld te krijgen:



Maar hier streden “Christenen” tegen “Christenen”...

15.08.2021 “Morlans 30 jaar geleden” Een tragedie!

In 1991 stond de Guardia Civil in San Sebastian nog onder het bevel van **Luitenant - Kolonel Rodríguez Galindo**. Hij zou zijn carrière later in de gevangenis eindigen nadat hij **tot 75 jaar werd veroordeeld** voor het ontvoeren (in Bayonne!) en **het doodfolteren van Lasa en Zabala**, twee jongeren uit Tolosa die nooit beschuldigd werden van ETA-activiteiten! **Mét hem vloog ook de toenmalige Provinciegouverneur, Julen Elgorriaga, PSOE, in de cel.**

De toenmalige **Directeur Generaal van de Guardia Civil, Luis Roldán**, kon net op tijd het land ontvluchten!



Luis Roldán

Hij was de eerste (en de laatste?) niet-militaire overste van de **“txakurrak”**.

“Txakurrak”, “honden”, de Baskische scheldnaam voor Guardia Civil. Op de muren kon je dan ook de tekst lezen: “Txakurrak debekatuak” “Honden oprotten”!

Op 17 augustus 1991 brak in San Sebastian, in het gehucht Morlans, de hel uit.

Het Antiterrorisme – “elite-peloton” van de Guardia Civil viel om 4 uur ’s nachts de woning, “Tolaretxea”, aan en die aanval duurde tot 9 uur ’s morgens.



“Tolaretxea” of “Tolaretxe

Vier uren lang werd er geschoten en werden er traangasgranaten gegooid ! Tegen de middag werd het resultaat meegedeeld: Twee Guardia Civiles gewond en één ETA-militant dood en twee gewond. **Maar enkele uren nadat de dode was weggebracht werden er nog 2 anderen in een lijkwagen afgevoerd: Patxi Itziar uit Deba, Iñaki Ormaetxea uit Urbina en Jokin Leunda uit Beasain.**

Later zou blijken dat het drietal een boel kogels in hun lijf hadden. Een wetsgeneesheer noteerde dat de **dodelijke kogels van vlakbij (“a quemarropa” - 25 centimeter) waren afgevuurd! “Afgemaakt” dus!**

Iñaki Ormaetxea (*) was slechts 24 jaar. **Jokin Leunda** kwam uit Beasain. **Patxi Itziar** (de oudste, 40 jaar) stierf door één kogel in de slaap!

17.08.21 Vijftien jaar geleden, op 17 augustus 1991, werden in Morlans (San Sebastian) 3 Basken vermoord.

Na een nacht van tientallen arrestaties viel de Spaanse Guardia Civil om 4 uur in de vroege morgen schietend binnen in de woning waar 3 ETA-leden verbleven.

Er werden handgranaten gegooid en dat duurde tot 9 uur in de morgen. Vijf uren lang!

Dit alles gebeurde onder de leiding van Guardia Civil-chef Luís Roldán die later verdween met 10 miljoen Euro's. De militaire overste in San Sebastian werd later tot 75 jaar veroordeeld.

Hoewel er geen tegenreactie was werden ze alle drie vermoord. Het schieten duurde tot 9 uur. Toch werd aanvankelijk gezegd dat er slechts 1 dode was en 2 gekwetsten. Later werden er nog eens 2 doden afgevoerd. De dodelijke schoten waren zó dicht afgevuurd dat het leek op een "genadeschot"!

Iñaki Ormaetxea lag na afloop dood in een lege badkuip waarin hij tevergeefs bescherming had gezocht. Hij had 2 schotwonden in niet-vitale organen en één dodelijke schotwonde in het hoofd, afgevuurd van op minder dan 25 cm.

Patxi Itziar lag dood op een kussen in de keuken met 1 schotwonde in de slaap.

Jokin Leunda vertoonde 12 schotwonden in de rug (geen enkele dodelijk) en één schotwonde in het hart van op korte afstand afgevuurd.

Waren de urenlange salvo's een dekmantel, een strategie om latere "onfrisse praktijken" te verdoezelen?

Er waren in totaal 600 kogelinslagen in het huis!



Toen het drietal jaren later herdacht werd, op 17 augustus 2006, trad de (Baskische) politie, Ertzaina opnieuw op. Ze namen de foto's weg!



Herdenking in Morlans, 15 jaar later.

17.08.21 Iñaki Ormaetxea kreeg aan de gevel van de woning in Urbina een opvallend gedenkbord



Er staat duidelijk op vermeld waarom en door wie hij gedood werd.

Toen de familie er nog een bar uitbaatte en haar andere zoon na jaren vrij was werden we vriendelijk “ontvangen”. Josu zat 20 jaar in verschillende Spaanse gevangenissen!



Moeder Blanca Antepará en zoon Josu Ormaetxea in hun bar in Urbina.



Op latere leeftijd

Begin januari 2012 overleed Blanca Antepará, moeder van Josu en Iñaki Ormaetxea in URBINA
Ze kreeg 7 kinderen en werd 88 jaar.

AGUR ETA OHORE, BLANCA!

18.08.21 In Gijón is het gedaan met de stierengevechten

Gijón, de grote havenstad in het Noordelijke Asturië, waar ze hun stad “Xixón” noemen, (uitspreken als “Chichón”) heeft **besloten geen stierengevechten meer te houden**. Die activiteiten vonden, naar gewoonte, overal in Spanje plaats op de feestdag van de patroon/patrones. Burgemeester Ana González maakte dit nu officieel bekend.



De Plaza de Toros van Gijón

De burgemeester is lid van de Partij “Federación Socialista Asturiana” een andere naam voor PSOE.... Waarschijnlijk werd de voorbije jaren geteld of deze beslissing stemmen ging kosten.

19.08.21 De GEEST van Dictator Franco. Ze raken er niet van af...

Toen Francisco Franco zichzelf tot Dictator van Spanje promoveerde werd in La Coruña (Galicië) het Pazo de Meirás, een 70-tal kilometer ten noorden van Santiago de Compostela, een geschikt “optrekje” gevonden om de vrije tijd door te brengen:



Het was dan wel geen “PALEIS” maar het kon er voor doorgaan (voor een dictator)...

In de provincie Gipuzkoa veranderden ook zaken van eigenaar zoals een Dictator dat pleegde te doen.

De toenmalige Baskische Lehendakari, Jesús María Leizaola, raakte geheel zijn eigendom kwijt! Hij was dan ook in 1936 in ballingschap moeten vluchten en mocht nooit meer terugkeren. [Hij overleed in 1960].

In San Sebastián betrok Franco het Paleis Aiete waar hij steeds, zonder te verwittigen, plots opdaagde. Halsoverkop moesten dan de **zwanen** die op de Plaza de Gipuzkoa in de stad vertoefden naar Aiete gebracht worden...

Spullen uit Aiete verhuisden op hun beurt naar het Pazo de Meirás...



Burgemeester Juan Karlos Izagirre knapte Aiete weer op om te gebruiken voor culturele activiteiten (eigen foto)

21.08.21 De familie van Enrique Cayuela werd ontvangen in Iruñea – Pamplona.

De kleinkinderen van Enrique Cayuela, broer van de gefusilleerden Natalio en Santiago, waren bijzonder tevreden met hun ontvangst in Pamplona.

Toen de fascisten bij het begin van de Burgeroorlog hun vijanden kwamen ophalen kon Enrique zich verstoppen in de grote klok van het busstation van Pamplona.



Enrique Cayuela en zijn familie in het Parlement van Navarra. (foto NAIZ)

Na in 1936 naar Valencia gevlucht te zijn sloot hij zich daar aan bij de Catalaanse Republikeinen. Uiteindelijk week hij uit naar Chili.

Nu bezochten ze Pamplona waar ze in de archieven de documenten over hun familie konden inzien. Dit kon ook op het stadhuis waar hun grootvader werkte.

23.08.21 Agustin Almaraz komt na méér dan 25 jaar gevangenschap terug in Santutxu.

Hij zat bijna al die tijd in **Puerto de Santa María**, Cádiz, op 800 km van huis. Dit betekende dat een bezoeker meer dan een halve week nodig had voor een bezoek. (2 dagen voor de heen en de terugreis en een paar dagen om op bezoek te kunnen gaan)...



Almaraz zat 98 % van zijn gevangenschap in de zwaarste graad gevangenisregime! (Foto: NAIZ)

Hij zou 4 politieke tegenstanders geliquideerd hebben. De Spaanskiljonse burgers noemen de vrijlating dan ook onaanvaardbaar! Hij was lid van het ETA-commando "Araba" (Alava)

23.08.21 Dezer dagen wordt de 84^{ste} verjaardag herdacht van de laatste van meer dan 2.000 bombardementen. Baskenland kreeg tijdens de Burgeroorlog te maken met een 2.000-tal bombardementen tussen juli 1936 en augustus 1937. Gegevens hierover komen o.a. van de Britse historicus Paul Preston.



Paul Preston (L) en een zicht op de wapenfabriek Unceta (dat niet geraakt werd) in Gernika.

Eind Augustus 1937 werden de loopgraven ten Z.O. van Bilbao gebombardeerd. Hiervoor werden 6.800 kg bommen gebruikt. Van de 2.000 bombardementen diende 24 % enkel **als terreur**.

Op 27 april 1937 gaf Franco aan de gecontroleerde media bevel te liegen over Gernika:

- “Gernika werd niet gebombardeerd”.

- “Gernika en Eibar werden door de RODEN in brand gestoken en verwoest”.

General **Gonzalo Queipo de Llano** liet, als eerste, via Radio Sevilla weten dat de Baskische president, Lehendakari, Aguirre loog. **De Hertog van Alva** (afstammeling!) liet **Franco weten dat liegen bij de tactiek hoorde maar dat het wel goed moest gebeuren...**

Een aantal leugens die verspreid werden:

- 1) Noch Franco noch Generaal Mola wisten iets van het bombardement van Gernika.
- 2) Gernika werd niet verwoest door een bombardement maar door een brand.
- 3) Er vonden geen terreurbombardementen plaats.
- 4) De gevolgen van bombardementen waren onbeduidend en het aantal doden bedroeg minder dan 300 personen. Slechts 20 % van de (Duitse en Italiaanse) vliegtuigen werden gebruikt.

Al deze leugens worden tot op de dag van vandaag herhaald!

De Duitse Generaal Hugo Sperrle, chef van het “**Legión Cóndor**” en Wolfram von Richthofen noteerden dat het bevel van “het Hoogste Gezag” kwam. Dat was ook de enige bevelhebber die mocht beslissen over bombardementen.

Vreemd was dat Franco enkele uren na “Gernika” al opdracht gaf het bombardement te **ontkennen** terwijl hij er officieel “**niets van afwist**”!

25.08.21 Waarom is Grande Marlaska nog steeds minister?

Deze vraag stelt de Catalaan, Io Forn, zich.



Minister Grande Marlaska (L) en (rechts beneden) op de publiciteit voor het gebruik van condooms

Fernando Grande Marlaska was in een vorig leven onderzoeksrechter en opvallend vaak werd geklaagd dat Baskische politieke gevangenen die onder zijn bevel gearresteerd werden bijna allemaal stevig gefolterd werden. Spanje werd, **vóór Marlaska minister van Binnenlandse Zaken was**, door het Europees Tribunaal voor de Mensenrechten **10 maal veroordeeld voor het niet onderzoeken van klachten van foltering**. **Bij die 10 klachten was Marlaska 7 keren onderzoeksrechter**. Er werd gefluisterd dat hij op die foltersessies aanwezig was. Marlaska maakte ook “publiciteit” voor het gebruik van een condoom bij seks onder mannen.

28.08.21 Ospa Eguna = Oprot-Dag in Altsasu

In Altsasu eisen een honderdtal inwoners dat de Spaanse bezettende macht moet **oprotten**.

Altsasu ligt op de taalgrens in Navarra en de stad en hun inwoners hadden altijd te lijden van die Spaanse bezetters. Op 15 oktober 2016 werden er een aantal jongeren opgepakt, nadien veroordeeld (van 2 tot 13 jaar) en voor jaren opgesloten in Spanje. Dit was een gevolg van een “caféruzie” met een paar Guardia Civiles (buiten dienst) en hun madammekes. Die waren op een feestdag ‘s nachts binnengekomen in een leeglopende zaal waar ze ruzie zochten met radicale jongeren die nog niet naar huis waren afgezakt.

Op de 10de Oprot-Dag, gisteren, werd opnieuw geëist dat de bezettende macht terug naar Spanje gaat en dat de repressie moet stoppen.



Ospa Eguna OPROT - DAG in Altsasu. (foto: Maialen ANDR ES/FOKU)

Op een spandoek werd met een knipoog verwezen naar de novelle “1984” van **George Orwell**. Daarin wordt verwezen naar sociale controles, opgelegde boetes, modellen van manipulatie, “alles waarmee ze ons ook lastigvallen” aldus de organisatoren.

Op dagen als deze komen dan wat Spaanse neofascisten (ook politici) afgezakt om ruzie te zoeken...

28.08.21 Baltasar Garzón: de strijd van de “sterrenrechter” die voor 9 jaar onbevoegd verklaard werd.

Rechter Baltasar Garzón meende zich álles te kunnen permitteren en dat bezorgde hem **verschillende bijnamen**:

El juez del PSOE.	De rechter van de PSOE
El juez de los GAL.	De rechter van GAL
El juez contra el PSOE.	De rechter tegen de PSOE
El juez de la Gürtel.	De rechter van Gürtel (tegen de PP)
El juez contra el PP.	De rechter tegen de Partido Popular
El juez juzgado.	De veroordeelde rechter
El juez estrella.	De STER- rechter
El juez condenado.	De verdoemde rechter
El juez inhabilitado.	De gediskwalificeerde rechter
El juez comprometido.	De geëngageerde rechter
El juez que persiguió a Pinochet.	De rechter die Pinochet vervolgde

28.08.21 De sterrechter Baltasar Garzón kreeg na 9 jaar gelijk bij de Verenigde Naties

Baltasar Garzón is ongetwijfeld een bekwaam “vakman” maar hij verstond het iedereen tegen de kar te rijden... Hij was zeer ambitieus en stond op de lijst van de PSOE met de bedoeling Minister van Justitie te worden. Toen dat niet lukte keerde hij zijn jas en zon hij op wraak.

Toen hij de “Zaak GAL” onderzocht kreeg hij respect van de PP.

Toen hij de “Zaak Gürtel” behandelde kreeg hij respect van de PSOE.

Maar hij schoot zich vooral in eigen voet toen hij misdaden uit het “glorieuze Spaanse verleden” meende aan te kunnen pakken! De onderzoeksrechter in de Zaak Garzón verzekerde toen (in een tekst van 55 bladzijden) dat de magistraat bewust besloot geen rekening te houden met de **Amnestiewet van 1977** (of die te omzeilen) **door zichzelf bevoegd te verklaren om de verdwijningen van personen tijdens de Burgeroorlog en de daaropvolgende dictatuur te onderzoeken.**



Rechter Garzón, toen nog énkkel vermoeid door “Baskenjacht”

In 2008 verklaarde Garzón zich bekwaam en bevoegd te zijn om de criminele zaken tijdens de **FRANCODICTATUUR** te onderzoeken. **Een maand later was hij weg...**

Hij werd ook nog door andere zaken gediskwalificeerd maar nu kreeg hij gelijk.

Het eerherstel is “**moreel**” maar niet “**materieel**”. Hij zal dus geen schadevergoeding krijgen.



Garzón (een recente foto door SUSANA VERA)

Garzón was een ijdel man en dat heeft hem mogelijk de kop gekost.

30.08.21 Josu Ternera vrijgesproken in zijn eerste Openbare Gerechtelijke Zaak in Frankrijk

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, "**Josu Ternera**", wordt in Parijs vrijgesproken in de eerste zaak waarvoor hij nu terechtstond.



Het Correctioneel Tribunaal in Parijs gelooft dat er geen materiele noch internationale elementen zijn die aantonen dat hij **tussen 2011 en 2013 lid van ETA was**.

De “geschiedenis-schrijvers” van Josu Ternera in Spanje vergeten met opzet dat de huidige “vrede” aan hém te danken is. **Gedurende een paar jaar (!) speelde hij het klaar dat ETA de wapens neerlegde en wees waar ze in Frankrijk wapens hadden verstopt. Nadien zou hij een definitief staakt-het-vuren bereiken.**

Madrid was er niet blij mee want ze hadden plots niemand meer om de aandacht naar af te leiden en de schuld te geven.

Ternera leefde anoniem en armoedig in Frankrijk, mogelijk met medeweten van de Franse autoriteiten, Tot Spanje de grens (binnen Europa) overstak naar het Zuiden van Frankrijk. Toen moest Parijs wel optreden.

Volgens de Rechtbank zijn er geen materiele noch intentionele elementen die aantonen dat Urrutikoetxea in die periode tot ETA hoorde.

Maar er staat hem in Frankrijk nog een tweede Rechtszaak te wachten over zijn vermeend lidmaatschap van ETA tussen 2002 en 2005.

Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel gevraagd in overweging genomen dat Josu Urrutikoetxea niet “stopte” lid te zijn tot aan de aankondiging van de ontbinding in mei 2018. Zélf blijft hij volhouden de organisatie in september 2006 verlaten te hebben. Hij heeft na die periode nog enkele jaren in het Parlement in Baskenland gezeten en daar zouden ze toch “een lid van ETA” niet toegelaten hebben...

Sedert de voorbije 13de augustus van het vorig jaar mag hij in Frankrijk zonder enkelband leven. Hij trok na die datum, samen met zijn familie, naar Anglet in “Frans” Baskenland. Hij moest zich daar wel nog elke week 3 keren melden.

Toen ze hem in mei 2019 in de Franse stad Salanches oppakten had hij 17 jaar in de clandestiniteit doorgebracht. Om gezondheidsredenen kwam hij toen voorlopig vrij hoewel de Franse autoriteiten wisten dat hem nog verschillende rechtszaken te wachten stonden.

Zo moet hij zeker nog terecht staan voor de aanslag op de Kazerne van de Guardia Civil in Zaragoza in 1987 waar toen 11 doden vielen, o.a. 6 kinderen.

[Nadien zouden burgers nooit meer in Guardia Civil-kazernes wonen!]

31.08.2012 Gara sprak met Egoitz Urrutikoetxea, zoon van Josu Urrutikoetxea

Volgens Egoitz Urrutikoetxea, de zoon van “Josu Ternera”, is er een groot risico dat “*de oorlog*” opnieuw uitbreekt als Frankrijk Josu zou uitwijzen.

Maite Ubiria van de krant Gara sprak met Egoitz Urrutikoetxea, de zoon van Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera”



Josu en zijn zoon Egoitz op beide foto's !

“Deze beslissing gaat de relatie tussen beide Staten verzwakken”

Josu Ternera wordt door Spanje gezocht terwijl hij verschillende jaren in het Baskisch Parlement gezeteld heeft!

“Je kan niemand veroordelen enkel op basis van een verslag of van **een delict van onderhandeling** noch omdat hij een andere visie heeft” (Egoitz Urrutikoetxea)

31.08.2021 In 1977, na 40 jaar Dictatuur, kwam er een Regering die zichzelf “Democratisch” noemde



Na Dictator Franco kwam een jonge “Socialist”, Felipe González, aan het hoofd.

Spanje zou geregeerd gaan worden door een allegaartje van “Socialisten”, Fascisten en anderen (die nog konden kiezen tussen de twee strekkingen) om de kar in het midden van de Spaanse camino te houden:

Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, José María Trigueros, Joan Raventós, Felipe González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo en Miquel Roca.

31.08.2021 In 1977, na 40 jaar Dictatuur, kwam er een Regering die zichzelf "Democratisch" noemde



Felipe González zou uiteindelijk kunnen vermijden dat hij zélf in de gevangenis terecht kwam. Hij moest wel twee van zijn Ministers begeleiden toen die de nor in moesten... Hij bleef erbij tot ze binnen waren. Uit schrik dat ze zouden praten...