

01.04.21 Na 34 jaar komt eindelijk een einde aan de geïsoleerde opsluiting van Baskische politieke gevangenen! Na 34 jaar nationale schande wordt het isolement van Baskische politieke gevangenen afgeschaft! Voor Gara wordt dit de titel op de frontpagina én het hoofdartikel

Después de 34 años, finaliza el aislamiento para los presos vascos

In de gevangenis van Soto waar de Basken Iñaki Reta, Marixol Iparragirre en Jurdan Martitegi al 34 jaar in isolement zaten werden ze nu dichterbij elkaar ondergebracht.

02.04.21 Op verschillende plaatsen in Baskenland komen 81 muurschilderingen voor Onafhankelijkheid Ter gelegenheid van de “Aberri Eguna” Dag van de Baskische Onafhankelijkheid komen op 81 verschillende plaatsen in het land affiches voor Onafhankelijkheid. Allemaal hebben ze dezelfde afmetingen (6 x 3 meter)



Bilbo, Busturi, Foru, Durango, Güeñes, Alonsotegi, Santurtzi, Muskiz, Ortuella, Lezama, Mungia, Gamiz-Fika, Leioa, Sopela, Plentzia, Gorliz, Erandio, Algorta, Erromo, Bera, Lesaka, Irurtzun, Bakaiku, Antsoain, Lizarra, Atarrabia, Leitza, Gares, Etxarri, Urdiain, Zizur, Barañain, Tafalla, Auñamendi, Lakuntza, Iruñea, Donostia, Irun, Antzuola, Lizartza, Tolosa, Gasteiz, Agurain en Amurrio.



Sommige plakkers waren te lang in de kroeg blijven plakken...

04.04.21 De Spaanse Beker gaat naar San Sebastian: 0 – 1 (penalty)

Real Sociedad wint de Spaanse Beker 34 jaar na “de vorige keer”. Met een doelpunt van Oyarzábal verslaat La Rea Sociedad de San Sebastian (“De Koninklijke Vereniging van San Sebastian”) de “vrienden” uit Bilbao. De wedstrijd werd gespeeld in “La Cartuja”, het stadion van Sevilla.

Het doelpunt kwam er via een penalty door Mikel Oyarzábal aan de 63ste minuut.

Hij droeg het doelpunt op aan familie en vrienden, aan de slachtoffers van de pandemie en “aan iedereen die vandaag niet hier was”. (Er was niemand!)



ATHLETIC 0 - REAL 1

<https://youtu.be/XLM5QmbG6bQ>



De vorige keer dat San Sebastian een grote prijs haalde was in 1987 toen ze in het stadion “La Romareda” met de Beker gingen lopen. Met een penaltydoelpunt aan de 63ste minuut scoorde Mikel Oyarzábal.

In doel de legendarische Luis Arconada (centraal op de foto achter de arm van de speler die de beker vasthoudt).

04.04.21 Real Sociedad San Sebastian wint de Spaanse Beker

Wie op het laatst binnenglipt is de Spaanse Koning. De échte. Hij werd eens niet uitgefloten want er was niemand.



Op TV keken 536.000 toeschouwers mee.

<https://youtu.be/XLM5QmbG6bQ>

[Op het laatst komt onze landgenoot](#) Januzaj even in beeld. Hij speelt bij La Real Sociedad maar stond niet op het wedstrijdblad.

04.04.21 Iruñea-Pamplona had 500 jaar geleden 10.000 inwoners en 2,5 km verdedigingsmuur.

Er stond een oud middeleeuws kasteel en er was een tweede in opbouw.

05.04.21 Facebook en Instagram sluiten Arnaldo Otegi gedurende 24 uren uit.



Dit gebeurt nadat hij bekend maakte dat Julen Madariaga overleden was.
Eerder gebeurde dit al in 2015 toen hij een video van EH Bildu op het net zette!

06.04.21 ¡DE STUWDAM VAN ITOITZ!!!

Vandaag is het 25 jaar geleden dat een groep jongeren die zich “Solidari@s con Itoitz” noemden, de kabels van de stuwdam-in-aanbouw in Itoiz saboteerden: 6 april 1996!

De geplande stuwdam van Itoitz zorgde voor protest toen bleek dat verschillende dorpen zouden verdwijnen. Dat die dorpen bijna “leeg” waren, dat de nog bewoonde huizen onteigend waren en dat eigenlijk alles vooraf geregeld was kon niet voor rust zorgen. **Vooraf de “beelden” die verschenen ontduchteden de bevolking:**



Itoitz met nog enkele rokende schouwen (boven) en Itoiz met de STUWDAM – in - aanbouw konden de gemoederen niet bedaren...



Eigen foto's van op plaatsen waar niet gestopt mocht worden. Maar wat doe je als je plots moet plassen??

05.04.21 Juan Mari Etxabbarri verlaat na 23 jaar de gevangenis van Sevilla II

Vanmorgen verliet Juan Mari Etxabbarri uit Pamplona de gevangenis van Sevilla II op bijna 1.000 km van huis. Deze afstand zorgde voor 3 dagen reizen, weinig bezoek en voor hoge (brandstof-) en hotelkosten.



Etxabbarri, uit Arrotxapea (Pamplona), zat sedert 1998 in de gevangenis in de buurt van Sevilla, op 913 km van Pamplona. In 2013 was hij één van de gevangenen die aan een hongerstaking begonnen uit protest tegen de behandeling in de gevangnissen. Etxabbarri verloor op 31 dagen méér dan 15 kilo lichaamsgewicht.

05.04.21 Minister Grande-Marlaska: “Ik heb niet de intentie af te treden”

Minister Fernando Grande – Marlaska van Binnenlandse Zaken wijst de vragen van de oppositie af die vraagt om het ontslag van Kolonel Diego Pérez de los Cobos te annuleren.



Grande Marlaska schouwt het aantreden van Luitenant Kolonel, Silvia Gil, als chef van de commandopost van de Guardia Civil in Teruel. Naast Marlaska in donker pak vicepresidente van de Spaanse Regering, Carmen Calvo.(foto: ANTONIO GARCÍA / EFE)

De partijen Ciudadanos, Partido Popular en Vox vragen het ontslag van de Minister.

06.04.21 de Catalaanse politici Forcadell en Bassa moeten terug naar de cel



Carme Forcadell (L) was **presidente van Catalonië** en haar jarenlange gevangenschap snijdt de Catalanen door merg en been.

Ze hebben, volgens Spaanse gerechtelijke individuen ,“hun misdadig gedrag niet gewijzigd”. Ook kon niet gegarandeerd worden dat hun “heropvoeding” en hun “resocialisatie” gelukt was.

De eerder verleende gedeeltelijke vrijheid van Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull en Raül Romeva wordt niet herhaald.

07.04.21 Aberri Eguna 2021 in de Diáspora:



Aberri Eguna 2021 in Patagonië

07.04.21 JULEN MADARIAGA (11 Oktober 1932 – 6 April 2021) overleden
“Ik ben fier ETA opgericht te hebben”



Julen Madariaga (Eigen foto)

(op een manifestatie in Bayonne 1 juni 2013).

07.04.21 Julen Madariaga overleden

In de zomer van **1972** kwam ik, via Willy Kuijpers, "*in contact*" met Julen Madariaga. Die woonde toen alweer in (Frans) Baskenland nadat hij verschillende jaren incognito in ons land verbleef met een "aangepaste" (vervalste) identiteitskaart.

Willy Kuijpers was met een groep jongeren op een studiereis in Baskenland en hij had de "film" van de **IJzerbedevaart** van die zomer meegebracht:



Julen Madariaga en Willy Kuijpers in Baskenland in 1972 (eigen foto)

Toen **Jaak Vandemeulebroucke** in beeld kwam tijdens zijn toespraak "namens de Jeugd" in Diksmuide ontstond er "röring" bij beiden. Willy liet de film stopzetten en maakte bekend dat Madariaga 7 jaar in ons land had rondgelopen met de identiteitskaart van Vandemeulebroucke.

07.04.21 Julen Madariaga overleden

“Eén van de zaken die Julen Madariaga bereikte was de unanieme erkentelijkheid van zijn nationalistische activiteiten binnen de linkse onafhankelijkheidswereld”.

Maar later werd hij ook de grootste criticus.



Julen Madariaga en Loren Arkotxa op de Aberri Eguna (Paasdag) van 2007 in Noordelijk Baskenland (eigen foto)

Nadat ETA in 1994 Gregorio Ordóñez in een restaurant in San Sebastian liquideerde verliet hij (Julen Madariaga) Herri Batasuna en stapte over naar de gematigde partij Aralar. Later vloeiden de erfgenamen van Herri Batasuna en Aralar samen in de (huidige) partij **EH Bildu**. De generële coördinator van Bildu, **Arnaldo Otegi**, noemde hem gisteren “**stichter van ETA en militant van Herri Batasuna en Aralar**”. Otegi sloot zijn tekst af met een “Irabazi arte!” “tot de Zege”!

[Maar op manifestaties stond Madariaga meestal alleen... Hadden de verdiensten van Arnaldo Otegi die van Madariaga overtroffen?]

07.04.21 Iulen Madariaga een geaccidenteerde levensloop

Julen (of Iulen) Madariaga werd op 11 oktober 1932 in Bilbo-Bilbao geboren, in een familie van overtuigde en vastberaden Volksnationalisten - abertzales. Als gevolg van de Spaanse Burgeroorlog (1936-37) emigreerde de familie naar Chili. Later nam Madariaga daar de Chileense nationaliteit aan.

In 1946 keerde Madariaga terug naar Bilbo-Bilbao. Een paar jaar later verhuisde hij naar Groot-Brittannië waar hij zich specialiseerde in Internationaal Recht aan de Universiteit van Cambridge.

Samen met een aantal studenten (uit Bizkaia en Gipuzkoa) van de Jezuïetenuniversiteit in Deusto, richtte hij de organisatie EGIN (actie) op. In tegenstelling tot het traditioneel Baskisch nationalisme was Ekin heel wat radicaler. **De verstandhouding tussen Ekin en PNV bereikte hierdoor al vlug een dieptepunt, en eind 1958 was de breuk onherstelbaar geworden.** In 1959, na de samenwerking EGIN-EGI (EGI was de jeugdorganisatie van de PNV) werd ETA opgericht. **Advocaat Iulen Madariaga was één van de stichters en één van de eerste leiders van ETA.**

De jaren 1963-64 waren gekenmerkt door een aaneenschakeling van razzia's tegen ETA, en uit die noodsituatie werd beslist om Madariaga uitzonderlijk te benoemen tot “Buruzagi” (enige leider), met alle volmachten voor een periode van 6 maanden. Dit feit is uniek in de geschiedenis van de organisatie. Hij zag zich, wegens de noodsituatie, verplicht uit te wijken naar Iparralde, waar de Franse regering hem verbood zich te vestigen in de 12 departementen die het dichtst bij de Spaanse grens lagen. In 1964 probeert hij, samen met o.a. de broers Isidro en **Telesforo Monzón**, een Frente Nacional Vasco (een Baskisch front) op te richten. Dit mislukte door de afwijzende houding van de zoetwaternationalisten van de PNV.

07.04.21 Iulen Madariaga een geaccidenteerde levensloop

Eind 1964 werd een uitwijzingsbevel tegen hem uitgevaardigd en bij een veroordeling in Bayonne, begin 1965, vluchtte hij naar Algerije waar hij juridisch adviseur werd van de onderneming SEMPAC. In 1966 trok hij naar Vlaanderen (intussen had hij 6 maanden vastgezet in de gevangenis van Gradignan (Bordeaux)).

Tussen 1968 en 1970 was hij professor aan de Hogeschool voor Vertaler-Tolk te Gent.

Eind 1969 werd hij in beschuldiging gesteld van rebellie en op het proces van Burgos, bij verstek, veroordeeld tot **levenslang**. In 1971 onderneemt hij een nieuwe poging om zich in Iparralde te vestigen, maar op 31 augustus van dat jaar wordt hij nogmaals uitgewezen. Op 27 oktober wordt hij gearresteerd. Samen met nog 45 personen, waaronder ook **Telesforo Monzón**, hield hij een hongerstaking in de kathedraal van Bayonne om zich te verzetten tegen zijn opsluiting en tegen de heksenjacht. In een spectaculaire operatie gebruikte de Franse inlichtingendienst **voor de eerste maal traangasgranaten die in de kathedraal werden afgevuurd**. Drie maanden na zijn arrestatie en opsluiting, eerst in Bayonne, daarna in Fresnes (Parijs), wordt hij andermaal verbannen. In februari 1972 gaat hij in Chili wonen, waar hij staatsburger is, maar datzelfde jaar nog keert hij terug naar Europa. In 1977 reist hij legaal naar Bilbao, gebruik makend van het "democratiseringsproces" in de overgangperiode (*La Transición*) **na de dood van Franco**. Maar al vlug vestigt hij zich opnieuw in Iparralde, waar hij op 12 maart 1986 **de Franse nationaliteit** verwerft. In Biarritz leidt hij de onderneming ATURRI, die zich bezighield met de fabricatie van ventielen voor de productie van koolwaterstof. In mei 1988 is hij aanwezig te Barcelona bij de voorstelling van het boek: "**Artapalo**. ETA después de Txomin" ("Artapalo" was een sleutelwoord voor **een collectief van ETA-topfiguren** Francisco Múgica Garmendia, '**Pakito**'; José Luis Álvarez Santacristina, '**Txelis**'; en José María Arregui Erostarbe, '**Fiti**' 1986-92). Zijn verklaringen maken ophef, omdat Felipe González een slechte beurt maakt.

Op 12 maart 1988 wordt hij gearresteerd door de Franse politie in de zaak "Sokoa" (een meubelzaak waar heel veel wapens en bezwarende documenten werden gevonden in december 1986), maar werd na verklaringen nog dezelfde dag vrijgelaten. Twee maanden later, op 31 mei 1988, wordt hij in Biarritz gearresteerd, op last van de Franse magistraat Legrand, die onder druk gezet werd door "Madrid". Hij wordt, zonder enig bewijs, beschuldigd van "samenwerking met ETA". Op 12 juli 1988 wordt in zijn huis een kelder ontdekt waar onderdelen voor machines stonden ("om wapens te maken" volgens Legrand, "onderdeel van een drukmachine" volgens Madariaga). Er werden ook magneten gevonden in een onderneming die zijn eigendom was. De speurders hadden binnen de kortst mogelijke tijd het verband gelegd met "**aanmaken van bommen**" en "**deelname aan de gewapende strijd**". Harde bewijzen? Met een snelkoker kan je ook een bom maken... Hij wordt op 31 juli 1989 tot 4 jaar opsluiting veroordeeld met het verbod gedurende 10 jaar te wonen en te werken in Iparralde. In beroep, op 21 november 1989, werd de strafmaat behouden, maar het verbod op woonst en werk werd teruggebracht tot 5 jaar. Dit vonnis werd nog eens bevestigd voor het Hoogerechtshof op 20 juli 1990. Tijdens die opsluiting verdronk een kind van hem in een zwembad bij kennissen. **Hij mocht niet naar de begrafenis!** Hij stuurde verscheidene brieven naar president Mitterrand om de levensomstandigheden in de gevangenis aan te klagen. Op 14 augustus 1991 komt hij "vrij". In april 1992 werd hij door de basis (niet de koepel) van Herri Batasuna voorgedragen om deel uit maken van het bestuur. Madariaga begon steeds meer een eigen koers te varen en kritiek te leveren op Herri Batasuna. Na de ETA-aanslag op PP-gemeenteraadslid Gregorio Ordóñez (24 januari 1995) kondigde hij zijn ontslag aan bij Herri Batasuna. Hij vond weinig gehoor voor geplande demilitarisering en werd medeoprichter van zoetwaternationalisten van ARALAR.

07.04.21 Iulen Madariaga een geaccidenteerde levensloop

Op **20 juni 2006** wordt Iulen Madariaga (intussen 73 jaar) nogmaals gearresteerd, in Senpere, bij een gezamenlijke Frans-Spaanse politieactie, met als doel de ontmanteling van het **vermoedelijke** financiële netwerk van ETA. Samen met hem werden nog 11 "verdachten" aangehouden.



Afgaande op de foto's was de pers eerder op de hoogte dan Madariaga zélf. Schandelijk!

07.04 21 Zullen de namen van **47 miljoen vrienden** van Juan Carlos bekend gemaakt worden?

Na de regularisatie van de achterstallige Belastingen van Koning Juan Carlos 1 wordt verwacht dat binnenkort de lijst van **vrienden** bekend gemaakt worden die de 47 miljoen € bij elkaar brachten ...



Een deel van de “47 miljoen vrienden van Juan Carlos”

Koning Juan Carlos vereffende in februari **de tweede schijf schulden** die hij open had staan bij de belastingen:

4.395.901,96 euro's.

Er werd gezegd dat **vrienden van de koning** deze som bij elkaar gebracht hadden!

De Spaanse krant “*El Confidencial*”, gespecialiseerd in economisch, financieel en politiek nieuws noemde enkele namen van “vrienden van de koning” en schreef erbij “dat ze niet iedereen kenden” maar **dat de lijst bekend was bij het Nationaal Instituut van de Statistiek!**

Eén van de (enkele) genoemde personen reageerde meteen op een niet-koninklijke toon:

“Ik ben republikein, klootzakken”!!!

De reactie van het Koninklijk Paleis in Madrid was erg kort:

“Don Juan Carlos I heeft altijd vrienden gehad die schenkingen deden of zijne majesteit op een andere manier hielpen”.

Nota: De krant trekt de bewering in het belachelijke als zouden “vrienden” de schulden betaald hebben.

Die 47 miljoen vrienden, dat zijn de Spaanse Staatsburgers die de zak moeten lappen!

08.04.21 Iñaki Aldekoa overleden. Hij werd 81 jaar.



Aldekoa (* **Amorebieta-Etxano** 1940) was een historisch lid van “Izquierda Abertzale” (Nationalistisch Links) Begin 1977 nam hij actief deel aan de activiteiten van “Txiberta” en “Sokoa”. Hij maakte deel uit van het eerste bestuur van **Herri Batasuna**. Iñaki werd gefolterd en zat in de periode 1983 – 1985 in de gevangenis. Later zat hij, samen met **Patxi Zabaleta**, in de groep Aralar.

Van beroep was hij Industrieel Ingenieur.

09.04.21 De Franse Staat erkent een wet ten voordele van “*minderheidstalen*”

El Estado francés reconoce las lenguas minorizadas

La ley para «proteger y promocionar el patrimonio de las lenguas regionales» se aprueba con un mayoritario respaldo y entrará en vigor de forma inmediata. Regula la inmersión lingüística

Het is in Frankrijk nog steeds niet doorgedrongen dat alle talen recht van bestaan hebben en dat dit niet afhangt van het aantal sprekers van die taal. Er wonen in hun land nog steeds mensen die niet eens weten dat er in de wereld, behalve de hunne, nog een paar andere talen gesproken worden.

10.04.21 In San Sebastian wordt geprotesteerd tegen de geplande uitlevering van Ander Mujika aan Spanje.

In de stadswijk Gros in San Sebastian protesteerden vanmiddag stadsgenoten van Ander Mujika tegen zijn geplande uitwijzing aan Spanje als hij uit de Franse gevangenis ontslagen wordt.



“Presoak Etxera” ”Gevangenen naar huis” (Foto: Jon URBE/FOKU)

Mujika werd in 2007 in Frankrijk opgepakt en zal daar op 19 april zijn straf hebben uitgezeten. Hij vreest, na uitlevering door Frankrijk, in een Spaanse cel terecht te komen.

In 2017 raakten familieleden van Mujika betrokken in een verkeersongeval op weg naar de gevangenis van Saint Mari de Ré op het eiland Île de Ré. Later werd hij versleept naar de gevangenis van Mont de Marsan, waar hij op dit ogenblik zit.

10.04.21 Het Hoogerechtshof veroordeelt Joan Josep Nuet (ERC) tot 8 maanden schorsing.

De beschuldiging is “*ongehoorzaamheid*”. De schorsing liep hij niet op in de kleuterschool maar als Catalaans Parlements lid in 2017! Hij moet zijn Zetel in het Spaanse Congres afstaan.



Nuet, aan de poort van het Hoogerechtshof (Foto: Óscar CAÑAS/EUROPA PRESS)

Hij had zich niet gehouden aan de opgelegde regels bij het Catalaanse Referendum van 1 oktober 2017.

Joan Josep Nuet was de laatste die terechtstond in deze zaak. Op het ogenblik van de overtreding was hij lid van de Partij “Catalunya Sí Que es Pot” (CSQP). (“Catalonië Ja het is mogelijk”)

11.04.21 De PSE zegt dat de Zaak Mikel Zabalza tot op het bot moet uitgespit worden.

Eneko Andueza, PSE – woordvoerder in het Baskisch Parlement in Gasteiz, zegt nu dat de Zaak Zabalza tot op het bot uitgezocht moet worden. De opdrachtgevers en de verantwoordelijken.



Broer en zus van Mikel Zabalza met zijn foto in 2010 toen dit schandaal juridisch werd afgesloten.
(Foto: Andoni CANELLADA | FOKU)

Mikel Zabalza werd in 1985 in San Sebastian gearresteerd door de Guardia Civil en zijn lichaam werd 20 dagen later gevonden. Met de handen (nog) op de rug gebonden en in een rivier in de streek.

Vreemd in deze is dat dit bericht nu van de PSOE-woordvoerder komt terwijl die partij indertijd aan de macht was en over de feiten enkel loog dat ze ROOD zagen!

11.04.21 Uit de gevangenissen



Ditmaal geen gevangene die vrijkomt en wordt opgevangen maar wel een actie om alle Baskische politieke gevangenen vrij te laten.

13.04.21 Twee slachtoffers van de Francodictatuur in 1937 in Egüés - Eguesibar dankzij DNA geïdentificeerd.
De resten van 2 slachtoffers van de Francodictatuur die in 2019 gevonden werden in Egüés - Eguesibar (28A1 tussen Urrotz en Pamplona) zijn geïdentificeerd: **Joaquín Arroyo** en **Tomás Salinas**, werden vermoord door de Francodictatuur in 1937. Deze identificatie gebeurde dankzij het DNA-onderzoek van het “Instituto Navarro de la Memoria”.



Opgegraven resten in **fosa de Urbikain** in “EGUES” of Eguesibar in de zomer van 2019. (NAFARROAKO GOBERNUA)

Zij waren gevlucht uit de provinciale gevangenis van Pamplona op 9 maart 1937.

14 04. 21 In Eibar werd 90 jaar geleden de II de Republiek uitgeroepen



Eibar 14 de april 1931

15.04.2021 Een datum om te onthouden: 27.05.31. 90 jaar geleden

De partij EH Bildu doet een oproep om de 7 arbeiders te herdenken die bij het begin van de Republiek, op 27 mei 1931, door de Guardia Civil in San Sebastian werden doodgeschoten. Een dertigtal anderen raakten gewond. De Republiek was net een maand eerder uitgeroepen.

Dit gebeurde bij de klok van **Ategorrieta**, bij het verlaten van de stad richting Trinxerpe.



Foto: De Klok van Ategorrieta in 1940. Foto: Kutxateka (Marin)

José Carnés (32); Manuel Pérez (34); José Novo Martínez (25); Antonio Barro (31); Julián Zurro Pérez (19); Jesús Camposoto (23) en Manuel López Díaz (26) verloren het leven.

Amaia Rodríguez Oñatibia en Josetxo Otegi bestudeerden het "incident" en publiceerden in 2016 de gegevens.

15.04.21 Er zitten nog steeds 168 Basken in cellen terwijl ze op straat moeten staan.

Na de periode van het "Akkoord van Aiete" en de dooi die er op volgde moest het toch tot vrijlating van alle politieke gevangenen gekomen zijn.



Rufi Etxeberria (eigen foto)

Rufi Etxeberria ("el Hollandés") is de man die zich dit binnen de partij EH Bildu, allemaal aantrok. (Eerder was hij "bestuurslid" van Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna en Sortu..)

16.04.21 De documentaire over de Zaak Naparra komt er aan.

De documentaire over José Miguel Etxeberria, “Naparra”, komt er eindelijk aan, 41 jaar na zijn verdwijning. De familie zoekt nog steeds waar Naparra verdween en waar er gezocht kan worden. De man die hem toen vermoordde en in de grond stopte moest later zelf het land uit vluchten en weet nu ook niet meer waar dat gebeurde.

Beelden van de documentaire werden in februari 2002 al getoond op de Werkgroep van de VN in Genève.



Eneko Etxeberria op één van de herdenkingen van zijn verdwenen broer, **José Miguel**. (eigen foto)

16.04.21 Internationale Dag van de Politieke Gevangenen EPPK

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Politieke Gevangenen trekt een groep Basken de bergen in boven het dorp Zaballa waar de “Nationale Gevangenis van Baskenland” ligt.



(Foto: Jaizki FONTANEDA | FOKU)

17.04.21 Het Bestuur van de radicale partij EH Bildu



Het achtkoppige bestuur van de Baskische Partij EH Bildu: Arnaldo Otegi, Gari Mujika, Peio Otxandiano, Larraitz Ugarte, Sonia Jacinto, Ainhoa Beola, Onintze Oleaga en onze voormalige landgenoot **Gorka Elejabarrieta**, die jarenlang in ons land verbleef. Arnaldo Otegi, op de voorzittersstoel en Gorka op de hoek van de tafel. (Monika DEL VALLE | FOKU)

Elejabarrieta is verantwoordelijk(e) voor de Internationale Relaties.

De Belgische Geheime Dienst kent hem al want enkele jaren geleden kreeg hij in zijn huis in het Brusselse problemen met zijn TV. Storingen? Na lang zoeken bleek dat door het hele huis afluisterapparatuur lag.

17.04.21 De Spaanse Bekerfinale – Copa del Rey

Enkele dagen geleden werd de finale van de Spaanse Beker van het vorig jaar betwist tussen **Real Sociedad** uit San Sebastian en **Athletic Bilbao**.

Ditmaal werd de Spaanse koning Felipe VI niet uitgefloten tijdens het spelen van de Spaanse Nationale hymne. Er waren geen toeschouwers. De voorbij jaren werd die finale van de “Copa del Rey” meestal betwist door een Catalaanse (Barça) of een Baskische (Bilbao) club.

De finale van dit jaar ging opnieuw door in Stadion La Cartuja in Sevilla en werd de Trofee bestwist door twee niet-Spaanse clubs: **Athletic Bilbao** en **Barcelona**.



Er viel opnieuw niets te fluiten!

De president van de “Junta van Andalucía”, Juanma Moreno, mocht niet eens op de foto. (El Huffpost)

17.04.21 De Spaanse Bekerfinale – Copa del Rey 2020 - 2021

De Beker van **dit jaar** werd opnieuw betwist door Bilbao en Barcelona. De Catalanen wonnen met 0-4.



De verliezers uit Bilbao troosten elkaar. (foto: frontpagina Gara)

17.04.21 Pamplona bracht 22 “merktekens” aan ter herinnering aan evenveel slachtoffers van ETA.

Nadat het vorige, *pro Baskische*, stadsbestuur eindelijk eens gedenktekens kon aanbrengen op plaatsen waar tijdens en na de *Spaanse Burgeroorlog* slachtoffers van de Spaanskiljonse dictatuur het leven verloren probeert de huidige (en oude) Spaansgezinde paljas, Enrique Maya, zijn gram te halen. Hij ziet het “groots” want hij roept “**Europa**” op mee te werken om de **criminele daden** van de “Organisatie” (lees: *ETA*) op te lossen.



Links: Vicente Luis Garcera López, die er in 1982 het leven verloor. Rechts: de dochter van de politiemann die de gedenksteen voor haar vader onthult bij de brug “Puente de la Magdalena”. (Foto: PATXI CASCANTE)

Behalve voor **Vicente Luis Garcera López** werden gelijkaardige gedenksteden onthuld voor **José Manuel Baena Martín, Jesús Vidaurre Olleta, José Oyaga Marañón, Alberto Toca Echeverría, Diego Torrente Reverte en Tomás Caballero.**

Dit was de laatste van de 22 onthullingen van al deze slachtoffers die vielen in Pamplona.

Aan deze laatste herdenking namen o.a. alle pro Spaanse/anti Baskische bestuurders van Navarra deel.

ETA legde de wapens neer maar deze luyden deden dat niet.

20.04.21 De enige persoon die tot 2 jaar veroordeeld werd voor de dood van Iñigo Cabacas moet niet in de cel!
 Het was enkel een “**delict van onvoorzichtigheid**” en over de loopbaan van de verantwoordelijke politieman was verder niets aan te merken. Maar waarom stuurde hij een peloton Jerommekes een café binnen waar ze enkel de overwinning van een voetbalwedstrijd vierden. (Athletic Bilbao had iets eerder Schalke 04 verslagen).



Herdening van de dood van Iñigo Cabacas bij de 7de verjaardag van **zijn dood door een rubberkogel die afgeschoten werd in een café!** (Aritz LOIOLA/FOKU)

Uit de discussie die via de politieradio beluisterd kon worden geeft de overste , Jorge Aldekoa, van op zijn bureau bevel binnen te vallen in de bar waar de supporters van Athletic Bilbao de overwinning vieren.



Jorge Aldekoa

De hoogste in bevel van het peloton pruttelt wat tegen en geeft aan dat er helemaal geen reden is om binnen te vallen waarop de overste kwaad roept “binnen gaan”!
 Kort daarna gaat een kogel af en blijft de zoon van de uitbater dood achter.
 De familie gaat niet in beroep.

20.04.21 San Sebastian wil een andere betekenis geven aan het beeld dat hoog boven de stad uitsteekt.

Het beeld van 13 meter hoogte, op de berg Urgull, werd in 1950 ingezegend door Paus Pius XII. Die deed dat van op afstand! Toen al!



Het monument dat Franco liet optrekken om de Donostiarras in het oog te houden (eigen foto)

De stad wil nu “een andere rol” toebedelen aan het beeld.

 Dat wilde een jonge man uit de streek in de zestiger jaren al. Op een nachtelijke julidag werd de stad opgeschrikt door een geweldige knal. Op het pad naar boven werden twee helften van een lichaam gevonden. Blijkbaar was de bom die hij droeg te vroeg afgegaan.

De krant “El Diario Vasco” bracht op de voorpagina twee foto’s met 2 helften van een menselijk lichaam! Schaamteloos! Het was dan ook maar een ETA-activist...

21.04.21 Spaans “Uiterst Rechts” slaat elkaar de kamer uit.

Met het oog op de verkiezingen kunnen Isabel Díaz Ayuso van de Partido Popular en Santiago Abascal van Vox hun onderlinge “politieke vriendschap” nog amper verdoezelen: uiterst rechts tegen ranzig rechts vissen in dezelfde vijven.



Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) en Santiago Abascal (Vox), uiterst rechts tegen ranzig rechts gaan elkaar te lijf op Twitter. Maar na afloop kunnen ze de schuld bij “de medewerkers” leggen...

21.04.21 Het Parket laat een affiche van VOX onderzoeken op “racisme”

Op de affiche wordt het inkomen van een Spaanse Pensioentrekster vergeleken met het inkomen van een **gastarbeider**. De Gastarbeider wordt “MENA” genoemd (een acroniem van de Engelstalige term "*Middle East & North Africa*").



Op de affiche wordt het inkomen van een MENA (4.700 € per maand) vergeleken met dat van grootmoeder die met 426 € moet rondkomen.

Bovendien ziet de gastarbeider er niet meteen uit als een vent waaraan je je portefeuille in bewaring zou geven...

Dit zou tot vreemdelingenhaat kunnen leiden.

Er is nog een twee affiche van VOX waartegen geprotesteerd wordt:

"Protege Madrid, vota seguro" - "Bescherm Madrid, stem veilig"

21.04.21 Nagekomen bericht

In Pamplona werd, in de buurt van de Plaza de Toros, een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan Legercommandant, Joaquín Imaz die er in 1977 om het leven kwam door een aanslag van ETA.

Hij had de eer het eerste dodelijk ETA-slachtoffer in Navarra te zijn.

Er wordt even aan herinnerd dat dezelfde lui (ETA) op dit ogenblik de Regering in Madrid steunen. (onlangs met een onthouding)



Bij de onthulling sprak de dochter van het slachtoffer. In de kant wordt vermeld dat na de toespraak de vertegenwoordigers van de PSOE, Geroa Bai en I-E niet applaudisseerden.

In Pamplona werden indertijd 27 personen slachtoffer van ETA-acties.

23.04.21 Rocío Monasterio (04.02.74) presidente van VOX in Madrid
Ze is van Cubaanse afkomst en van beroep Architecte.



In 2014 werd Rocío Monasterio lid van Vox.

In de partij hoort ze bij de “ultraconservatieve” en “ultrakatholieke” vleugel.



In 2007 liet ze zich arresteren toen ze in Gibraltar een enorme Spaanse vlag neerlegde.
In haar curriculum vervalste ze de datum dat ze haar architectuurstudies beëindigde.



Rocío Monasterio in Battle Dress

23.04.21 “Sarri” is weer thuis in Iurreta



De jonge Joseba Sarrionandia (rond 1985) en dezelfde “Sarri”, gisteren op de frontpagina van Gara en weer terug in zijn dorp, IURRETA, ten Noorden van Durango in Baskenland.

“♪ Sarri ♪, ♪ Sarri ♪, ♪ Sarri ♪, ♪ Sarri ♪, ♪ Sarri ♪, ♪ Sarri ♪”

7 juli 1985

Kort voor 7 juli 1985 waren er tijdelijk 2 ETA-gevangenen omwille van familiale omstandigheden vanuit de gevangenis van Herrera de la Mancha (halverwege tussen Madrid en Afrika) overgebracht naar de gevangenis van Martutene – San Sebastian. Het ging om Joseba Sarrionandia, “Sarri” en Iñaki Pikabea, “Piti”.

Met het oog op de feesten van San Fermin (in Pamplona maar met uitstraling tot overal in Baskenland) had de nieuwe gevangenisdirecteur op 7 juli 1985 ’s middags,, een optreden voorzien van de Baskische zanger, Imanol Larzábal.

Om 12.15 uur, waren de begeleidende auto’s van Imanol binnengereden en toen een tijdje na het concert herteld werd keken de cipiers verrast op omdat ze plots 2 gevangenen minder hadden! “Sarri” en “Piti” bevonden zich op dat ogenblik namelijk al een héél eind van de gevangenis vandaan. **Ze waren beiden naar buiten gedragen in de geprepareerde versterkers van Imanol** (die daar niet van op de hoogte was)!

Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws zich door Baskenland en een schaterlach steeg op. **Gelukte vluchtelingen hebben altijd al een epische en een romantische component. Vooral omdat de spot gedreven kan worden met de overheid.** Maar naar buiten gedragen worden, dat geluk zullen nog maar weinig gevangenen gehad hebben! Joseba Sarrionandia had, ondanks zijn jonge leeftijd, al enige faam als schrijver. Hij was leraar en lid en stichter van verschillende literaire tijdschriften. Het jaar van zijn arrestatie had hij 3 belangrijke literaire onderscheidingen gekregen. **Zijn maat Pikabea zat al sinds 1978 vast en was in 1981 tot 33 jaar veroordeeld.** Een jaar eerder was hij voor de partij Herri Batasuna tot Baskisch parlementariër verkozen.

Meteen na de verdwijning werd niet alleen Imanol opgepakt, maar verder nog de schrijver en journalist, Josu Landa en nog vier anderen. Allen werden ze bedreigd met foltering en met de arrestatie van familieleden. tegen Imanol zegden ze: “Je bent die klootzak die Etarras helpt ontsnappen en daarvoor ga je zwaar betalen.” Landa werkte o.a. voor het bekende blad “Argia” en voor de (later gesloten) krant EGIN. Hij was nog maar 24 jaar. Toen hij op de redactie van Argia vernam dat de politie hem thuis was komen, zoeken ging hij zich aanmelden bij de Burgerlijke Regering en vernam daar dat hij gearresteerd was. Uiteindelijk bleef hij als enige aangehouden. Meteen ging er een solidariteitsactie van start en de handtekeningen op de lijst waren o.a. die van Joan Mari Torrealdei (later opgepakt na de sluiting van de krant “Egunkaria”), de advocaat Elosua, José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegí”, chef redacteur van EGIN en **10 jaar illegaal verblijvend in ons land**, de antropoloog-priester Jose Miel Barandiaran, schrijvers als Eva Forest, Alfonso Sastre, Bernardo Atxaga, de zangers Benito Lertxundi, Erramun Martikorena en Imanol zelf, maar ook nog andere bekende personen, niet enkel uit Baskenland maar ook uit Catalonië en zelfs uit Spanje. Deze massale steun zorgde ervoor dat Landa 10 dagen later werd vrijgelaten.

De gevangenisdirecteur stond toen al 4 dagen op straat!

23.04.21 “Sarri” is weer thuis in Iurreta.

Binnen de gevangenis werd de ontsnapping dagenlang gevierd!

Vlug raakte bekend dat de politie op zoek was naar Mikel Albisu die schreef onder het pseudoniem “**Mikel Antza**”. Ook hij had al heel wat prijzen in de wacht gesleept. De politie verdacht h m ervan de vlucht van het duo georganiseerd te hebben. **Zo zou hij de boxen en de bestelwagen waarin ze vervoerd werden gehuurd hebben.** Bovendien had hij een artistieke relatie met Sarrionandia. Hij regisseerde op dat ogenblik een stuk van Fernando Pessoa dat door “Sarri” in het Baskisch was vertaald. Zodoende waren de bezoeken aan Sarri in de voorgaande maanden en weken frequent geweest.



Mikel Albisu Iriarte, “Mikel Antza” (foto: EFE)

[Mikel Albisu, “Antza” zou in oktober 2004, samen met 20 anderen, in Frankrijk opgepakt worden. Zijn vrouw wordt binnenkort veroordeeld als “**nummer  n**” van ETA. Haar wacht een lange gevangenisstraf..].

Lourdes en Josu Landa schreven over de gebeurtenis een liedje dat jaren later nog op elke dorpskermis gespeeld werd. Ferm n Muguruza die het zong en op plaat zette, kreeg er van de azijnpissers van AVT (Slachtoffers van het Terrorisme) een juridische klacht voor aan zijn broek!

Ez dakit zer pasatzen den Azken aldi hontan Jendea hasi dela dantzatzan sarritan Zerbait ikustekoa du Bi falta direlako “recuento generalean”	Ik weet niet wat er de laatste keer gebeurde dat de mensen steeds maar sarri begonnen te dansen Het moet er iets mee te maken hebben dat er 2 ontbraken Bij de “algemene telling”
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva t�	Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, vrij Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, jij leve lang
Irratikoak han ziren Emitizen zuzenean Paella jango zutela Eta pit ta Sarri bere muturretan Saltzan zeudela konturatu gebeak	De radio zond het rechtsreeks uit dat ze pa�lla aan het eten waren terwijl Piti en Sarri voor de ogen van iedereen de benen namen zonder dat iemand het zag
Sarri, Sarri, Sarri,...	Sarri, Sarri, Sarri,...
Zalai dugu sortzea Doinu gozoagorik Sarri dio herriak txanpainaz ospaturik Iru�neko entzierroa desentzierroa hemen zapi gorriak zerua du estaltzen	Het valt me moeilijk om te stoppen Met de mooie klank van dit lied In Pamplona vieren ze de opsluiting (“entzierroa”) met champagne Terwijl ze hier hetzelfde doen voor een vlucht (“des-entzierroa”) Met rode halsdoekjes
Ez dakit zer pasatzen den Azken aldi hontan Jendea hasi dela dantzatzan sarritan Zerbait ikustekoa du Bi falta direlako “recuento generalean”	Ik weet niet wat er De laatste keer gebeurde Dat de mensen steeds maar sarri begonnen te dansen Het moet er iets mee te maken hebben Dat er twee ontbraken Bij de “algemene telling”

23.04.21 “Joseba Sarrionandia, Sarri” schreef inmiddels “een groot aantal boeken”.



Méér dan 50 stuks!

23.04.21 De verkiezingen in Madrid zorgen voor incidentrijke Tv-optredens.

In Spaanse verkiezingsdebatten wordt zelden over partijprogramma's gesproken. Er vliegen enkel verwijten in het rond! Vooral als er nieuwe partijen meedoen met nieuwe en dus “ongeschoolde politiciers”.

Gisteren maakte Rocío Monasterio (Vox) het zó bont dat Pablo Iglesias opstond en vertrok. Iglesias, **vice eerste minister in de Spaanse Regering** kreeg 's anderendaags een “brief” met daarin een revolver en 3 kogels!

Isabel Díaz Ayuso (PP) was niet eens gekomen. Uiteindelijk zag ook Angel Gabilondo (PSOE) het niet meer zitten en stapte eveneens op. OP TV!



Rocío Monasterio



Pablo Iglesia



Angel Gabilondo

Het was een aanfluiting van wat “democratie” zou moeten zijn.

23.04.21 Opnieuw worden politieke gevangenen in cellen dichterbij huis ondergebracht.



Imanol Miner komt vanuit Granada naar het Noorden.

Unai Bilbao van Granada naar Daroca (Zaragoza).

Iñaki Bilbao komt naar Basauri (Bilbao) en Mikel Arrieta naar Martutene (Donostia).

25.04.21 Iñaki Arakama komt vrij na 24 jaar cel en 8 jaar deportatie

Iñaki Arakama Mendia is weer thuis na méér dan 30 jaar slachtoffer te zijn geweest van represailles. De laatste periode zat hij in Zaballa (Baskenland). Hij nam, als vertegenwoordiger van ETA, lang geleden in Algiers deel aan de eerste min of meer serieuze gesprekken met Madrid, bekend onder de naam “Conversaciones de Argel” (Algiers). Tegenover hen zaten toen PSOE-kopstukken als Rafael Vera en Juan Manuel Eguiagaray, vertegenwoordigers van de Regering Felipe González.

Arakama werd hier nadien door Madrid voor “beloond” met verbanning naar Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), waar hij in 1997 naartoe versleept werd) Dat gebeurde toen samen met andere ETA-kopstukken als Belén González Peñalba en Eugenio Etxebeste, “Antxon”.

Nadien werd het gevangenschap in Spanje, steeds ver van huis, geïsoleerd binnen de gevangenis en meestal in Sevilla.

In 2017 raakten familieleden betrokken in een verkeersongeval in Salamanca.



Makario bij zijn arrestatie en later, in 1997.



Arakama, met vrienden en familieleden in Zaballa. (Foto: Etxerat)



Arakama was één van de bekende gevangenen die in 2013 opkwam voor een waardig gevangenisregime in Sevilla.

26.04.21 Gernika eert, 84 jaar later, slachtoffers en overlevenden als José Labauria, George Steer en anderen.
26 APRIL 1937



De Baskische president Urkullu en de huidige burgemeester van Gernika, José María Gorroño, begroeten **José Labauria** (burgemeester in april 1937) bij het monument aan de ingang van het kerkhof van Gernika. Op de achtergrond één van de monumenten ter ere van de slachtoffers.

In feite wil men de Zuid-Afrikaanse journalist **George Steer** (+) (die indertijd werkte voor het Britse dagblad **The Times**) meer in het middelpunt van de belangstelling brengen.

Steer verbleef die **26^{ste} april de 1937** als oorlogsjournalist in het nabijgelegen stadje Gerrikaitz – Munitibar waar hij 's avonds hoorde over het bombardement door **het Duitse Legión Condor**.



George Steer, middelste van het drietal, met achter hen **de stadspomp**. Behalve de pomp bleef er niet veel overeind staan in het centrum van Gernika. En die pomp staat er nog!



In 2012 kreeg Steer een mooie buste op een pleintje dat zijn naam kreeg.

https://youtu.be/ZOo-rugj_68

26.04.21. GARA betaalde de tweede som van 3 miljoen die Madrid eiste.

Het bedrag werd geëist als schuld die EGIN, de voorganger van GARA, achtergelaten zou hebben. Maar Gara was enkel “politieke familie van EGIN. **Pure diefstal door de Spaanse Staat in de hoop dat de nieuwe krant dit nooit zou overleven!!!**



De krant werd in 1998 onterecht gesloten door Baltasar Garzón.

Gelukkig werd de superrechter later zélf gesanctioneerd **en geschorst**.

26.04.21 “La Real Sociedad de San Sebastian” werd 40 jaar geleden kampioen (van Spanje!)



De “Koninklijk Vereniging” (“Real Sociëdad”) uit San Sebastian werd 40 jaar geleden kampioen van Spanje na winst in “El Molinón”, het stadion van Gijón, nadat Zamora de winning goal scoorde. 26 april 1981. Foto: Efe
 In het doel bij Gijón stond Jesús Castro (broer van de legendarische Quini)
 Er waren 10.000 supporters van San Sebastian naar Asturias gereisd.

Het elftal van La Real: **Arconada, Celayeta, Gorriz, Kortabarria, Olaizola, Diego, Alonso, Zamora, Idígoras, Satrustegi en López Ufarte,**

26.04.21 Recent onthuld monument volledig vernield

In Funes, in het Zuiden van Navarra, werd het recent onthulde monument ter ere van Koning Garcés, IV van Pamplona, volledig verbrijzeld.



De troon van koning Sancho Garcés IV gaf uit op het ravijn waar hij, tijdens een jacht, door zijn broer, naar beneden geduwd werd.

Het voorval wordt in de geschiedenisboeken “*el Fraticida*” – “de Broedermoord” genoemd.



Dit bleef ervan over

27.04.21 "Gernika,, door Patxi Saiz- met filmbeelden van het bombardement op de stad



<https://youtu.be/k3pebwr4ZkY>

Mila ta bederatzirehun eta
 hogei ta hamazazpia
 euskotarrentzat urte beltz, ilun
 triste ta negargarria.
 Hauts bihurturik utzi zutena
 Gernika zoragarria
 euskal erliki maitatuenak
 gordetzen zituen herria.

Apirileko ilarekin zen,
 hogei eta seigarrenean,
 hain juxtu ere peri eguna,
 astelehen arratsaldean;
 kale-baserrri, milaka anai,
 gizatasun ederrean,
 plaza inguruan aurkitzen ziran
 lehengo ohitura zaharrean.

Kanpandorreko ezkilak hasi
 ziren dinbili-danbala,
 goiko piztien motor burrunba
 entzuna zen berehala;
 emakume ta ume gaixoak
 kurrixka zeriotele
 heriotzari ihesi nahirik
 nora jo ez zekitela.

Ehunka izan ziren etxe jausien
 zakarpetan geldituak.
 Nork daki zenbat kale gorrian
 zeharo erdibituak?
 Infenu honetan uzten gaituzte
 laguntza gabe galduak,
 o, euskaldunen min oinazerik,
 ez du sentitzen munduak.

Puska dituzte gure herri polit,
 apain eta maitekorrak,
 puska dituzte baserrri txuri,
 gure kabo on, xamurrak.
 Eta zirtzildurikkaletan utzi.
 Euskaldunen hezurrak,
 Alemaniatik gu txikitzera
 etorritako maltzurak.

Ez da, ez, alferrikakoa izan
 hor isuri den odola,
 pentsa oraindik emaitza ederrak
 ematekotan dagola.
 Euskal gogoa armez ta indarrez
 ezin hil liteke inola,
 Gernika erre ziguten baina
 zutiñik dago arbola

29.04.21 Partijdig optreden van de Voorzitter van de Rechtbank in de Catalaanse Rechtszaak

De onverzoenlijk rechter Marchena die niemand liet uitspreken als hij merkte waarover het zou gaan.

EL IMPLACABLE JUEZ MARCHENA



Een verzameling van zijn (soms brutale) tussenkosten: [https://youtu.be/ tox1BLVRoA](https://youtu.be/tox1BLVRoA)

29.04.21 **Filmfestival Donostia: De Priestergevangenis van Zamora, de enige priestergevangenis ter wereld.**

Tussen 1968 en 1976 sloot de katholieke dictator, Franco "opstandige" Baskische priesters op in de gevangenis! Deze gevangenis lag in Zamora (provincie Castilië & León)

Het was de enige gevangenis in de wereld waar enkel priesters werden opgesloten.

De documentaire zal voorgesteld worden op het XVIIIde "Festival van Films en Mensenrechten" in Donostia. De film «Apaiz kartzela» "Priestergevangenis" trekt alle aandacht.



gevangenisbeelden

Tussen 1968 en 1976 werden in Zamora een 50-tal Baskische priesters en monniken opgesloten door de Franco - dictatuur.

29.04.21 De Priestergevangenis van Zamora

De gevangen priesters werden enkel beschuldigd van de overtreding en/of schending van burgerlijke, politieke, sociale, culturele en taalwetten die tijdens de Dictatuur golden. **Xabier** Amuriza wijst er op dat ze niet protesteerden tegen Franco op zich maar tegen de taal- en cultuurwetten die ze opgedrongen kregen door de Spaanse Dictatuur.



Uiteindelijk zou Franco niet aan de Baskische Taal in de Kerk durven raken...

Vijftig jaar later leverden enkele overlevenden een "bijdrage" aan de **documentaire** waaraan vijf jaren gewerkt werd. "**Apaiz kartzela**" "**Priestergevangenis**" handelt over de periode 1968 – 1976.

Behalve Basken zaten er ook een zestal Catalanen, Galiciërs en Madrilenen vast. Ze werden veroordeeld tot 12 jaar op beschuldiging van "**militaire rebellie**" en die "**rebellie**" vond meestal plaats tijdens de **zondagspreek!**

Maar er werd ook soms méé opgestapt in manifestaties!

In 1953 had de Francodictatuur een Concordaat gesloten met het Vaticaan waarin o.a. stond **dat niet te onderwerpen priesters, bij het plegen van een delict, niet in een gevangenis maar in een "Convent" opgesloten moesten worden.**

Er is ook een anekdotisch hoofdstuk in dit verhaal:

Nikola Telleri die elke dag voor een defilé van een "**Batallón**" medegevangenen zorgde werd "**Comandante**" genoemd. Hij zorgde ervoor dat ook niet-Basken het "**Eusko gudariak gara**" konden meezingen: "**Wij zijn Baskische soldaten**". Toen ETA in hartje Madrid Carrero Blanco, de geplande opvolger van Franco, in de lucht liet vliegen zorgde hij dat er een minuut stilte werd gehouden.

De Bask Etxabe mocht geen bezoek ontvangen. Hij hield hongerstakingen en werd net gevat toen hij via een zelf gegraven "tunnel" wilde ontsnappen.

Een conservenfabriek uit Ondarroa had "tussen de sardienen" een transmissieapparatuur binnen weten te smokkelen waardoor er contact was met de buitenwereld.

Enkele namen die aan deze reportage deelnemen:

Xabier Amuriza, Josu Naberan, Juan Mari Zulaika, Julen Kaltzada, Jon Etxabe, Periko Solabarria, Felipe Izagirre, Juan Mari Arregi, Martin Orbe, Lukas Dorronsoro, Alberto Gabika, Periko Berrioategortua en Pablo Muñoz. Verder waren er nog de Galiciërs Vicente Couce en Nicanor Acosta, de Madrileen Mariano Gamo en de Catalanen Eduard Fornés, Josep María Garrido en Andreu Vila.

29.04.21 De Priestergevangenis van Zamora



Enkele bejaarde priesters op bezoek in de inmiddels vervallen gevangenis van Zamora.

30.04 21 Felipe González leeft (weer)

Toen Felipe González aan de macht kwam (1982 - 1996) begon in Spanje de zon te schijnen. Helmut Kohl beloofde hem een grote politieke toekomst ... als hij geen socialist zou zijn.

Kohl zou gelijk krijgen.

Op het einde van zijn ambtsperiode vergezelde hij, veiligheidshalve, 2 van zijn ministers tot aan de gevangenispoort: Dat deed Felipe, niet uit medelijden maar om te vermijden dat beide (ex-) ministers hun mond zouden voorbij praten.



Felipe González bleef lang in de schaduw maar nu meent hij zich weer te moeten bemoeien met de Spaanse politiek en wel met zijn opvolger, huidig Socialistisch Premier Sánchez. Die kreeg onlangs in het Congres in Madrid steun van radicale Basken (d.m.v. een “onthouding”).

Nu “verwijt” González zijn partijgenoot dat hij niet te maken had met de “beproeving” die wél zijn deel was!

Als alles geweldig gaat komt bompa, die zélf alles fout deed, waarschuwen! Hij sleept er Angela Merkel, als voorbeeld, bij... **“Zij komt om 3 uur in de morgen, na 12 uren gewerkt te hebben met de presidenten van de Länder, op TV”.**

Zou Felipe niet weten dat die beelden die 's nachts op TV komen meestal herhalingen zijn van wat overdag gebeurde...