

+ 2020 Oktober +

01.1020 De meeste Europese atheïsten zijn te vinden onder de Catalanen en de Basken.

Volgens een “doorlichting” zijn de meeste atheïsten, agnosten en ongelovigen te vinden in Catalonië en Navarra. Volgens de Catalaanse Stichting Ferrer i Guàrdia zou in Baskenland slechts 37,8 gelovig zijn.



Foto: Gorka RUBIO/FOKU)

De minst Atheïstische bevolking wordt gevonden in Ceuta (3,4%), Melilla (15%) die in Afrika liggen en in Aragón, grenzend aan Navarra (16,6%).

MAAR 20 JAAR GELEDEN ZATEN DE KERKEN IN BASKENLAND WEL NOG VOL...

02.10.20 Baskisch President Urkullu stelt voor de monarchie te “republikeiniseren”

Urkullu is voorstander van een betere transparantie en modernisering ...

Dat zei hij in het Baskisch Parlement als antwoord op de enige **parlementaire vraag van Amaia Martínez (VOX)**.



Iñigo Urkullu. Foto: EFE.

Het meisje **Amaia Martínez** meent hem te mogen verwijten de “aanvallen” op de Kroon door de Spaanse Ministers van Unidas **Podemos** niet veroordeeld te hebben. Urkullu drukt zich uit zoals de zoetwaterflaminganten dat in ons land doen. Toch “verweet” de Baskische “president” extreem rechts te “verlangen naar pre-democratische systemen”.

02.10.20 Franco is geen ereburgemeester meer van Elgoibar

De voltallige vergadering van het Gemeentebestuur van Elgoibar (provincie Gipuzkoa, met hoofdstad San Sebastian) heeft **unaniem** beslist de titel van ereburgemeester van Francisco Franco te schrappen.

Dit soort “titels” werd in 1936 toegekend en wie hiermee niet akkoord ging waagde zijn leven (of was al dood).

In september 2019 werd ook al **unaniem** besloten de straatnaam “**Avenida Pedro Muguruza**” (\*) te wijzigen zoals de “**Wet op de Historische Herinnering**” het voorschrijft. Deze Wet bestaat ook al sedert 26 december 2007!

**Maar omdat na de Dictatuur de stal niet werd uitgemest konden dergelijke beslissingen op de lange baan geschoven worden.**

**Pas 70 jaar na zijn “benoeming” werd het herinneringsbord aan de Fascistische Falange verwijderd! De Straatnaam “Pedro Muguruza” werd nog steeds niet veranderd!**

(\*) **Pedro Muguruza** Otaño (1893-1952) was een Spaanse Architect. Hij ontwierp de “**Vallei Van de Gevallen**” in Madrid (waar tot voor kort Franco begraven lag). Blijkbaar was hij zeer begaafd want hij was (als architect) PROCUREUR tijdens de 2 eerste Legislaturen onder Franco en Kamerlid in Madrid.

03.10.20 Madrid verbiedt gevangenen in Soto del Real contacten met het thuisfront.

De drogreden die wordt gegeven is natuurlijk het coronavirus.

Er zitten ook 32 covid + besmette gevangenen en nu wordt alles bij elkaar geveegd en binnen gehouden.

In Soto del Real zitten Marixol Iparragirre ( veroordeeld tot 122 jaar), en Jurdan Martitegi.



Marixol Iparragirre en Jurdan Martitegi



Soto del Real. (Wikimedia Commons)

03.10.20 Viel de president van Baskenland in dezelfde ketel waarin de kleine Obelix viel?

De kleine Obelix viel indertijd in de ketel van de Druïde waarna superkracht en **moed** zijn deel waren.

In een gelijkaardige ketel lijkt ook de Baskische President- Lehendakari, Urkullu, gevallen te zijn.

**Waar hij zich enkele dagen geleden al voorstander toonde van een betere transparantie en modernisering van de Spaanse Monarchie en die op een republikeinse leest wilde schoeien gaat hij nu nog een stap verder...**

De Lehendakari (leider van het Baskische Volk) vraagt om de erfelijke Monarchie te “*republikaniseren*” en te vervangen door een verkozen bestuur. Ook de controle over het Leger moet herzien worden.

Waarom heeft de Lehendakari hierover nooit gesproken met de monarch bij zijn bezoeken?

Binnen de PNV, de Baskische Nationalistische Partij waarvan Urkullu lid is, sluimerde dit al langer en steeds vaker kwamen er Republikeinse oprispingen naar boven ofschoon het “respect” primeerde.

Het “schandelijke” gedrag van de oude King, Juan Carlos I, die met een Duitse troela de kofferbak in dook staat niet alleen. Er was nog het schandaal “Nóós” waardoor Iñaki Urdangarin, schoonbroer van de koning in de gevangenis terecht kwam. En er waren de reacties van de koning op het referendum en andere gebeurtenissen in Catalonië. Kortom, het nut van de monarchie werd steeds meer in vraag gesteld.

**Gisteren begon Urkullu er zelfs over tijdens de plenaire zitting in het Baskische Parlement.** Mogelijk is hij ‘s nachts wakker geschoten nadat hij droomde van Filosoof Miguel de Unamuno (\*1864) die ooit de historische woorden sprak: “Renovarse o morir” “Zich vernieuwen of sterven”?

**Hij wil het huidige bestuur van Spanje vervangen door een verkozen instituut!**

Nadat de oude koning, Juan Carlos de Borbón, het land is uitgevlucht is de Kroon beschadigd!

Op 03.10.1700 werd het omstreden testament ten voordele van de eerste Borbón bekend gemaakt.

(Marc Pons Barcelona 03.10.20)



Op een dag als vandaag, 320 jaar geleden, in 1700, werd in het Koninklijk Paleis Alcázar in Madrid bekend gemaakt dat de nacht voordien **Carlos II, de laatste Spaanse Habsburgse koning, het omstreden testament getekend had waardoor de domeinen overgingen naar Felipe de Borbón, kleinzoon van koning Luis XIV van Frankrijk zou gaan, de toekomstige Felipe V (19.12.1683 – Madrid 09.07.1746).**

De echtheid van dit testament vertoonde veel twijfels: de handtekening van Carlos II vertoonde een stevige vastberaden streep hoewel dit op dat ogenblik een beroving leek omdat Karel II totaal onbekwaam was een pen (veer) vast te houden. Dit gruwelijke incident werd duidelijker omdat het vanaf dan aan het Madrileense Hof tot een confrontatie van 2 partijen kwam: de Borbón-aanhangers die het absolute en centralistische Franse model ambieerden enerzijds tegen anderzijds de pro Oostenrijkse tak die bang was dat de macht in andere handen kwam, zoals voordien.

Uiteindelijk, toen de oorlog op het Iberisch Schiereiland *binnensloop* (1705) waarbij het Borbónregime in vieze papieren dreigde te raken ondertekende de volledige oligarchie en de Koning een pact dat beide partijen van de voormalige regerende families weer samenbracht. De beste voorbeelden van de machtsstrijd werd in scène gezet door **kardinaal Portocarrero die de Zaak in handen had genomen.**



03.10.20 in oktober begint de jacht op de duiven die vanuit Europa naar het Zuiden gaan overwinteren. Vooral in Etxalar wordt de oude “sport” nog beoefend. Er worden netten gespannen en als de holenduiven voorbijkomen worden frisbees boven hen gegooid. De duiven duiken naar beneden en komen in de netten terecht.



Op andere plaatsen worden ze afgeschoten vanuit een hokje:



<https://youtu.be/oCibNGr6x-s> [www.etxalaturismo.com](http://www.etxalaturismo.com)



Etxalar is vooral een mooi “stadje” waar hagedissen wél blijven leven (eigen foto’s)

03.10.20 Ook boven Roncesvalles wordt gejaagd op de trekvogels!



Als de periode is aangebroken moet enkel een zeildoek over de hokjes gelegd worden. (eigen foto)

05.10.20 President Sánchez is Felipe de Borbón ter wille nadat hij eerder niet meeging naar Barcelona.

Is de Spaanse koning van zijn glans aan het verliezen door de strapatzen van zijn vader?

Maar ook de veroordeling van de Catalaanse president QuimTorra laat "sporen" na.

**Het is dan ook al de derde opeenvolgende Catalaanse president die geschorst werd door Madrid.**



Felipe de Borbón en Pedro Sánchez samen naar Barcelona. (Jaime REINA/AFP)

Het is ook 3 jaar geleden dat Felipe zijn meest autoritaire smoel opzette n.a.v. "1-0", de verboden "verkiezingen" in Catalonië van 1 Oktober. Maar blijkbaar heeft de Smalle niet veel bijgeleerd. Nu meent een rechter in Barcelona nog steeds dat hij de Universiteit (UB) **mag veroordelen** voor een manifest tegen de veroordeling van Catalaanse politici in 2019. "Een universiteit moet steeds zijn ideologische neutraliteit behouden".

Hij weet nog niet dat de Dictatuur voorbij is. Hoe de verkiezingen in Catalonië belet werden door Madrid:

<https://youtu.be/sNM1wFpVNcw>



05.10.20 De Guardia Civil arresteerde 3 personen i.v.m. een oud wapendepot in Zarautz en Arrasate.  
 In de “zulo” (depot) zouden **tussen 2008 en 2010** explosieven gelegen hebben.  
 De voormalige ETA-leden zijn **Ekhiñe Eizagirre, Kepa Arkauz en Imanol Jaio.**



**Ekhiñe Eizagirre**

**Als blijkt dat het drietal hun straf al uitzat en in 2017 “vrij kwam” staan ze enkele dagen later weer op straat. Ze zaten toen trouwens maar een paar jaren in de cel!**



**Sterk werk van de Guardia Civil!**

06.10.20 De Catalaanse Onafhankelijkheidsbeweging, ANC, wil massaal foto's van Felipe VI in brand gaan steken.  
 De radicale “**Assemblea Nacional Catalana**” plant een nationale verbranding van Foto's van zijne majesteit de King of Spain



De verbranding zal plaatsvinden vóór al de gemeentehuizen van Catalonië en de actie zal vooraf gaan aan het officiële bezoek van de vorst aan Barcelona, vrijdag a.s.

Er wordt een “warme verwelcoming” beloofd voor Felipe en voor zijn gezelschap, de Spaanse regeringspresident, **Pedro Sánchez.**

07.10.20 Josu Urrutikoetxea. Gecupereerd maar zeker nog niet “vrij”!

Josu Urrutikoetxea haalt de voorpagina van Gara, duidelijk gecupereerd nadat hij in Frankrijk “vrij” kwam.



Maar Urrutikoetxea werd opnieuw opgepakt in Parijs. Hij is namelijk een “**FIJAIT**”, “**Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes**”. Opgepakt maar niet gearresteerd omdat “**Fijait**” zich sedert 2015 enkel bezig houdt met “**Islam-aanslagen**”.

In Spanje laat hij zich beter niet zien...

07.10.20 De Guardia Civil moest een Compostela-pelgrim weer terug op de rechte weg brengen.

Meestal gebeurt het in de winter dat pelgrims tussen St.-Jean-Pied-de-Port en Roncesvalles verloren lopen dan wel, in de sneeuw, het juiste pad niet meer vinden. Er wordt beneden dan ook gewaarschuwd dat het ’s winters verboden is deze weg te nemen... Maar het gaat dan ook voornamelijk om pelgrims uit anderstalige werelddelen. Gisteren klopte een pelgrim van 58 jaar aan in het gehucht “**Fabrica de Armas de Orbaizeta**”.

Hij had de ROUTE naar ORBAITZETA (via Urkulu) gevolgd en had blijkbaar niet gezien dat hij had moeten afslaan aan “**Cruz Thibault**”. Alles is nochtans goed aangegeven:



Of wist hij niet hoe Roncesvalles in het Frans en in het Baskisch is?



Mogelijk is het pad met opzet niet verhard. Pelgrims hebben liever een zachte ondergrond en voor voertuigen wordt het toch al snel te smal.

Elk jaar moet opruiming gehouden worden rond het “**Thibault kruis**”. Er staat dan ook geen vuilnisbak.

08.10.20 Vier vrouwen roepen op tot vrede in Baskenland

Twee van hen zijn kinderen van een Baskische Nationalist die vermoord werd, twee anderen hadden een familielid dat door ETA werd uitgeschakeld. Deze actie loopt via het parlement van Navarra.

“Ik was 15 en had vakantie” zegt Naiara, dochter van Manuel Zamarreño, gemeenteraadslid voor de PP in Renteria.

Mijn vader moest naar de Partijzetel van de Partido Popular. Ik zou het brood gaan kopen maar dat wilde hij niet. Een motorfiets, geladen met verschillende kilo's **amonal (ammoniumnitraat en aluminium)** ging de lucht in toen hij voorbijkwam. “Ik hoorde het en wist meteen hoe laat het was”.

Op dat ogenblik, in 1998, was Zamarreño pas een maand raadslid. Maar er waren al 6 maanden bedreigingen geuit. Daarbij werd zelfs de naam van de dochter, Naiara, op straat geschreven. **In een schietschijf!**

Haar broers en haar moeder vertrokken uit de stad maar zij bleef. Ze noemde haar naam enkel als het niet anders kon... Baskisch leerde ze nooit!

“Dit gebeurde pas in 2013, toen ik mijn verhaal deed, samen met andere slachtoffers”.

“De Guardia Civil werd geliquideerd door mijn oom” vertelt Belén, nicht van Josu Zabala. Ook zij kwam in de politiek terecht. Toen de Guardia Civil in 1976 in Hondarribia plots aanviel had ik zomaar dood kunnen zijn. Zij moest op gevangenisbezoek tot diep in Spanje en voelt nog haat. “Maar ik wil niet dat de volgende generaties zo moeten blijven leven”.

Maria Jauregi wilde Legorreta niet verlaten om in Donostia in besloten kring te leven. Daar moest haar vader, **Juan María Jauregi**, naartoe toen hij Burgerlijk Gouverneur werd. “Dat leek me te zeer op een gevangenis”. Zij verbleef die dag in de bergen toen haar twee ooms naar haar toe kwamen. ETA had haar vader geliquideerd omdat die, door zijn beroep, tot de vijand was gaan horen.

Haar woede **nam door de tijd af. Het zorgt enkel voor meer pijn en verdriet.**

**Olatz Etxabe** was 10 toen ze 45 jaar geleden wees werd.



ETA schakelde op die dag, 5 oktober, drie Guardia Civiles uit in Arantzazu. De familie Etxabe had **een bar in Arrasate** toen ze om 11 uur 's nachts een hevige slag hoorden. Beneden vonden ze **Iñaki Exabe**), op de grond, doorzeefd. Een wraakactie.

Olatz werkt nu in een bejaardencentrum waar ze nog vaak over de moord op haar vader wordt aangesproken...

Toen kort na deze aanslag taxichauffeur Germán Irasuegi dood gevonden werd was het duidelijk dat die ongewild getuige was geweest.

11.10.20 Een tegel herinnert, vanaf nu, aan Begoña Urroz als slachtoffer van “DRIL”, 60 jaar geleden.

De stad San Sebastian liet op de “Plaza Easo” (wijk Amara) een gedenksteen plaatsen ter herinnering aan Begoña Urroz die op **27 juni 1960** het leven verloor toen ze 22 MAANDEN jong was. **Jarenlang werd ETA verantwoordelijk gesteld** hoewel de daders gezocht moesten worden bij de vreemde, terroristische organisatie DRILL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación) een amalgaam van communistisch en anarchistische militanten onder leiding van generaal Humberto Delgado. Hij werd later gearresteerd en in Spanje geëxecuteerd in 1965.. Dit werd onlangs eindelijk “officieel” bekend gemaakt.



De bloemen werden gelegd door Begoña Urroz, het zusje dat naderhand geboren werd en dezelfde naam kreeg.



12.10.20 Vandaag, 12 oktober, “Dia de la Raza” – “Dag van het Ras” – “Nationale feestdag” in Spanje.

De term “**Dag van het Ras**” werd gemoderniseerd tot “**Dia de la Hispanidad**”, “Dag van de Spaanstalige Wereld”, “Dag dat Columbus Amerika Ontdekte” en “Dag van de Spaanse Cultuur”.

Op deze 12<sup>de</sup> oktober in 1492 ontdekte Columbus Amerika. Maar de Basken gingen toen al vissen voor de kust van Newfoundland, Canada.



De Spaanse pers kwam met *interessante informatie* over de kledij en de smaak van de Spaanse Royals

12.10.20 In Eibar komt Ibon Muñoa na 20 jaar gevangenis terug thuis.



Ibon Muñoa Arizmendiarieta was in zijn gemeente, Eibar, raadslid voor **Herri Batasuna** (“Volks Unie”) Hij werd opgepakt na de dodelijke aanslag, in juli 1997, op **Miguel Ángel Blanco** (\*), raadslid voor de PP in Ermua. Hij zou zijn wagen aan de daders geleend hebben. Hiervoor kreeg hij 33 jaar gevangenisstraf.

(\*) De aanslag op Miguel Ángel Blanco in juli 1997 zorgde voor een nooit eerder gezien protest in heel Spanje. Niemand begreep waarom een “nietszeggend” gemeenteraadslid uit Ermua ‘s morgens niet de streektrain naar zijn werk genomen had maar blijkbaar bij iemand die hij vertrouwde in de auto was gestapt. Blanco werd van de ene dag op de andere wereldberoemd in Spanje. Het lijden werd gerekt nadat ETA bekend maakte hem te liquideren als Madrid niet een aantal ETA-gevangenen vrijliet. Dat gebeurde natuurlijk niet en Blanco werd geluicideerd. Inmiddels waren over heel Spanje masa’s manifestanten op straat gekomen.



Meer dan 1.00.000 mensen manifesteerden op 14 juli 1997 in Madrid onder de leuze: "Voor vrede, eenheid en vrijheid"

### 12.10.20 De tijden veranderen

Inmiddels laat PS-Minister (en voormalig rechter) **Grande Marlaska** de radicale partij Bildu in juni toe de ETA-gevangenen te bezoeken die in het verre Córdoba zitten weg te kwijnen.

Grande Marlaska liet nu Ibon Muñoa vrij hoewel die minder dan 2/3<sup>de</sup> van zijn straf uitzat. Uitzonderlijk voor een ETA-gevangene!

Behalve Muñoa konden ze ook via de intercom van de gevangenis spreken met José Ignacio Alonso Rubio, Gorka Vidal Álvaro, Ibón Muñoa Arrizmendarreta, Xabier Pérez Aldunate, Igor Portu Juarena en Javier Gallaga Ruiz. Eerder gebeurden al gelijkaardige contacten in de gevangenis van Jaén en Huelva met Estitxu Elduaien Uranga en Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano.

**Opvallend dat nét Marlaska deze verzachting doorvoert. De ETA – mannen die indertijd vóór hem verschenen waren altijd zwaar gefolterd maar de Rechter keek nooit op.**

### 14 10 20 De president van Catalonië, COMPANYYS, werd 80 jaar geleden door Spanje geëxecuteerd

Het Parlement en de Regering van Catalonië herdenken "*Ljoeis Companys*".



President Roger Torrent (foto), Vice-president, Pere Aragonès en Minister van Justitie, Ester Capalla voerden het woord.



Pere Aragonès

**Waar er al lang geleden verontschuldigungen werden aangeboden door François Mitterrand (namens de Staat die Companys arresteerde) en door Helmut Kohl (de Staat die hem uitleverde) is het nog steeds wachten op verontschuldigungen door de Staat die hem vermoordde...**

### 14.10.20 El Het Spaanse Congres spreekt zijn veto uit over het vaderschap van Juan Carlos I

Volkstevredenwoordiger, Jon Iñarritu (EH Bildu) wil dat Albert Solà, die onlangs officieel erkend werd als buitenechtelijke (oudste) zoon van Koning Juan Carlos **legitiem Staatschef moet zijn in plaats van FELIPE VI!!!** Het kabaal in het Congres is minder luid dan voordien. Het eerstgeboortenrecht van Felipe zal wel niet in gevaar komen...



Jon Iñarritu

Maar het Spaanse Hoogerechtshof accepteert deze analyses natuurlijk niet als bewijs van vaderschap.

16.10.20 In Arrasate wordt eer gebracht aan Iñaki Etxabe en Germán Agirre, slachtoffers van de Vuile Oorlog. Iñaki Etxabe Orobengoa en German Agirre Irasuegi waren slachtoffers van “geweld met politieke beweegredenen”. (Ze zijn enkel nog niet als dusdanig erkend).



Familieleden van de gehuldigden. (Foto: ARRASATEKO UDALA)

Op de huldiging van het tweetal waren alle Partijen van het Gemeentebestuur aanwezig: PNV, EH Bildu, PSE en Elkarrekin Arrasate. Dit in het kader van het initiatief van “Eerherstel aan alle Slachtoffers” dat twee jaar geleden van start ging bij de herdenking van **Isaias Carrasco**, voormalig PSE-raadslid dat in 2008 door ETA gedood werd. (Zie **08.10.2020**).

**Het komt er op neer dat gelijktijdig twee slachtoffers van de 2 verschillende politieke strekkingen gelijktijdig herdacht werden.**

*Jammer dat de zaak van de Familie ETXABE, langs de weg in **Kanpazar** (ten Z van Elgeta) al geruime tijd dicht is.*

16.10.20 Liefst 225 internationale personaliteiten vragen aan Parijs de vervolging van Urrutikoetxea te stoppen. Ze willen dat voormalig ETA-leider, Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera” erkent wordt als “artesano de paz” – “ambachtsman van vrede”!

Op de lijst prijken verder de namen als die van Frans ex-minister van Binnenlandse Zaken, **Pierre Joxe**, van historisch Sinn Féin-leider, **Gerry Adams**, van professor **Noam Chomsky** en anderen. Ze geloven dat alle lopende en toekomstige vredesprocessen in gevaar kunnen komen als die erkenning er nu niet komt.



Een vermoeide Urrutikoetxea, in een reprotage van Agence France-Presse. (Joël SAGET / AFP)

De genoemde personaliteiten herinneren aan de periodes waar en waarin Urrutikoetxea bezig was met zijn vredeswerk: tussen 2005 en 2007 en tussen 2011 en 2013, toen hij in Genève en in Oslo onderhandelde met de Spaanse Regering onder “diplomatieke bescherming” van de Zwitserse en Noorse staat.

**Urrutikoetxea onderhandelde met Spanje, een apenland dat hem op hetzelfde ogenblik ook beschuldigde en bedreigde. Maar ook Frankrijk speelde hier een dubbele rol.**

**Josu Ternera werd onlangs weer opgepakt in Parijs. Hij is erg verzwakt en gevreesd wordt dat, als hij slachtoffer zou worden van het Coronavirus, de poppen aan het dansen gaan.**



19.10.20 Na 28 jaar in gevangenissen in Spanje komt Joseba Arregi naar Martutene (Donostia)

Mét Arregi komen ook nog Garikoitz García Arrieta, Alicia Saez de la Cuesta, Iñaki Armendáriz en Ugaitz Pérez terug naar San Sebastian.



In 1992 werd García Arrieta gearresteerd in Frankrijk. Nadat hij daar zijn straf uitzat werd hij naar het Zuiden van Spanje versleept. Het vorig jaar werd hij al vanuit Alicante (foto L) naar Asturias (foto midden) en nu naar Baskenland gebracht (foto R)

Arregi, afkomstig uit Antzuola, is één van de veteranen onder de politieke gevangenen.

**In die 28 jaar werd hij verschillende keren ziek. Hij is inmiddels 74 jaar oud.**

Volgens de Spaanse gevangeniswet hadden ze allemaal de  $\frac{3}{4}$  van hun straf achter de rug. Dat betekent “in een normaal land” “derde graad gevangenisregime” met vrijlating op proef... **Maar Spanje is geen normaal land.**

20.10.20 Spanje opnieuw veroordeeld in Straatsburg voor het niet garanderen van rechtvaardige rechtspraak

Het Europees Tribunaal Mensenrechten veroordeelt Spanje voor de derde keer in twee jaar voor het (nog maar eens) niet rechtmatig behandelen van Baskische politieke gevangenen. Ook wordt het recht op invrijheidstelling na het uitzitten van de straf (in Frankrijk) niet nageleefd.

Gorka Martínez, Álvaro Arri, Ion González en Jon Mirena San Pedro “hadden te lijden aan een gebrek aan juridische zekerheid” nadat ze hun straf in Frankrijk uitzaten.

Dit is al de derde keer dat Madrid voor hetzelfde motief tegen de lamp loopt. Eerder gebeurde dit ook al bij rechtzaken tegen Santiago Arrozpide, Alberto Plazaola, Francisco Mujika, Ismael Berasategi en Rufino Arriaga.

20.10.20 De Spaanse Bloedraad spreekt de Majoor van de Catalaanse politie, Josep Lluís Trapero, vrij.

Ook de overige politieke chefs van de “Mossos d’Esquadra” gaan vrijuit voor hun rol tijdens de memorabele verkiezingen van “1-O” in 2017.



2017: Rechts op de foto de Majoor van de Catalaanse politie, Josep Lluís Trapero. Midden de toenmalige president van Catalonië, Puigdemont, **nu inwoner van Laken.** (GENÉ/AFP PHOTO)

Behalve Trapero worden ook zijn twee ex-chefs, César Puig en Pere Soler vrijgesproken. Er werd nochtans 10 jaar cel + 10 jaar ontzetting geëist maar eigenlijk was er enkel twijfel over de mening van de Spaanse opperflik van de Guardia Civil: "DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS".

22.10.20 Asier Aginako sterft op 44-jarige leeftijd. Hij werd in 2019 vrijgelaten omdat hij ernstig ziek was. Hij werd het voorbije jaar vrijgelaten om te vermijden dat hij in de gevangenis zou sterven. Hij was 44 jaar en afkomstig van Durango.



Asier Aginako, kort na zijn “vrijlating” in Picassent (Valencia).

In 2004 werd hij opgepakt in Coulaine, in de buurt van Le Mans (Frankrijk). Hij verbleef 8 jaar in Franse gevangenissen.

In 2013 raakte zijn moeder betrokken bij een verkeersongeval toen ze op bezoek wilde gaan.

Nadat hij naar een Spaanse cel werd verslept kreeg zijn vriendin, in 2017, een kind. Het drietal zou dan samen in dezelfde gevangenis (Picassent) blijven tot Aginako in 2019 vrij kwam.

22.10.20 Kletterende ruzie tussen de PP en VOX in het Spaanse Parlement!

**Ruzie in de ploeg:** Pablo Casado, Führer van de rechtse **Partido Popular** en Santiago Abascal, van het uiterst rechtse **Vox** “nog steeds aanhanger van “caudillo” Franco, kregen ruzie in het Spaanse Congres.

Abascal van Vox wilde het in het Spaanse Congres tot een Motie van Wantrouwen brengen tegen Premier Pedro Sánchez. Maar **blijkbaar was er een haar in de rechtse boter:** Casado begon tijdens zijn toespraak Abascal verbaal **aan te vallen!**



Pablo Casado (PP)



Santiago Abascal (VOX)

Uiteindelijk bleef VOX als enige achter de motie tegen de Regering Sánchez staan.

Bijkomende vernedering: **Nooit kreeg een motie in het Spaanse Congres minder stemmen achter zich dan deze van VOX.** [VOX “onstond” uit de Partido popular]

22.10.20 Moties van Wantrouwen in de loop van de geschiedenis:

**1980: Felipe González contra Adolfo Suárez:**



González verloor de wedstrijd met 152 tegen 166 en 21 onthoudingen.

**1987: Antonio Hernández Mancha tegen Felipe González:**



Felipe González en Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular, waaruit de PP zou ontstaan). De PSOE had de volstrekte meerderheid en haalde het met 195 stemmen tegen 67 en 70 onthoudingen.

**2017: Pablo Iglesias tegen Mariano Rajoy**



**Mariano Rajoy en Pablo Iglesias.** Foto: EFE

Rajoy kreeg de steun van Ciudadanos, UPN, Foro Asturias en Coalición Canaria: 170 stemmen tegen 82 van Unidos Podemos, ERC, Compromís en EH Bildu. Er waren 97 onthoudingen: PSOE, PDeCAT, PNV en Nueva Canarias).

**2018 Pedro Sánchez tegen Mariano Rajoy**



**Sánchez en Rajoy** Foto: EFE

Op 1 de juni 2018 kreeg Sánchez 180 stemmen (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu en Nueva Canarias) tegen 169 stemmen van PP, Ciudadanos, UPN en Foro Asturias en één onthouding (Coalición Canaria). Rajoy verloor o.a. omdat de schandalen van zakkenvullerij binnen PP niet meer te tellen waren.

**2020 Santiago Abascal tegen Pedro Sánchez**



**Pedro Sánchez en Santiago Abascal.** Foto: EFE

Abascal kreeg enkel de 52 parlementairen van zijn eigen partij, VOX.



22.10.20 De radicale krant GARA wordt (opnieuw) gered door 10.000 nieuwe abonnees

Nadat de STAATSVUILIGHEID van Spaanse neofascisten eerder al de radicale krant EGIN sloten werd met een nieuwe “krant” van start gegaan die aanvankelijk bestond uit een dubbele stencil!

Uiteindelijk zou “Gara” in de kiosken komen.

Hoewel de initiatiefnemers nooit iets te maken hadden met EGIN kreeg Gara toch de schulden van EGIN onder de voordeur geschoven. “Gelukkig” mochten ze dat in schijven betalen.



Nu werd nét op tijd voor de tweede maal het geld van 10.000 nieuwe abonnees gehaald.

In de Lente van 2021 moeten er nóg eens 10.000 abonnees binnen komen.

24.10.20 Op het strand van San Sebastian wordt een oplossing geëist voor de politieke gevangenen

Al die gevangenen zitten, ver van huis te verkommeren.



*“RESOLUTION”*

Er werkten 600 personen aan mee.

### 24.10.20 De voetbalploeg Osasuna Pamplona bestaat een eeuw!

Het voetbalgekke Baskenland had ooit 5 clubs in de hoogste Spaanse Afdeling:

- Real Sociëdad uit San Sebastian
- Athletic de Bilbao
- Eibar uit de gelijknamige industriestad.
- **Vitoria-Gasteiz uit de stad waar de Baskische Regering zetelt.**
- Osasuna Pamplona, uit de hoofdstad van het oude Koninkrijk Navarra, Pamplona.

Bij de oprichting van Pamplona, was voetbal helemaal niet zo populair op het Iberisch Schiereiland. De havenstad Bilbao had een ploeg die in 1928, opgericht werd door Britten die er ooit waren blijven “hangen”. Vandaar dat de club ook een Engelse naam heeft: “Athletic Bilbao”. Stamnummer 1.

[In eigen land hebben we **Royal Antwerp Football Club**, eveneens in een havenstad (Deurne) en eveneens stamnummer 1. “Den Antwerp” werd al in 1880 boven de doopvont gehouden. Maar wel als "**Antwerp Cricket Club**"!

Maar Pamplona kreeg wel een Baskische naam: “**Osasuna**”. Toen ze in de zestiger jaren Europees gingen meende de Nederlander **Mart Smeets** bij de loting op TV minachtend te moeten opmerken: “**Osasuna, waar mag dat in godsnaam wel liggen**”! Zelf hadden de Nederlanders namen als “Enschedeese Boys” en “Go ahead Eagels”.



Toende Fascistische Generaal Emilio Mola, rechterhand van Franco, in 1936, Navarra binnenviel werden verschillende spelers van Osasuna **vermoord**.

### 26.10.20 Het Coronavirus zorgt ervoor dat Baskenland al zijn gemeenten isoleert!

Zo sluiten ze zich aan bij Asturië, Aragon en La Rioja waar de autonome Gemeenschappen eveneens worden afgesloten.

Dit doet denken aan de Franco - Dictatuur toen overal de Guardia Civil stond te controleren. Om ze te koejonneren (zonder ze te affronteren!) was het voldoende een landkaart van Baskenland open te laten liggen en hen dan de weg te vragen naar een dorp in de omgeving. Dat wisten ze nooit omdat ze niet afkomstig waren “uit de streek”.

De Guardia Civiles waren allemaal armoezaaiers uit het Zuiden van Spanje (“The saus of Speen”) die naar het Noorden kwamen om als kanonnenvlees te dienen (maar daarvoor wel extra bibbergeld kregen).



Je moest ze enkel nooit tegenspreken.

Op de rechterfoto de onthulling van een gedenksteen in 2002 van een “verdienstelijke” (“benemerito”) in Leitza die er stierf voor zijn vaderland. Bij deze actie raakte nog een sergeant zwaar gekwetst. Drie agenten kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Op de steen staat dat Beira het leven verloor “**bij het verdedigen van de Vrede en de Vrijheid**”. **WIENS VREDE EN WIENS VRIJHEID?**

Een beetje geschiedenis: Toen ETA op 31 juli 1959 van start ging was de enige “opdracht” de (verboden) Baskische Taal van verdwijning te redden en de Baskische identiteit te tonen. Voor dit laatste werd hier en daar een (verboden) Baskische vlag “geplant”. Door het brutaal optreden van de “Garde Civique” zoals daar zijn het verwijderen van Baskische vlaggen begon ETA aan die vlaggen wat springstof te verbinden. Guardias verloren bij het verwijderen van de vlaggen aanvankelijk vingers en handen en uiteindelijk “het leven”.

28.10.20 Haranburu zou naar huis mogen komen na 30 jaar gevangenis.

Frédéric “Xistor” Haranburu zou eind november naar huis kunnen komen uit de gevangenis van Lannemezan... Onder elektronische controle want de Franse Justitie denkt dat hij wel eens opnieuw naar de wapens zou kunnen grijpen!

Xistor kan nu eindelijk naar huis in Senpere. Het stadje in Iparralde (“Frans” Baskenland) heette bij zijn arrestatie “St. Pée sur Nivelles”.



Xistor werd in 1990 gearresteerd en in 1997 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij was lid van het **ETA-commando Argala**.

Vanaf 2008 had hij, volgens de geldende wetten, voorwaardelijk vrij kunnen komen. Maar Franse wetten gelden blijkbaar niet voor Basken...

Zijn advocate, Maritxu Paulus Basurco, toonde zich tevreden met deze beslissing maar had deze beslissing al eerder verwacht nadat ETA de wapens definitief neerlegde.

De overige leden van het *commando Argala* waren Ion Parot, Unai Parot en **Jakes Esnal**.

Zij waren allemaal lid van het Commando Argala, genoemd naar **José Miguel Beñaran Ordeñana** (\* 1949) Argala zat zelf nooit in de gevangenis omdat hij 21 December 1978 werd vermoord in Frans Baskenland.



José Miguel Beñaran Ordeñana, “Argala”

Die dag werd zijn auto, in Anglet, de lucht ingeblazen.

28.10.20 Fernando Alonso Abad komt na meer dan 24 jaar, uit de gevangenis.

Hij zat in gevangenschappen als Villena (Alicante) of A Lama (Galiçië)

Alonso werd in augustus 1996, samen met Andoni Murga Zenarruzabetia opgepakt. Beiden waren ze journalisten van de radicale krant “EGIN”. Beschuldiging “lidmaatschap van ETA” en wapen- en explosievenbezit.

Steeds zat hij ver van huis: Villena (Alacant), Mansilla (León) en A Lama (Pontevedra). Hij zou naar huis mogen maar zit nu in isolatie voor **covid-19**.

Binnenlandse Zaken heeft ook repatriëring aangekondigd en 6 gevangenen mogen dichter naar huis: Joseba Borde, Aitor Esnaola, Karmelo Lauzirika, Itziar Alberdi, Juan Jesús Narváez, Ibai en Mikel Aiensa en José Juan García.



29.10.20 De Guardia Civil in Espinal hoopt op een vroege winter.

De Guardia Civil is bijzonder geschikt om met het internationale wereldje van de Compostelaprlgrims om te gaan. **Zij zijn namelijk allemaal perfect ééntalig.** Af en toe moeten ze wel eens uitrukken maar telefonische bijstand kan ook. Iedereen heeft trouwens een mobieltje en overal staat het noodnummer langs de route. Geen Guardia Civil meer nodig...



Links de "Noodomroep" en rechts het nummer dat met een mobieltje gebeld kan worden.

Af en toe moeten ze wel eens uitrukken als er pelgrims in paniek raken of vast komen zitten in de sneeuw bij de oversteek van St. Jean Pied-de-Port naar Roncesvalles.



Toch staat er bij de start in St. Jean Pied-de-Port en verder onderweg aangegeven wanneer het te "moeilijk" wordt. Een bijkomend probleem is het **niveaoverschil** op de route. Bij de start, in St. Jean Pied-de-Port, is de hoogte 154 m. boven de zeespiegel terwijl dat in de buurt van Lepoeder 1.432 m. is!



31.10.20 In Lapurdi Labourd aan de “Staatsgrens” wordt nu toezicht gehouden door de Baskische Ertzaintza  
Aan de “streep” tussen Noord- en Zuid-Baskenland staat de Baskische Ertzaintza te controleren wie een nieuwe versie van de SPAANSE GRIEP heeft.



GARA frontpagina 31.10.20 foto: Bob EDME

Maar wat controleren die? De koorts?

31.10.20 Actie ten voordele van de Baskische Politieke gevangenen



Ook hier wordt afstand gehouden...