

++ 2020 augustus ++

01.08 2020 Spanje in drie beelden:

De laatste toespraak door Franco in Madrid. Juan Carlos staat er zijn plas op te houden.

Muurschildering in Valencia:

De Spaanse Koning die moet vluchten voor de Spaanse Justitie. Foto: Biel Alino/epa

Opvallend is dat de auteur zijn handtekening , beneden rechts, vermeld heeft!

01.08.20 Arnaldo Otegi & 4 strijdenoten zaten méér dan 6 jaar onterecht in de gevangenis

“Schandalig” einde van de Zaak Bateragune. Zonder rechtspraak, eerherstel noch genoegdoening.

In deze Zaak Bateragune (“Ontmoetingsplaats”) werden **Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto en Arkaitz Rodríguez** veroordeeld **en dienden ze tot de laatste dag in de gevangenis te zitten.**

Tijdens deze rechtszaak werd duidelijk dat tegen radicale Basken dezelfde stoten werden uitgedrukt die ook voorkomen in Zuid-Amerikaanse bananenrepublicken



Rufi Etxeberria en Rafa Díez (R) op de protestbetoging van 2 juli 2011 in Donostia tegen het proces waarin Díez terechtstond, 10 jaar riskeerde en 10 jaar zou krijgen! (eigen foto)

Rufi Etxeberria (1959) en Rafa Díez (1956) werden op 13 oktober 2009 opgepakt in de zetel van de radicale vakbond LAB, waarvan Díez jarenlang Secretaris – Generaal was. **Dit gebeurde zonder dat daarvoor een arrestatiebevel was uitgeschreven!** Er werd maar wat geïmproviseerd. **Het was niet een ‘eenvoudige politieman’ die zich ter zitting ‘versprak’ maar de inspecteur die verantwoordelijk was voor de operatie.** Er werden dus mensen gearresteerd waarbij nog moest uitgevonden worden wat het delict was waarvoor ze opgepakt waren! Later werd dat “deelname aan samenkomsten van Bateragune”! **Ze wilden de strategie van het radicale nationalisme een nieuwe impuls geven.**

DIT WORDT DOOR SPANJE GEZIEN ALS “EEN POGING TOT HET REORGANISEREN VAN DE GEÏLEGALISEERDE PARTIJ BATASUNA”.

De politierapporten noemden de persconferentie van Bateragune van maart 2009 “**de eerste actie**”. Deze persconferentie vond 7 maanden vóór de arrestaties van 14 Radicaal Linkse Nationalisten plaats. Er werd 10 jaar geëist tegen alle veertien!

Gisteren annuleerde het Spaanse Hooggerechtshof het Vonnis in de “Zaak Bateragune”, ten gevolge van de uitspraak van het Tribunaal in Straatsburg dat eerder oordeelde dat het vonnis niet billijk was en dat de veroordeelden nooit in de gevangenis terecht hadden mogen komen!

01.08.20 Otegi noemt “**Bateragune**” een door de riolen van de Staat beraamde politieke operatie.



Iñigo Iruin, Miren Zabaleta, Arnaldo Otegi en Rafa Díez op een persconferentie in Donostia. Foto: EFE
 “We hebben een hoge prijs betaald” zegt Otegi en noemt de uitspraak “een juridische overwinning”
 In het vonnis van 2012 werden ze veroordeeld tot straffen van zes jaar en 6,5 jaar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.
 Otegi noemde het ook “**merkwaardig**” dat het Vonnis van het Hoogerechtshof pas 15 dagen na de verkiezingen in Baskenland openbaar gemaakt werd **waardoor niemand van hen kandidaat had kunnen zijn**.
“Tien jaar geleden werd Radicaal Links buiten de Wet gesteld en nu groeien we als nooit tevoren”.

01 08 20 Waarom Basken naar de gevangenis van Soria moeten en niet naar Zaballa (in Baskenland)?

Waarom moeten Baskische politieke gevangenen naar de gevangenis van Soria en niet naar die van Zabala (om de hoek)? Die vraag stellen **Onintza Ostolaza** en **Urtzi Errakin**, de advocate en de woordvoerder van **Etixerat**. In 2016 besloot het Comité dat in de Europese Raad van Gevangenisstraffen dat Baskische Politieke Gevangenen het recht hebben dichterbij huis te verblijven.



Onintza Ostolaza en Urtzi Errakin. (Juan Carlos RUIZ / FOKU)

In 1989 werden al 700 gevangenen naar “huis” overgebracht. Er wachten er nu nog 200.
 Gevangenen bezoeken is een zaak van mensenrechten. Gevangenen horen in de dichtst bij huis gelegen gevangenis. Isolement kan enkel in uitzonderlijke gevallen en in een specifieke periode.
 Op dit ogenblik horen bijna alle Baskische gevangenen in dit systeem en toch zitten er nog 198 in een Spaanse cel. De gevangenisleiding beslist wie aan sport mag doen en wie mag werken binnen zijn beroepsgroep. In Spanje mogen ze enkel het eten verdelen en de eetzaal of “de gym” poetsen!
Twee jaar geleden beloofde Spaanse President, Pedro Sánchez, de gevangenispolitiek te gaan wijzigen maar nog steeds zit 50 % tussen 600 en 1.500 km van huis!
Dat kost enorm veel geld maar nog erger is dat kleine kinderen hun vader/moeder nog amper kennen. ETA legde de wapens neer en moet dus niet meer bestreden worden...
Dit weekend gaan ouders met hun kinderen naar het strand. Anderen moeten naar het Zuiden van Spanje om hun vader of moeder te zien!

03.08.20 Foto's uit de oude doos. Altijd leuk!

Koning Juan Carlos op officieel bezoek in Duitsland in 2006 met in het gevolg, op een bescheiden tweede rij, zijn speelmaatje **Corinna Larsen**. Sorry **Corinna zu Sayn-Wittgenstein**, een **familiennaam die ze over hield aan haar eerder huwelijk**. Maar de familie heeft die titel gekocht!



Foto: El País 03 08 2020



Foto: Gara

Franco bracht Juan Carlos de Borbón, per trein, binnen vanuit Estoril (Portugal). Vanaf dan zorgde de dictator voor zijn “studies” in een totalitaire Staat die hij later zou moeten transformeren tot een democratische monarchie.

Adolfo Suárez speelde dan een beslissende rol bij de overgang van de dictatuur van Franco naar de huidige Spaanse parlementaire democratie. In een interview dat lang geheim bleef bekende Suárez dat er toen geen referendum over Monarchie of Republiek kwam omdat het Volk geen koning zou aanvaarden die opgevoed was door een dictator! Het imago van de koning en de monarchie stortte langzaam verder in.

Nu zegt hij te vertrekken “om het Volk te dienen”. Schuld bekennen? Ho maar! Zijn advocaat zegt wel dat hij ter beschikking van Justitie blijft. Waarom vertrekt hij dan uit Spanje? En wat met de titel van “Erekoning”. En dat luxeappartement in Londen dat hij van de Staat Oman kreeg?

Juan Carlos verliet zijn Staat via een achterdeurtje.

Gegevens voor dit “verslag” kwamen uit een zéér uitgebreid artikel van Ignacio Escolar uit Burgos, directeur van de erg jonge website eldiario.es

04.08.20 Premier Pedro Sánchez beweert niet te weten waar Juan Carlos I uithangt.

Hij beweert “absoluut respect” te hebben voor de beslissingen van het Koninklijk Huis want er worden “geen instellingen beoordeeld maar personen”.

Premier Sánchez wees er op dat (koning) Felipe VI afstand nam van vermeende gedragingen die niet legaal zijn”. Ook zei de premier dat zijn partij het Grondwettelijk Verdrag bleef respecteren.

Sánchez liet eveneens weten dat hij geen idee had waar de Koning-op-rust uithing.

“Leuk” was ook dat Sánchez verschillende keren de koning ruggensteun gaf met de bewering dat hij eventuele onregelmatigheden niet steunde.



Felipe wist niet waar zijn vader uithing...maar de Regering “functioneert perfect”

05.08.20 Dictator Franco “leeft” nog steeds in Spanje!

De Partido Popular en Ciudadanos sluiten zich aan bij Vox in de actie om de Gouden Medaille die Dictator Franco ooit kreeg in Motril **te behouden**.

Dat de initiatiefnemers hiermee **de Wet op de Historische Herinnering** (“Ley de Memoria Histórica”) schenden is blijkbaar niet van belang.

Motril is de stad waar Boudewijn en Fabiola zich ook thuis voelden...



Franco in 1936.

06.08.20 De stad Cádiz stelt voor de naam van de Avenida Carlos I te wijzigen.
Maar ook de Baskische Hoofdstad Vitoria Gasteiz doet dit.



Dit omwille van de “**extreme broosheid van de monarchale gezondheid**”...
Inmiddels werd het bord al weggehaald ... Adiós, Adieu Juan Carlos

07.08.20 Maar het land moet bestuurbaar blijven...

Pedro Sánchez onderbreekt even zijn vakantie op Lanzarote voor een ontmoeting met de president en 2 van zijn ministers van de Canarische Eilanden.



Toch is president Sánchez van plan het ijzer uit het vuur te halen om deze vervelende zaak tot rust te laten komen.

07.08.20 Ook in Ukar, (ten O van Gares) in de Valdizarbe (Navarra) geen feesten en minder pelgrims.



De heuvels van Navarra / PERSFOTO B.C /

07.08.20 Deze pelgrims kwamen via Jaca het land binnen en komen in Puente La Reina op de klassieke Camino



Persfoto?

08.08.20 Het historische stadje Amaiur opent een archeologisch centrum over de geschiedenis van Navarra

“Amaiur” was een mijlpaal in de geschiedenis van Navarra omdat het Koninkrijk er in 1522 verslagen werd door de Hertog van Alva. Alva had een kanon en daarmee werden bressen geslagen in de verdedigingsmuren. Na “Amaiur” volgde de definitieve nederlaag in Getze-Noain, in de buurt van Pamplona. Eén van de verdedigers van Navarra bij deze veldslag was de Heer van Xabier, vader van Franciscus Xaverius, stichter van de Jezuïeten. Hij werd geboren in Xavier – Javier op de Zuidgrens van Navarra. (let op de 3 verschillend geschreven namen.



Omdat een restauratie te duur is werd iemand bereid gevonden deze schets (L) te maken.

Vandaag werd in het stadje een **archeologisch museum** geopend met daarin resten die bij de opgravingen gevonden werden.

Maar Amaiur is ook bekend omdat het op één van de binnenlandse routes van de **Camino de Santiago naar Compostela** ligt. Ooit werd er een pomp geplaatst boven één van de vele bronnen in de streek:



“JAKES ITURRIA” = “Santiago bron” (“Iturria” = “waterbron”) Omdat Pelgrims ook wel eens hun voeten willen wassen, maar méér nog “laten afkoelen”, werd er naast de pomp een voetbad gemaakt. Mogelijk gebruikte men de “pot” ooit voor andere dingen, vandaar de 2 geschilderde voeten ...

Het stadje Amaiur ligt ten O van Baigorri – St. Etienne de Baigorri op de pelgrimsroute vanuit URDAX – richting Zuiden.



Amaiur is maar “één straat” groot (eigen foto's)

08.08.20 Juan Carlos I op de vlieghaven van Abu Dhabi: ¿een “tussenstop”?

Maandag werd voormalig Spaans Koning Juan Carlos gespot op de vlieghaven van Abu Dhabi, hoofdstad van de Arabische Emiraten. Hij zou zijn zoon, de huidige koning Felipe VI hebben laten weten Spanje te verlaten. Ze moesten dus niet meer met het avondeten blijven wachten...



Juan Carlos I op een foto van EiTB

09.08.20 Ons land levert voormalig Catalaans Minister, Lluís Puig, niet uit aan Spanje.

Lluís Puig (Terrassa in 1959) heeft geen moord gepleegd. Hij was enkel Catalaans Minister en dat hadden de señoritos uit Madrid niet graag. Puig trok zich tijdelijk terug naar ons land en gelukkig werd hij niet uitgeleverd aan zijn “politieke beulen”.

Hij werd verdedigd door Advocaat Bekaert en diens zoon, Simon Bekaert. Dan ben je in goede handen!!!

Lluís Puig werd, net als Puigdemont en anderen beschuldigd van **opruiming, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld.**



De voormalige Catalaanse minister Lluís Puig. foto: ©Belga

Dit is een nieuwe mokerslag, een uppercut voor Madrid!

Bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum (2017) ontvluchtten een aantal Catalaanse Politici de Spaanse Democratuur. Niet enkel Puigdemont maar ook de toenmalige Catalaanse Minister van Cultuur Lluís Puig (Junts per Catalunya) van de partij van Puigdemont en nog een aantal anderen.

In Madrid zaten ze nu al likkebaardend te wachten maar ze hadden niet gerekend op de advocatenfamilie Paul Bekaert en zijn zoon, Simon! Het Spaans Hooggerechtshof in Madrid is niet de bevoegde rechtbank is om hen te berechten, zowel qua territoriale als inhoudelijke jurisprudentie. Het ging hier al om het derde, onuitvoerbaar Europees Aanhoudingsbevel tegen Lluís Puig.

De voormalige Minister, Lluís Puig, vraagt nu de vrijlating van alle Catalaanse politieke gevangenen en een volledige amnestie. Carles Puigdemont feliciteerde Puig op Twitter.

Quim Torra, Catalaanse minister-president en opvolger van Puigdemont, heeft het over een *schertsproces!*

Madrid heeft zich voor de zoveelste keer belachelijk gemaakt. Net op het ogenblik dat hun vorige Koning de benen heeft genomen met een jonge meid!

Het Belgisch parket, dat optreedt voor Spanje, kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer. De zaak is dus nog niet afgesloten.

10.08.20 Baskische musici en zangers vragen dat het lied “Gernikako Arbola” nationale hymne wordt.
 Ze deden dit in een manifest dat morgen in Iruñea-Pamplona zal voorgesteld worden op de herdenking van de dichter José María Iparragirre die tweehonderd jaar geleden geboren werd.
 Ongetwijfeld is het een mooi lied maar de huidige nationale hymne “Eusko Gudariak” waarin eer wordt gebracht aan de “De Baskische Soldaat” is een strijdlied. <https://youtu.be/oHHCGqGmQGw>

Euzko Gudariak gera
 Euskadi askatzeko
 Gerturik daukagu odola
 bere aldez emateko (2 x)
 Irrintzi bat entzunda
 mendi tontorrean
 goazen gudari danok
 Ikurriñan atzean

We zijn Baskische Soldaten
 Om Baskenland te bevrijden
 Willen we ons leven geven.
 Een irrintzi zal weerklinken
 Op de top van de bergen
 Laat ons optrekken
 Achter de Baskische vlag

“Gernikako Arbola” is geen “strijdlied”. Er moeten 12 strofen gezongen worden! Tegen die tijd is de strijd voorbij... <https://youtu.be/UDJ4wHDGi0k>

10.08.20 Geen “Ezpatadantza” voor patroon San Tiburtzio in Leitza

In het stadje Leitza (in het groene deel van Navarra) wonen bijna 3.000 inwoners. De radicale partij EH Bildu regeert er met een volstrekte meerderheid, met advocaat Mikel Zabaleta als burgemeester. De tegenpartij haalt er 2 zetels. En dat is niet de PNV (zoals gewoonlijk) maar de **radicale Spaanskiljonse partij, UPN**. Vreemd, behalve als je weet dat Leitza een Kazerne van de Guardia Civil heeft. Dat zorgt al jarenlang voor zware incidenten met die mannen die radicaal Spaans stemmen.

Het liep langgeleden al fout toen die Spaanse bezetters het mooiste huis van het stadje innamen. Daarna kwamen er herhaaldelijk incidenten met die “Txakurak”, (politie-) “Honden”. Maar vaak was het door “mentale overbelasting” van die boerenjongens-met-een-geweer uit het Zuiden en even vaak waren er kogels mee gemoeid...

De laatste Guardia die in Baskenland doodbleef (niet in Leitza) kwam naar het Noorden omdat hij in eigen regio te weinig verdiende voor een lening voor zijn huis. De eerste nacht dat hij in het Noorden van wacht was parkeerde ETA een auto tegen de gevel. Plots geen lening meer nodig en de kazerne was ook klaar voor de sloop... Dan maar beelden van een eerder gehouden feest in Leitza.



De zwaarddans, “Ezpatadantza”, zal dit jaar niet doorgaan...

Maar er zal zeker een stevig glas gedronken worden ter ere van San Tiburtzio. Tot middernacht!
 Sedert de Burgeroorlog is het de eerste keer dat dit gebeurt.

10.08.20 Spanje betaalt de beveiliging van voormalig. Koning Juan Carlos



In Spanje vinden sommigen het vreemd dat voormalig koning, Juan Carlos bescherming geniet die de Staatsveiligheid betaalt.

Deze “organisatie” zal ook wel weten waar hij op dit ogenblik uithangt en ze zwijgen, zoals dat hoort. Minister Grande-Marlaska laat dit weten vanuit Algerije, waar hij op dit ogenblik is.

12.08.20 Grote Schoonmaak



Juan Carlos I – straat, één van de 6 namen van straten en pleinen in Navarra die zullen verdwijnen

13.08.20 Mikel Zabalza werd doodgefolterd in de Kazerne van de Guardia Civil in San Sebastian.

Niemand weet waarom hij, samen met een zus en enkele vrienden op 26 november 1985, in San Sebastian, werd opgepakt. Was hij als buschauffeur ooit onvriendelijk tegen een Guardia Civil?



Mikel Zabalza Garate was buschauffeur in Donostia en 30 jaar oud toen hij van de straat werd geplukt door de "**jonge democratie**", een term die jarenlang alle schandalen moest verbloemen.

Op 26 november 1985, werd Mikel Zabalza, samen met zijn vriendin, Idoia, twee boers, Aitor en Patxi, en een neef, Manuel Vizcay, in Donostia-San Sebastián opgepakt door de Guardia Civil. Zij werden overgebracht naar de Guardia Civil-kazerne van Intxaurreondo (buiten dezelfde stad) om "ondervraagd" te worden. Nadat iedereen, behalve Mikel en zijn vriendin, drie dagen later werd vrijgelaten ging de "Zaak Zabalza" van start. Idoia werd naar Madrid overgebracht en verbleef er vijf dagen in de smerige kelders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij was de enige die haar broer in de kazerne nog levend (of reeds dood?) had gezien: "*Hij was in een erbarmelijke staat*", zou ze later verklaren. Toen maar geen nieuws kwam en evenmin het lichaam werd vrijgegeven, wist iedereen dat er iets te verbergen viel en dat er een verklaring moest uitgedacht worden. Dat ze daar in Spanje niet goed in zijn, blijkt nog elke dag. Ook toen al kwam de verklaring dat Mikel al vluchtend verdronken was! "Hij had zich op de grens van Navarra, in Endarlatsa, vlakbij een andere kazerne, waar de grensrivier Bidasoa is afgedamd en het water er daardoor erg hoog staat, weten los te rukken en had getracht (hoewel **geboeid!**) zwemmend de andere kant te bereiken." "Onzin!", zei zijn vriendin "**Mikel kon niet zwemmen!**" "Ze hadden Mikel er naartoe gebracht om een schuilplaats (ZULO) of een opslagplaats voor wapens aan te wijzen". "Onzin", zei men. "Een opslagplaats vlakbij bij een kazerne?!" "We werden wel allemaal gefolterd", verklaarden de anderen.

Dagenlang dook het Baskische Rode Kruis vruchteloos in het kunstmatige meer, maar 20 dagen na de arrestatie, op 15 december, werd het lichaam van Mikel Zabalza bovengehaald door leden van de Guardia Civil van de kazerne van Intxaurreondo. Waar? **Gewoon op de plaats waar het Rode Kruis tevergeefs gezocht had!** Na de lijkschouwing bleek dat Mikel Zabalza wel degelijk verdronken was, want hij had water in zijn longen. Hij was in de Bidasoa verdronken, want in het water van zijn longen zat hetzelfde vergif dat ook in het rivierwater werd aangetroffen. **Maar... het gifgehalte in de longen was wel vele malen hoger dan dat in de rivier! Ze hadden het namelijk met een sonde in de longen van Mikel Zabalza gebracht.**

Hij werd begraven op het kleine kerkhof van Orbaizeta, in Navarra, waar hij vandaan kwam.



Grafsteen van Mikel Zabalza in Orbaizeta (eigen foto)

13.08.20 Mikel Zabalza werd doodgefolterd in de Kazerne van de Guardia Civil in San Sebastian.

Nooit werd iemand van het vriendengroepje verder van enig terroristisch delict beschuldigd! Er kwamen sedertdien achtereenvolgens 8 ministers van Binnenlandse Zaken, waaronder enkele bijzonder grote lichten zoals Barrionuevo en Corcuera (beiden later gestraft) over Mayor Oreja tot Mariano Rajoy en Angel Acebes die politiek ten onder gingen aan hun eigen leugens. Er kwamen 8 ministers van Justitie. Er bemoeiden zich 12 rechters met de "Zaak Zabalza".

Tien jaar na de feiten, in 1995, werd de zaak zelfs heropend.

Een nieuwe magistraat, Elena Rodríguez Molpeceres, wilde opnieuw juridische stappen ondernemen om dit toch wel onverkwikkelijk zaakje op te lossen. Dit gebeurde naar aanleiding van een **telefoongesprek** dat opdook tussen een toenmalig sergeant van de Spaanse Geheime Dienst CESID, Pedro Gómez Nieto, toen verbonden aan Intxaurreondo, met **de grote baas van de Geheime Dienst, Juan Alberto Perote. (Deze grote chef zou later ook in de gevangenis terecht komen)**. Er werd in dat gesprek gezegd dat Mikel Zabalza in de kazerne het leven verloor ten gevolge van "*la Bañera*" en ten gevolge van het aanbrengen van "la bolsa" (de plastic zak die over het hoofd wordt getrokken tot de "bijna verstikking" van het slachtoffer). Meteen werd het gerucht bevestigd dat meteen de ronde deed: "Mikel Zabalza werd dood gefolterd in de kazerne van Intxaurreondo". De kazerne werd in die tijd geleid door de chef van de Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, die later tot 71 jaar veroordeeld werd voor het ontvoeren, folteren en vermoorden van Lasa en Zabala. Toen kort na het voorval de moeder van Zabalza naar Intxaurreondo trok om te vragen of haar zoon er gevangen zat, kreeg ze daar als antwoord: "*Als ze haar zoon kwijt was ze zich maar moest wenden tot het bureau van de verloren voorwerpen!*"

13 08.20 24 Even terug in de tijd...

In mei 2000 betwijfelde de rechter die de "**Zaak Zabalza**" in handen had de officiële versie. Enrique Dorado Villalobos en Felipe Bayo, veroordeeld in de Zaak Lasa en Zabala, werden opgeroepen om te komen getuigen. Mikel Zabalza werd op 26 november 1985 gearresteerd in San Sebastián en kwam om het leven, waarschijnlijk in de kazerne van Intxaurreondo. De versie dat hij door "slechts" 3 Guardias naar het dorpje Enderlatsa was overgebracht om een "ZULO", een geheime bergplaats, aan te duiden wordt in twijfel getrokken. Mikel Zabalza zou daar **de vlucht genomen hebben en daarbij in de "grensrivier" Bidasoa verdrongen zijn**. Bovendien wordt in geen enkel document verwezen naar het verlaten van de kazerne van Intxaurreondo, terwijl er een interne administratie is waarbij iedereen vermeld wordt die binnenkomt en buitengaat. Het feit dat het Rode Kruis op de opgegeven plaats vruchteloos dreggingswerken uitvoerde en er iets verderop een dam is worden als "vreemd" beschouwd. Een dag nadat het Rode Kruis, op 12 december 1985, de dreggingswerkzaamheden stopzette, verklaarde Minister van Binnenlandse Zaken, José Barrionuevo, in het Congres dat Zabalza wel "zou opduiken" of "zou gevonden worden".



Drie dagen later (op 15 december 1985) werd het lijk van Zabalza uit het water gehaald in de buurt waar eerder de dreggingswerken waren uitgevoerd!!!

Bovendien werden in de longen van Zabalza géén algen aangetroffen die in het rivierwater en op zijn kleren wél aanwezig waren. **Het gif dat in het rivierwater aanwezig was, bevond zich ook in zijn longen, maar dan in een hoeveelheid die vele keren hoger lag dan in het water.** Ze hadden het in het lichaam gespoten.

Omdat ik als Bask wilde leven hebben de vijanden mij gestraft.

Guardia Civil: beulen in dienst van Spanje. Mikel Zabalza - "Verdronken..."

Artikel in "Meervoud nr.16" december 1995 door Geert Orbie (heden fractieleider N.VA Jabbeke)

Op 26 november 1985 werd **Mikel Zabalza**, een militant van de nationalistische vakbond ELA, door dit politiekorps aangehouden. Twintig dagen later werd zijn levenloos lichaam door het Rode Kruis uit de rivier Bidassoa opgevist. Ondanks de incoherente uitleg van de Guardia Civil voor de dood van hun gevangene, werd in 1988 het proces zonder gevolg afgesloten. Uit een geheim rapport van de binnenlandse veiligheid CESID blijkt nu dat Zabalza gestorven is nadat hij gedurende uren in Intxaurreondo werd gefolterd met '*el baño*'. Hierbij wordt de gevangene met polsen en enkels aan een deur bevestigd en herhaaldelijk onder water gedompeld. Mikel Zabalza overleefde dit niet en verdronk. Met een spuit en een naald bracht een verpleger van de Guardia Civil rivierwater in de longen van het slachtoffer, en nadien werd zijn lichaam in de Bidassoa gegooid.

Onlangs bevestigden enkele Guardia Civiles deze versie aan het dagblad *El Mundo*. Zij gaven de namen van hun vijf collega's, alle lid van de SIGC (de inlichtingendienst van de Guardia Civil), die aan de foltering deelnamen. De bevelhebber van de kazerne, Galindo, en de advocaat van het korps, **Jorge Argote**, besloten een verdrinkingsdood te ensceneren. Drie agenten werden bij lottrekking aangeduid om het lijk in de rivier te deponeren en de 'officiële versie' van het overlijden te geven.

Na deze nieuwe onthullingen besloot rechter **Andreu** op 3 november het dossier opnieuw te openen.

In elk normaal democratisch land zouden al deze onthullingen leiden tot het ontslag van de regering. In de zwalpende Spaanse 'democratie' betekent dit echter het zoveelste mega-schandaal dat door premier **González** en de socialistische PSOE onder de mat wordt geveegd, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Als extra provocatie wordt de verantwoordelijke politiebevelhebber bovendien ook nog gepromoveerd. De andere Spaanse partijen, *Partido Popular* op kop, reageren wel, maar niet uit medelijden met de slachtoffers of om gerechtigheid te bekomen, maar om zelf sneller aan de macht te komen. De Spaanse publieke opinie zwijgt. Uit berusting of uit heimelijke tevredenheid. Bij elke ETA-aanslag trekken er tienduizenden mensen door de straten van Madrid en Barcelona; vandaag loopt daar niemand om te protesteren. Waarschijnlijk vinden zij dat deze 'vuile Basken' en 'smerige terroristen' toch maar hun verdiende loon hebben gekregen.

Voor wie hieraan nog mocht twijfelen wordt hiermee meer en meer duidelijk dat dit geen strijd is van de goeden, de democraten, tegen de terroristen, de moordenaars, zoals de Spaanse regering het wil doen uitschijnen. Dit is een oorlog tussen het Baskische volk en de Spaanse staat, met zijn handlangers binnen Baskenland. Dit is meteen ook de legitimatie van de jarenlange strijd van ETA-militar.

Mikel Zabalza PLAZA



Het enige pleintje dat er in Orbaizeta is, werd door vrienden naar hun meest bekende dorpsgenoot genoemd:

02.08.53 – 26.11.85

(eigen foto)

De gedenksteen werd hoog in de gevel ingemetseld.

Je weet maar nooit met die "democraten".

13.08.20 Orbaitzeta ola

Enkele kilometers voorbij het dorp Orbaitzeta ligt een gehucht van dat dorp “**Orbaitzeta ola**” (“Orbaitzeta Industrie”). De industrie is al lang verdwenen maar in de ene straat ligt een café dat uitgebaat wordt door de ouders van Mikel Zabalza. Vlak bij de zaak staat een gedenksteen voor hun zoon.



Van hieruit is het slechts een tiental kilometer (verder) rijden om bij een aantal Cromlechs te komen.



Cromlech de Organbidea in de buurt van Orbaitzeta

Enkel naartoe rijden met mooi, klaar weer om te vermijden dat je met je kop in de wolken zit...

Nog iets verder ligt de Romeinse Trofeetoren “Urkulu”:



Let op de mensen, beneden rechts, die de toren gaan beklimmen!!!

HIERBOVEN!!!

13.08.20 De Partij “VOX” kwam ... en is weer bijna weg in het Baskisch Parlement.

Voor hun interventies in het Baskisch Parlement houden ze nog een derde van de tijd over: 3 minuten! Waar ze aanvankelijk samensloten (Partido Popular, Ciudadanos en Vox (en verder nog PNV, **EH Bildu**, **PSE-EE** en **Elkarrekin Podemos-IU**).



Amaia Martínez moet het in 3 minuten uitgelegd krijgen!

[Vox maakt, tot wederzijds ongenoegen, sinds 19 juni 2019 deel uit van dezelfde fractie in het Europees parlement als N-Va. “De standpunten van VOX staan haaks op alles wat wij vertegenwoordigen”, verklaarde Mark Demesmaecker hierover. Assita Kanko, Europees parlamentslid voor N-VA verklaarde in het VRT-programma, “De Afspraak”, VOX niet in hun fractie te willen. “Maar als Vox komt, lopen wij niet weg.”]

14.08.20 Klacht van familie Puig Antich tegen de rechter die hem de doodstraf met wurgpaal gaf geklasseerd
 In 1974 werd de terdoodveroordeelde Catalaanse Anarchist, Puig Antich, terechtgesteld door de Francodictatuur.
 Dit gebeurde met de vreselijke “garrote vil”, de wurgpaal!
 Nu viel dit vonnis!



Protestbord in Brussel tegen de moord op Puig Antich aan de wurgpaal, “garrote vil” in 1974



Over de terechtstelling werd een film gemaakt met *Daniel Brühl* als Salvador Puig Antich.
 Rechts: muurschildering in Errekaleor, een wijk in de Baskische administratieve hoofdstad, Vitoria-Gasteiz.

De klacht door de familie Puig Antich werd indertijd geklasseerd.

Nu, 46 jaar later, wordt ook de klacht verworpen door de Stad Barcelona (ingediend in 2017) tegen Carlos Rey González (Barcelona 1943) indertijd de rechter bij de Spaanse Krijgsraad die het doodvonnis van Puig Antich ondertekende.

Salvador Puig Antich (Barcelona 1948-1974) was een anarchist – antifascist die ervan beschuldigd werd de politiemann **Francisco Anguas** in een vuurgevecht gedood te hebben.

Een jaar na de dood van Puig Antich, 27 september 1975, moesten de Basken **Jon Paredes Manot “Txiki”** en **Angel Otaegi** (en 3 leden van FRAPP) terechtgesteld worden. Omdat dit op verschillende plaatsen in het land gebeurde en Spanje maar één beul had werd de wurgpaal vervangen door de kogel...

Dit zouden meteen de laatste openbare executies in Spanje zijn. In 1975!

14.08.20 Beschuldigingen van belediging van de oude Borbón in de ijskast.

Klachten van belediging van de oude **Borbón** door Ana Pontón (BNG), Pere Aragonès (ERC) en Teresa Rodríguez (Podemos) **met onmiddellijk gevolg verworpen**.



Iemand maakt een selfie van een mural met Juan Carlos de Borbón, in Valencia. (José JORDÁN/AFP)

17.08.20 Het Paleis van pa koning laat weten dat hij al 15 dagen in de Emiraten is.

De vader van de Spaanse Koning heeft laten weten dat hij al 2 weken in de Verenigde Arabische Emiraten, aan de Perzische Golf verblijft.

Daar trok hij “als een vluchteling” naartoe, “om het INSTITUUT te redden”.(Lees: om een mogelijk sanctie te vermijden.)

Op zijn vlucht had hij de eerste nacht doorgebracht in het huis van zijn vriend Pedro Campos in Sanxenxo (Pontevedra). Van op het vliegveld van Vigo vloog hij dan naar Abu Dabi. Daar is hij bevriend met de kroonprins Mohamed bin Zayeb Al Hahyan.



Het Hof laat niet weten hoelang hij daar zal blijven.

“Hij zal naar Spanje terugkeren als hij door justitie zou opgeroepen worden”.

De huidige Koning, zoon van Juan Carlos, kwam terug uit vakantie die hij met de familie doorbracht op de Balearen. Hij ontving Regeringspresident, Pedro Sánchez.

Beiden zullen zich afgevraagd hebben “Wat gaan we met die vent doen”?

18.08.20 Pablo Casado van de PP dankt zijn partij-ster Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos af!

Als wat wereldvreemde woordvoerster van de partij maakte **Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos** de ene “fout” na de andere.

Maar ze heeft dan ook een vreemde geschiedenis achter de rug:

Tot haar 18^{de} was ze stateloos. Dan werd ze Argentijnse tot haar 24^{ste} waarna ze tot haar 32^{ste} Frans-Argentijnse was.

Ze hield zich niet aan de partijorders. Ze provoceerde voortdurend. Zo had ze steeds **kritiek op het feminisme!**

Naast de Spaanse nationaliteit, beschikt Álvarez de Toledo ook over de Franse en Argentijnse nationaliteit...

Ze noemde de vader van Spaans Vicepremier Pablo Iglesias regelmatig “terrorist”.

Tussenkomen in het Congres gebeurden met het afleespapier in de hand.



Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XIV Markiezin de Casa Fuerte, was indertijd door de nar Aznar “aanbevolen”.

Als snel werd ze door de eigen partijleden als té rechts bevonden! **Té Rechts!!!**

Toen ze ook nog dacht de partijstrategie te mogen beschadigen liep de beker over...

18.0820 De CIA brengt de beerput van de Spaanse Staat in shocktoestand

Door geheime documenten te publiceren over de verantwoordelijkheid van de Regering Felipe Gonzalez en de PSOE bij de creatie van GAL ontstaat er plots een shocktoestand in het land.

GAL, “*Grupos Antiterroristas de Liberación*” waren tegen ETA gerichte doodskaders die (straffeloos) actief werden **onder het beleid van Felipe González**. Toen verschillende volksvertegenwoordigers in de Kamer een onderzoekscommissie hierover wilden waren (de grote vijanden) PP en PSOE **allebei tegen!** Hetzelfde gebeurde in de Senaat. Het argument: “de zaken waren reeds beoordeeld”. Maar Luitenant-generaal **Sáenz de Santamaría** dreigde ermee “de waarheid te gaan vertellen”. De wraakzuchtige rechter, **Baltasar Garzón**, haalde uiteindelijk zijn gram (maar zou er later voor boeten!): Staatssecretaris van Veiligheid, **Rafa Vera** en Minister **Pepe Barrionuevo** werkten mee maar zouden later (even) in de gevangenis terecht komen omdat ze **Segundo Marey** (*) ontvoerden (en niet wisten dat ze de verkeerde persoon vasthadden).



Felipe González zet Vera en Barrionuevo af aan de gevangenispoort.

Ze dachten met GAL de democratie in Spanje verstevigd te hebben!

(*) Marey zou vanwege de ontberingen vroegtijdig sterven.

19.08.20 Merçona Puig Antich, zus van de vermoorde Salvador Puig Antich aan het woord:

“De Spaanse Justitie is geïnfecteerd door het Franquisme”.

De familie Puig Antich probeert al 40 jaar te bereiken dat er recht geschiedt. **Steeds wordt een excuus gevonden om de criminele daden van de dictatuur weer goed te praten.** Voor één van die criminele daden was Carlos Rey González indertijd verantwoordelijk omdat hij **Puig Antich** ter dood veroordeelde. Van “tabula rasa” is dus nog steeds geen sprake. Dat werd onlangs beslist door de **Bloedraad** in Barcelona.



Merçano Puig Antich, zus van Salvador, zal niet versagen.

Zij was slechts 14 jaar toen haar broer, op 2 maart 1974, op een macabere manier in de Modelgevangenis van Barcelona geëxecuteerd werd middels de wurgpaal, “**garrote vil**”.

Drie jaar later in 1977 kwam in Spanje een Amnestiewet.

Carlos Rey González werd daarbij vrijgepleit van elke verantwoordelijkheid maar voor de zussen van Puig Antich, Merçano, Carme, Imma en Montse Puig Antich blijft de DICTATUUR verder leven!

20.08.20 Vuile Oorlog spelen doe je met twee

(**XABIER MAKAZAGA**, onderzoeker van Staatsterrorisme)

Dat bij het vermoorden van Basken door de **Staat geen enkele zaak werd opgelost** maakt Madrid niets uit!

De “genootschappen” van **Slachtoffers van ETA** maken wél hun beklag dat 326 aanslagen op leden van hun organisatie nog steeds niet opgelost werden. Volgens Spaanskiljons moeten bij een ETA-aanslag alle leden en verantwoordelijken van de organisatie veroordeeld worden. Maar soms wil justitie niet eens alles weten. Dat is dan meestal bij aanslagen of liquidaties van “vijanden van de Staat”. En dat zijn dan Basken.

Zo is er de zaak **Lasa-Zabala**. Twee jonge kerels die naar Frans Baskenland waren getrokken waar ze dachten veilig te zijn. Op een dag verdwenen ze van de aardbodem.

Later bleek dat beiden in Bayonne ontvoerd waren door de 4 Guardias van de Kazerne Intxaurreondo (San Sebastian). Onder hen de grote baas, **Generaal Rodríguez Galindo**. In een villa van de Spaanse Staat in San Sebastian werden ze gefolterd tot ze bijna dood waren. Toen werden ze naar Alicante versleept waar ze begraven werden onder ongebluste kalk. **Maar het wonder gebeurde: een herdershond vond het graf.** Galindo c.s. werd levenslang geschorst. Blijkbaar was het schandaal die keer toch te groot.

Na een tijd werd gesproken over “**señor X**”. Dat zou “de echte grote baas” zijn: Felipe González!

20 08 20 “HERRI URRATS” 2020 definitief geannuleerd

Op de tweede zondag van **mei** gaat, **sedert 1984**, het jaarlijkse feest van de scholengemeenschap “SEASKA” “Herri Urrats”, rond het Meer van Senpere ([Saint-Pée-sur-Nivelle](#)) door. Ze “ontvreemden” je geld ten voordele van de Baskische scholengemeenschap waar ook Ludo Docx voor ijverde.

Je moet parkeren in de omliggende weiden.

Eigen foto's: mei 2016

Toevallig was er de fantastische groep “Kalakan”: popmuziek met Baskische instrumenten zoals de eeuwenoude Txalaparta:



Thierry, Xan eta Jamixel



Er wordt gegeten en gedronken

Je komt er de fine fleur van het Baskische Nationalisme tegen: Alle ETA-mannen die weer vrij zijn maar ook alle politici. En er is heel veel volksmuziek:



Joaquin Aranalde, "Bot" (L), was net vrij



José Manuel Pagoaga, "Peixoto"



Zanpantzar



De zanger Peio Ospital.



Tegen de avond valt op dat de jeugd dronken is.

Maar het was "voor de goede zaak". (eigen foto's)

Beelden van de 36^{ste} Herri Urrats in 2019: <https://youtu.be/UECHYg6ruY4> <https://youtu.be/yo-3GnJe3Kw>

20.08.20 Op de BBC geeft **Corinna zu Sayn-Wittgenstein**, de vriendin van de Koning, een “**interview**”.

Daarin zegt ze dat koning Juan Carlos erg verliefd op haar was geweest en had willen trouwen. Maar zij had niet toegestemd “omdat dit de Monarchie schade had kunnen toebrengen!

Ze hadden elkaar leren kennen in februari 2004 op een schietwedstrijd waar ze hem had geholpen met zijn geweer. Vanaf 2006 spraken ze elkaar per telefoon. Over politiek, geschiedenis, het goede eten, over wijn ...” Zij was toen alleenstaande moeder en hij belde soms tot 10 keren per dag.

Hij kwam toen uit een relatie met een andere vrouw die wel 20 jaar geduurd had.

In 2009 had de koning haar vader ontmoet.



Corinna Larsen, februari 2019, in Moskou. (Foto. Valery Sharifulin/Tass/Abaca Press-

In een ander interview zegt ze dat de koning wel 100 Bankrekeningen heeft.

Aan de BBC verklaart ze dat haar gevraagd werd niets meer tegen de pers te zeggen omdat dan haar veiligheid en die van haar kinderen niet meer gegarandeerd kon worden. Spanje op z'n best!!!

De koning heeft inmiddels de benen genomen naar de Verenigde Arabische Emiraten

23.08.1936 In VALCARDERA in CADREITA werden mensen vermoord



Op 23 augustus 1936 tijdens de Spaanse Burgeroorlog kregen 53 gevangenen in Pamplona het bericht dat ze zich moesten klaarmaken. **Ze zouden vrijgelaten worden...**

Ze werden in bussen geladen en naar Valcardera Cadreita gebracht, waar ze, op één na, allemaal werden gefusilleerd.

Honorio Orteta overleefde de moordpartij omdat hij wist te verdwijnen ... in een boom. Er werd urenlang (tevergeefs) naar hem gezocht. Hij was de enige die het haalde...

Waar ze “in de grond werden gestopt” bleef lang onbekend. Het is een onherbergzame streek waar je nooit iemand treft...



Honorio Orteta (L) overleefde het. De journalist Ángel Martínez Larrayoz (R) kreeg een *Stolperstein* bij zijn woning.

In Spanje bleven na de Burgeroorlog 114.000 mensen vermist. Enkel in Cambodja waren het er meer...

Eén van de herdenkingen: https://youtu.be/z6kI_8R6uIE

23.08.20 In VALCARDERA in CADREITA werden op op 23 augustus 1936 mensen vermoord

Op 23 augustus 1936 was de Baskische bisschop van Pamplona , Marcelino Olaechea, de eerste prelaat die de Fascistische Staatsgreep door Franco en Mola **een KRUISTOCHT** (“Cruzada”) durfde noemen!



Bisschop Olaechea die zijn gelovigen liet moorden!

In Pamplona werd die dag een macroprocessie op de been gebracht en daarbij stapten alle krachten op die later betrokken zouden zijn bij de repressie en de moordpartijen.

Het Spaanse Fascisme werd voorafgegaan door een KRUIS met “het Lichaam van Christus”!

Terwijl dit in Pamplona gebeurde werden enkele uren eerder (en elders in de stad) 53 republikeinse politieke gevangenen op bussen geladen met de belofte dat ze vrijgelaten zouden worden. Allen waren ze in het ongeluksjaar 1936 gevangengenomen en nu werden ze naar Cadreita – Valcardera verslept en er vermoord.



De stoffelijke resten werden later naar de “Vallei van de Gevallen” (Madrid) verslept en in het Mausoleum van Franco in een massagraf gestopt met een enorm kruis in de top.

Nooit werden de familieleden hiervan op de hoogte gebracht. Officieel blijven de stoffelijke resten “vermist”.

Na de dood van Franco in 1975 veranderde er niets. Tot de dictator onlangs werd opgegraven en elders (in Madrid) in de grond werd gestopt.



Tekst van de hand van Santi Lorente in “Ateneo Republicano” samengevat en overgenomen.

26.08.20 Spaanse procureur schiet met scherp op het Belgisch gerecht

Het lukte advocaat **Paul Bekaert** (R) nog maar eens iemand uit de klauwen van Madrid te houden. Ditmaal was het gewezen Catalaans minister Lluís Puig (L).



foto: ©Belga

Procureur **Javier Zaragoza** Aguada, een topjurist die als procureur verbonden is aan het Spaanse Hooggerechtshof, hielp er eerder aan mee om de Catalaanse politici achter de tralies te krijgen. Zij hadden **een referendum** georganiseerd en dat kostte hen jaren cel!!! Hij is woest en dat uit hij in de “Catalaanse” krant “La Vanguardia” onder de titel “**De Gerechtelijke Belgische Dwaasheid**”. Hij eist de uitlevering van Lluís Puig.



Procureur Javier Zaragoza

Het was dan ook de derde keer dat Brussel in deze Zaak de vraag tot uitlevering weigerde. Het machtige Madrid werd nog maar eens te kakken gezet door “een klein landje”!

Als Alva nog leefde zouden ze hem nu onmiddellijk sturen. Samen met wat Guardia Civiles!

Ditmaal komt “steun” uit onverdachte hoek: Ook **Zwitserland** weigert de daar aanwezige Catalaanse politici, Marta **Rovira** en **Anna Gabriel** uit te leveren.

In Schotland had Spanje het aanhoudingsbevel tegen professor en Europarlementaria, **Clara Ponsatí**, al eerder zélf ingetrokken! **De verdediging van Ponsati wil nu Spaans Premier Pedro Sánchez en zijn voorganger, Mariano Rajoy oproepen.**

Leuk is wel dat Zaragoza de eerdere “overwinningen” door ons land nog eens opnoemt. Hij heeft het dan wel over lage “democratische kwaliteit” van ons gerechtelijk systeem.

26.08.20 Als voorbeeld haalt Zaragoza de zaak aan van de Baskische Natividad Jáuregui

Natividad Jáuregui, werd er in Spanje van beschuldigd lid te zijn geweest van de ontbonden terroristische afscheidingsbeweging ETA en te hebben deelgenomen aan een moordaanslag.



Natividad Jáuregui

Procureur Zaragoza kan er niet bij dat de Gentse rechtbank in 2013 haar uitlevering weigerde “met als argument dat het Spaanse gerechtelijk systeem het recht op een eerlijk proces niet respecteert omdat de beschuldigde mishandeld zou kunnen worden”. Hij beschouwt die beslissing van het Belgisch gerecht als een “onrecht en willekeur die gereflecteerd werden door de veroordeling van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in 2019”. Net omdat de weigering tot uitlevering duidelijk niet onderbouwd was. *Onlangs nog zag het Spaanse Gerecht zich verplicht de veroordeling van de Baskische leider Arnaldo Otegi ongedaan te maken.*

Nochtans veroordeelde het EHRM Spanje nog in 2018 wegens de mishandeling van twee ETA-leden. Sinds 2004 liep Spanje elf keer een veroordeling op wegens mishandelingen van arrestanten of het niet willen onderzoeken ervan. **Arnaldo Otegi zat onterecht meer dan zes jaar opgesloten.** Straatsburg oordeelde uiteindelijk **dat Otegi geen eerlijk proces had gekregen.**

‘Hooggerechtshof Madrid onbevoegd’

De procureur valt er ook over dat de Brusselse raadkamer meeging in de redenering van de Catalaanse verdediging, waargenomen door Paul Bekaert. Die stelt dat het Hooggerechtshof in Madrid niet de ‘natuurlijke’ rechtbank is en dat dat een hof in Catalonië moest zijn, een redenering die ook gevolgd wordt door de VN-Werkgroep over **willekeurige aanhoudingen**. Zaragoza wuift die instelling weg als “*geen rechtsbron, niet bindend, niet objectief, neutraal noch onpartijdig.*”

Zaragoza verwijt het Belgisch gerecht ook zich niet te houden aan het Europees samenwerkingskader, ‘zich op te richten als een soort van grondwettelijke Europese jurisdictie’ en ‘zich te bemoeien in inhoudelijke kwesties die enkel het Spaans gerecht kan oplossen’.

Het Spaans gerecht zet door

Procureur Zaragoza wil niet alleen brandhout maken van de redenen waarom het Belgisch gerecht de uitlevering van Puig weigerde, hij beschuldigt het Belgisch gerecht ervan ‘manifest aan de Europese wetgeving te verzaken en zich bevoegdheden aan te meten die het niet toebehoren’. Hij verwacht dat België ‘opnieuw door het EHRM zal veroordeeld worden wegens het schenden van de plicht tot samenwerking door het willekeurig en ongefundeerd weigeren van de uitlevering van Lluís Puig’. Hij beschouwt de beslissing als ‘een merkwaardige absurditeit met gevolgen van een enorme zwaarwichtigheid en die een klap betekent voor de Europese gerechtelijke samenwerking.’ Ondanks deze ‘kleine tegenslagen’, maakt Zaragoza zich sterk dat het Spaans gerecht de wetten zal blijven toepassen.

De zaak Catalonië zorgde al herhaaldelijk voor diplomatieke incidenten tussen Spanje en België. Zo kon Spanje de uitspraken van toenmalig Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans slecht verteren en zette de Spaanse regering al herhaaldelijk het Belgisch gerecht onder druk.

In 2021 dan toch maar in eigen streek op vakantie gaan?

[Gegevens deels verkregen via CHRISTOPHE BOSTYN in DOORBRAAK].

26.08.20 Reportage van een voettocht naar Compostela 2019

Door het Coronavirus hebben ook een boel Santiago-pelgrims moeten afzien van hun tocht. De “refugios”, waar de pelgrims betaalbaar onderdak en eten vinden, waren bijna allemaal dicht. Na een maand werd de opvang in het Klooster van Roncesvalles weer verzorgd. Ze werkten toen o.a. met papieren wegwerplakens...



Verkeersbord bij het verlaten van Roncesvalles

Een pelgrimsverslag met mooie beelden: <https://youtu.be/7NqgAzEoK18>

27.08.20 Permanent Sociaal Forum eist waarheid en recht voor de slachtoffers van onvrijwillige verdwijningen.

Met de “*Internationale Dag van de Slachtoffers van Onvrijwillige Verdwijningen*” (30 augustus) in het verschiet eist het Permanent Forum waarheid, erkenning, eerherstel en recht voor die verdwenen slachtoffers. Zij willen ook garanties dat deze schandalen definitief achterwege blijven. Enkel zo wordt een constructie van een democratische samenleving mogelijk.



Tasio Arrizabalaga en Nekane Altzelai van het Forum. (Foto: Luis JAUREGIALTZO/FOKU)

De organisatie noemt **7 slachtoffers** zoals ze in een persconferentie aangewezen werden.

Nekane Altzelai, Tasio Arrizabalaga, José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro en Fernando Quiroga Veiga, verdwenen tussen Biarritz en Donibane Lohitzune in 1973.

Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', op 23 juli 1976 verdwenen in Behobia op 23 juli 1976.

Tomás Hernández, verdwenen in Hendaia op 15 mei 1979.

José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', verdwenen op 11 juni 1980.

Jean Louis Larre, verdwenen op 7 augustus 1983 bij een vuurgevecht met Franse gendarmes op een camping in de Landes.

27.08.20 Met 764 nieuwe griepgevallen in één dag bereikt Euskadi een nieuw record

Bizkaia: 365 personen (165 in Bilbao, 47 in Gernika en 29 in Portugalete).

Gipuzkoa: 243 personen (Donostia/San Sebastián 114, Errenteria 16 en Lasarte-Oria 12).

Álava: 131 personen (115 in Vitoria-Gasteiz)

Buiten Baskenland verblijvend: 25 personen.

De voorbije week stierven er 19 in Euskadi.

27.08.20 Álvarez de Toledo verzet zich tegen het besluit van Casado en overweegt haar zetel te blijven bezetten
Cayetana Álvarez de Toledo brengt kritiek uit op de maatregel van haar partijleider, Pablo Casado, en zegt, in een interview met het agentschap Cope, haar Zetel in het Congres niet op te geven.



Cayetana Álvarez de Toledo en Pablo Casado, haar “politieke vriend” in het Congres. Foto: Efe

“Ze verkreeg die Zetel door het persoonlijk contact met de 280.000 Catalanen die in november op haar partij stemden”.

Je haalt een taaie tante in huis en je krijgt een taaie tante...

27.08.20 De PP eist dat de Spaanse Regering de jaarlijkse feesten, “Ospa Eguna”, in Altsasu verbiedt

“Navarra Suma” het collectief van neofascistische partijen in Navarra eist dat de komende stadsfeesten (Kermis) van Altsasu verboden worden.

De presidente van de PP in Navarra, **Ana Beltrán**, eist van de Spaanse Regering van Pedro Sánchez een verbod. Zij noemen de “Ospa Eguna” (letterlijk: “vaarwel-dag”) een actie tegen, de Guardia Civil.



“Straattheater” in Altsasu (foto’s worden onvolledig weergegeven in “La Razón”)

(*)De jeugd van Altsasu had de Guardia Civil, la “Benemérita” (de verdienstelijken) gelijkgesteld met het Coronavirus!

29.08.20 Rode Anjers en Txalaparta-ritmes op de “Avenida-brug” in Irún om Lluís Companys te herdenken.

In Irun, op de “Avenida - grensbrug” over de Bidasoa die midden door Baskenland loopt, werd met Rode Anjers, Txalaparta-ritmes en gedichten **Lluís Companys** herdacht.



De president van Catalonië werd op deze brug door Nazi – Frankrijk uitgeleverd aan Spanje, 80 jaar geleden. Het zou zijn dood betekenen...



Eredans, Aurresku, vóór de afbeelding van Companys. (foto: Juan Carlos RUIZ / FOKU)

In de act werd de gefusilleerde president herdacht als een belangrijk tegenstander van het Fascisme maar ook werden er Basken uit de buurt herdacht die geëxecuteerd werden of de streek van de Bidasoa dienden te ontvluchten.

Die dag kon de verantwoordelijke voor Madrid, Pedro Urraca, vermijden dat Companys al meteen omver geknald zou worden door een Guardia Civil. Dat zou een hele tijd later in de slotgracht op **Montjuïc** “officieel” gebeuren. Companys was de Spaanse Burgeroorlog ontvlucht maar het intussen door Nazi –Duitsland bezette Frankrijk wilde hun slachtoffer aan hun Spaanse Bondgenoten “schenken”.