

++ 2020 Juni ++

28.05.20 Straatsburg beslist opnieuw de familie van Bixente Perurena niet schadeloos te stellen.

Op 8 februari 1984 werden Angel Gurmindio Lizarraga en Bixente Perurena Telletxea in Hendaia doodgeschoten. Met machinegeweren. Ze waren enkele dagen eerder naar het politiekantoor gegaan omdat ze zich “vervolgd” voelden.

De aanslag op Vicente Perurena Telletxea “Peru” en Angel Gurmindio Lizarraga "Stein" vond plaats in de Rue de Aizpardi, niet zover van de woonplaats van Segundo Marey, die een paar maanden eerder ontvoerd werd en in gijzeling gehouden in Spanje. (Tot bleek dat ze de verkeerde hadden meegepakt...).

[Bixente Perurena was de broer van **Domingo Perurena** die in de **Ronde van Frankrijk 1974 het Bergklassement won vóór Eddy Merckx**].

Het Europees Mensenrechttribunaal herhaalde nu dat Spanje personen(of hun families) die gelinkt werden aan ETA niet schadeloos stelt. Maar “Peru” en “Stein” werden nooit veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische Organisatie! Europa gaat dus te werk op verdenkingen.

31.05.20 De “vergissingen” van Guardia Civiles en van Rechters.

Oorlog binnen de Guardia Civil! **Deze week werd eerst de kolonel van de Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos op non-actief gesteld waarna al snel nummer 2 van het korps, luitenant-generaal, Laurentino Ceña, en nummer 3, Fernando Santafé het veld moesten ruimen.**



Foto ANC

Minister Fernando Grande-Marlaska, gehaat door radicale Basken (en hun buitenlandse vrienden), sprak van “een nieuwe impuls” voor het Instituut maar het bleek een druppel die het glas (voorlopig nog maar) tot aan de rand vulde.

Het ging over verdraaide verslagen vol “vergissingen” waarbij de Regering de schuld kreeg omdat ze o.a. samenkomsten lieten doorgaan waar de (eens) almachtige Guardia Civil die wilden verbieden.

Die vergissingen/fouten door de Guardia Civil zijn niet nieuw maar een terugkerend feit.

De voornaamste reden was het terrorisme, mét of zonder ETA. De Basken en de Catalanen waren de voornaamste slachtoffers, maar niet de enige...

Meestal waren er klachten over foltering. Bij uitzondering volgde al eens een gerechtelijke veroordeling.

De Operatie Dixan: José María Aznar (“my old friend, Ansar” dixit George Bush)

José María Aznar wilde de invasie van Irak rechtvaardigen door de dreiging van het Jihadisme zichtbaar te maken. In januari 2003 werden in Catalonië (Barcelona en Girona) 23 personen gearresteerd op beschuldiging van lidmaatschap van terroristische cellen en bezit van wapens en springstof. Ook werd er “**zelfgemaakte napalm**” ontdekt! Al snel bleek het om het simpele product **Dixan** te gaan. Vandaar de “**Operatie Dixan**”:



Toch bleven 5 van de 6 arrestanten aangehouden... Het bleven “terroristen”.

De Jordis . De Jordi's, Jordi Cuixart en Jordi Sànchez, zijn twee sympathieke en volkse Catalanen die overal op straat spontaan werden toegeroepen en "bezongen". Tot ze in oktober 2017 de gevangenis invlogen.

Er werd met stenen naar de wagens van de Guardia Civil gegooid en beiden kregen de rekening gepresenteerd! Ze zitten nu wel al dichterbij huis; in Lledoners, (Barcelona).

Amnestie International en de VN vragen tevergeefs de vrijlating.



Jordi Cuixart en Jordi Sànchez: Opgeruimd!

Ze zitten nu, juni 2020, nog steeds achter de tralies op beschuldiging van opstand! **Muiterij** zelfs!

De jongens van Altsasu (Navarra) kwamen bij de stadsfeesten in een caféruzie terecht nadat 2 Guardia Civiles 's nachts met hun "gendarmenwijven" in een kroeg binnenkwamen om ruzie te zoeken. Het onderzoek van de feiten gebeurde door ... de Guardia Civil! Er werd aanvankelijk 13 jaar cel geëist op beschuldiging van **TERRORISME!**

Tussenkomst van Amnesty Internacional kon niet helpen.

Eén van de moeders is intussen verkozen in het Spaans Parlement in Madrid.

Los siete CDR (Het zevental van de Comités de Defensa de la República)

Op 23 september van het vorig jaar, na een onderzoek door de Guardia Civil, besloot de Spaanse Bloedraad 7 CDR-leden op te sluiten. De Pers was verschrikkelijk. El Mundo (en ABC) "wist" wat de Catalaanse President, Kim Torra, allemaal plande om het Catalaanse Parlement in te nemen! "De explosieven lagen klaar"!

De Zaak Egunkaria In 2003 besloot de Spaanse Bloedraad (Audiencia Nacional) de radicale Baskische krant "Euskaldon Egunkaria" te sluiten en alle bezittingen *in beslag te nemen*. Reden: "De band met ETA was overduidelijk."!!! De directeur, **Martxelo Otamendi**, was "overduidelijk van ETA". Zeven jaar later kwamen ze vrij wegens "gebrek aan bewijzen". Het Europees Mensenrechttribunaal veroordeelde de Spaanse Staat omdat ze de aanklacht van foltering van **Otamendi** niet eens onderzocht hadden.

De acht **Onderwijzers van La Seu d'Urgell** en van **Sant Andreu de la Barca** werden (door de "specialisten" van de Guardia Civil) beschuldigd voor een **delict van aanzetten tot haat** omdat ze leerlingen belaagden en discrimineerden omdat ze kinderen van **Guardia Civiles** waren! Het tuig van "El Mundo" wist iets over de **laaghartigheid** van **9 Catalaanse Leraars en leerlingen waarvan ouders werkten bij de Staatsvuiligheid**. Beide Zaken werden later in het archief opgeborgen.

De Zaak 19/98 werd onderzocht door superrechter bij de Spaanse Bloedraad, **Baltasar Garzón**. Hij liet 76 Basken opsluiten op beschuldiging van lidmaatschap van verschillende "**pro ETA – organisaties**".

Hoewel er puur culturele organisaties bij waren werd toch alles aangevuld met opmerkingen in de marge door Guardia Civiles. Negen (9) jaar later werd precies de helft van de "arrestanten" vrijgelaten terwijl de rest nog een tijdje bleef vastzitten maar nadien werd vrijgesproken...

De Poppenkastspelers

In februari 2016 stuurde de Spaanse Bloedraad (Audiencia Nacional) twee poppenkastspelers preventief, gedurende 5 dagen naar de gevangenis.

De feiten deden zich voor toen er in Madrid een werk werd voorgesteld waarbij een affiche werd getoond waarop de lezen stond

"Gora Alka-ETA"

Alarm! "Gora" = Baskisch voor "Leve" en "ETA" is ETA.

"Leve Alka – ETA"

Dat leek op een delict van "verheerlijking van terrorisme" met één tot drie jaar gevangenis tot gevolg + nog een tweede delict tegen de fundamentele vrijheden met nog eens één jaar en 4 maanden gevangenis!

Tot bleek dat het ironisch bedoeld was waarop de magistraat de Zaak terzijde schoof omdat bleek dat het om een grap ging.

03.06.20 Hoorzitting Josu Urrutikoetxea in Parijs uitgesteld tot 1 juli

De hoorzitting waar Josu Urrutikoetxea, ETA – naam "Josu Ternera" moet verschijnen wordt uitgesteld tot 1 juli. In april 2019 werd Ternera gearresteerd in de Franse Alpen nadat Parijs getipt was door Spaanse politen!



Josu Urrutikoetxea. (Gari GARAIALDE) foto uit de vorige eeuw

"Madrid" wil informatie in de Zaak Herriko Tabernak, de bars waar de radicale Basken en hun buitenlandse vrienden samenkwamen en –komen.

Maar in deze Zaak zit niemand meer in de gevangenis en het geld dat da Spaanse Justitie indertijd heeft meegenomen is al lang opgesoupeerd door het Spaanse "gebefte".

Josu is 70 jaar en ernstig ziek. Bovendien kan het zijn dat Parijs de huidige politieke rust in Spanje niet wil verstoren. Ook de regerende Socialistische partij van president zal alles in het werk stellen dat de huidige politieke rust niet in het geding komt.

Bovendien zitten in de gevangenis La Santé 17 functionarissen met de **covid-19**!

Er loopt tegen Urrutikoetxea één serieuze Zaak en dat is een ETA-pm - aanslag op een kazerne van de Guardia Civil **in 1980!!!** Intussen zat Josu Ternera een periode lang in het Baskische Parlement!!!

04.06.20 Vijf Baskische gevangenen krijgen geen bezoek door het virus en door de gekke Spaanse politiek.

Door die Spaanse PEST-politiek zitten ze dan ook nog in gevangnissen ver van huis.



Protest tegen het gevangenisregime. (Iñigo URIZ / FOKU)

De "slachtoffers" zijn:

Jagoba Codó, Xabier Agirre en Oier Urrutia (in de gevangenis in Logroño)

Idoia Martínez en Fernando Alonso (in de gevangenis van Asturias)

Codó, Agirre en Alonso "genieten" van de 3de graad gevangenisregime en zouden dus tijdelijk naar huis mogen.

04.05.20 Real Sociedad en Athletic Bilbao willen unieke Spaanse bekerfinale in vol stadion spelen.

Door het stilleggen van de Spaanse competitie ontstaan er ook in Spanje kalenderproblemen. Zo zou het kunnen dat Bilbao Europees moet spelen op het ogenblik dat ook de “Spaanse” Bekerfinale moet doorgaan.

Beide Baskische ploegen hebben nu laten weten dat voor hén de Beker vóór alles komt, **zelfs al kost dat voor de overwinnaar (mogelijk) een Europees ticket. En de wedstrijd moet doorgaan mét publiek (waaronder de Spaanse KING).**

Real Sociedad en Athletic Bilbao willen de finale van de Spaanse Beker van de Koning (“Copa del Rey”) spelen met publiek op de tribunes. Ze hebben de Spaanse bond daarom gevraagd om pas een datum te prikken als het weer mogelijk is om toeschouwers toe te laten. Mét het risico dat dit (Bilbao) een Europees ticket kost.

De Baskische ploegen vragen dat de finale van de Copa del Rey van dit seizoen sowieso gespeeld wordt, zijn officieel karakter behoudt en dat de winnaar zich dus ook bekerhouder mag noemen.

De Spaanse federatie is het daarmee eens en wil de nodige aanpassingen aan de kalender doen. Dat kan vrijdag op de Algemene Vergadering gebeuren. “We delen de wens van Athletic Club en Real Sociedad om de finale te spelen met al hun supporters, op een moment dat de situatie dat weer toelaat”, klinkt het. “We zullen er alles aan doen om de finale op een gepast tijdstip in 2020 of 2021 door te laten gaan, zolang dat maar voor de finale van volgend seizoen gebeurt.”



Landgenoot Adnan Januzaj en Martin Odegaard, ploegmaats bij Real Sociedad (Photo News).



Wie trouwt in de andere provincie blijft trouw aan zijn club (EPA)

De eerste volledig Baskische finale van de Copa del Rey zou op 18 april in het Estadio La Cartuja in Sevilla plaatsvinden, maar werd in maart wegens de coronapandemie uitgesteld. “Dat gebeurde in onderling akkoord met de finalisten, net zodat we er voor een vol stadion een feest van zouden kunnen maken”, verklaarde bondsvoorzitter Luis Rubiales.

Eerder hadden ook de fans van Bilbao aangegeven dat ze een bekerfinale mét publiek verkiezen boven een Europees ticket. En ook Januzaj gaf al aan een eindstrijd zonder publiek maar niks te vinden. “Als we moeten wachten tot volgend seizoen, dan wachten we. Het is erg belangrijk om de fans bij deze wedstrijd te hebben”, zei de flankspeler.

De Europese Voetbalfederatie vraagt de finale voor 3 augustus te laten plaatsvinden. Gebeurt dat niet, gaat het ticket voor de Europa League naar de zevende in La Liga. Maar La Real Sociedad, de club van Rode Duivel Adnan Januzaj, is vierde in La Liga en heeft uitzicht op een Champions League-ticket en Athletic verkiest een bekerfinale voor een vol stadion boven Europees voetbal.

04.06.20 Wanneer eindigde in Spanje de “(Franco) Dictatuur”?

In Portugal eindigde de dictatuur op 25 april 1974.

In Estland: 16 november 1988.

In Zuid-Afrika werd op 17 juni 1991 ‘Population Registration Act’ opgeheven.

Maar de vraag wanneer in Spanje de Dictatuur eindigde kan niet beantwoord worden. De periode na de Dictatuur wordt daarom wel eens “democratuur” genoemd.

“Marquesa” Cayetana Álvarez de Toledo, adellijk, maar ze heeft steeds een papier nodig...



Op de achtergrond (L) zit de zoon van voormalig Spaans premier Adolfo Suárez die na de Dictatuur de “transitie”, de “overgang” naar een “democratuur” in gang zette (1976 – 1981).

Deze Adolfo Suárez Illana is de 4de secretaris in het Spaanse Congres en mag dus in de eretribune, achter het spreekgestoelte plaatsnemen. Als een spreker van de radicale Baskische partij Bildu spreekt (**foto rechts**) draait hij zich om met zijn rug naar het spreekgestoelte!!!

Toen besloten werd om de eremedaille van superfolteraar “Billy el Niño” af te nemen stemde hij daar tegen. Een superdemocraat dus!

06.06.20 Drie van de jongeren uit Altsasu zitten al 1.300 dagen in de gevangenis...

... omdat ze reageerden op een door Guardia Civiles uitgelokte “cafèruzie” .



Jokin Unamuno, Oihan Arnanz en Adur Ramirez de Alda zaten soms op 500 km van huis zodat ze weinig bezoek kregen.

07.06.20 In Petit Bayonne werd afscheid genomen van Mattin Larzabal .
Larzabal was journalist voor Euskal Irratiak, de Baskische Radio waarvan hij tevens medestichter was.
“Gure Irratia” “onze radio”.



Auresku (eredans) bij de ingang van de Saint André-kerk in “Petit Bayonne”, de oude wijk waar de stad ontstond. Larzabal werd slechts 69 jaar.

07.06.20 Minister Marlaska hield “grote kuis” in de top van de Guardia Civil

Iedereen vindt dit “leuk” maar niemand steunt Marlaska omdat hij systematisch weigert onderzoek te doen naar beschuldigingen van foltering en mishandeling van gedetineerden en incommunicado 's maar ook niet naar de **vijf veroordelingen die de Spaanse staat van het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg al heeft uitgesproken**. Daarom hoort hij, voor velen, niet thuis in de Raad van Ministers.

++++
Baltasar Garzón werd o.a. gesanctioneerd voor “het willen onderzoeken van schandalen tijdens de Dictatuur”.
 ++++

Grande Marlaska heeft genoten van de tijden van politieke en mediaverheerlijking van die rechters. Hij vulde pagina's van kranten, kwam op radio en TV. Onlangs zette hij enkele kopstukken van de Guardia Civil af. Garzón was ook een ster – rechter maar hij maakte de fout om te geloven dat zijn “straffeloosheid” eindeloos was. Hij haalde uit naar de misdaden van de Francodictatuur. Maar zijn verhaal liep te pletter. Is Marlaska nu de prooi die moet afgeschoten worden?

Hij zette de kolonel van de Guardia Civil, **Pérez de los Cobos**, af. De vertegenwoordiger van het meest reactionaire deel van de Guardia Civil.



(Ex -) Kolonel Diego Pérez de los Cobos Orihuel

“Iedereen” hoopt dat Grande Marlaska zijn hand overspeelde want bij de Spaanse Staatsgreep van Spaanse Militairen op **23 februari 1981** arriveerde Pérez de los Cobos aan zijn kazerne **in de blauwe overall, de kledij van de Spaanse Fascisten tijdens de Burgeroorlog van 1936!**

Pérez de los Cobos werd in 1992 ook al eens vrijgesproken van een zéér zware beschuldiging van Foltering in Baskenland. Daarbij werden 3 van zijn kompanen wél veroordeeld.

Hij voerde op 1 oktober 2017 in Catalonië de repressie aan tegen het Catalaanse Referendum waarbij 1.066 gewonden vielen. Straffeloos...

Op de Rechtszitting die daarop volgde kwam hij aanzetten met een bijzonder vooringenomen relaas tegen de Catalaanse politieke gevangenen **terwijl de tientallen video's van de incidenten het tegenovergestelde toonden.**

Pérez de los Cobos is van gewapend beton...

08.06.20 In Tudela werd Gladys del Estal uit San Sebastian herdacht, 41 jaar nadat ze er doodgeschoten werd. Een 50-tal sympathisanten hielden een minuut stilte bij de brug over de Ebro.



3 juni 1979

De Guardia Civil, José Martínez Salas, schoot Gladys del Estal uit San Sebastian neer maar ze lieten haar op de grond liggen hoewel ze niet meteen dood was. Foto: M.A.G.



Voor de Spaanse Guardia Civil maakte het niet uit wie manifesteerde. Wie protesteerde werd afgeknald !

10.06.20 De Europese Presidente Ursula von der Leyen richt zich in een brief tot Puigdemont !



De Presidente van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, schreef een brief naar de Catalaanse President in ballingschap, Carles Puigdemont, en naar de Catalaanse Europarlementairen Toni Comín en Clara Ponsatí, waarin ze aankondigt de deur naar versoepeling van de Europese fondsen, bedoeld voor de steden en gemeenten, open te zetten waardoor ze méér manoeuvreerruimte krijgen om op te treden tegen het coronavirus.

De drie Europarlementairen van JxCAT hadden zich tot Von der Leyen gericht met de vraag wélke maatregelen de EU wilde nemen om de gevolgen van de pandemie te reduceren.

In de brief begint Von der Leyen met de wens dat Puigdemont, Ponsatí en Comín in goede gezondheid verkeren. Ze bevestigt dat ze had voorgesteld om enkele speciale maatregelen

Puigdemont gaf te kennen dat hij de inhoud van de brief van Von der Leyen had doorgestuurd naar president Quim Torra en naar o.a. de Assemblee van Catalaanse Gemeenteraden.

In Catalonië zitten er een boel te knarsetanden omdat von der Leyen zich richtte tot de Catalaanse President in Ballingschap...

10.06.20 Santiagopelgrims die in Roncesvalles de Pyreneeën oversteken komen 2 dagen later in Pamplona.

Daar wacht hen een koninklijke ontvangst in de “Albergue de Jesús y María” in de Calle Compañía, 4 bij de kathedraal. Opvallend is dat hier **ook niet-pelgrims toegelaten** worden. De naam hield de “herberg” over van de voormalige kerk die het was.



Contacttelefoon: (+34) 948 222 644 / (+34) 648 008 932 Email: jesusymaria@aspacenavarra.org

Facebook GPS: 42°49'08.3"N 1°38'30.5"W / 42.818971, -1.641795 Er zijn 112 bedden aan 8€ per persoon.

Toeristen kunnen tussen 1 oktober en 30 april reserveren. Openingsuren: 12:00 tot 23:00 u..

Opvallend is dat niet gevraagd wordt naar een “credencial”, de “geloofsbrief”, die pelgrims elders in de refugios wél moeten voorleggen.



Overige herbergen voor pelgrims in Pamplona (met het aantal bedden en de prijzen):

Albergue de peregrinos Casa Padernborn, Pamplona | 26 lit. | 6€ | Marzo-Octubre |

Albergue Aloha Hostel, Pamplona | 26 lit. | 15€ | Todo el año |

Albergue de Pamplona, Pamplona | 24 lit. | 14€ | Todo el año |

Albergue Casa Ibarrola, Pamplona | 20 lit. | 15€ | Todo el año |

Albergue Hostel Hemingway, Pamplona | 30 lit. | 13€-16€ | Todo el año |

Albergue Plaza Catedral, Pamplona | 46 lit. | 15€-18€ | Todo el año |

Albergue Xarma Hostel, Pamplona | 22 lit. | 15€-16€ | Todo el año |

10.06.20 De Zwitserse druk rond de nek van Juan Carlos wordt nauwer.

Niet de Spaanse schandaalpers maar de “kwaliteitskrant” “El País” komt met de feiten...



Het Spaans Openbaar Ministerie ziet tekenen van witwassing van kapitalen en van fiscale fraude van openbare financiën door de voormalige Spaanse koning Juan Carlos in de Hoge Snelheids-constructie AVE in **Mekka!** France Inter waarschuwt: *“Koning Juan Carlos loopt het risico de monarchie te gronde te richten”*.

11.06.20 Het virus bracht Baskenland weer terug in voorhistorische tijden

Vroeger moest je aan de “grens” in Irun, afhankelijk van de stickers die je op de auto had, tweemaal stoppen, tweemaal de autokoffer openen en tweemaal zeggen waar je vandaan kwam, waar je naartoe wilde en wat je daar ging doen. Antwoorden met “vriendenbezoek” kon voor enige nervositeit zorgen want **“Baskische vrienden”** hebben was verdacht.

Deze tijden keerden een maand geleden terug, ditmaal ten gevolge van een virus. Er passeerde daarom na enkele dagen vrijwel enkel nog internationaal vrachtverkeer. De drastische maatregel zorgde voor Economische en sociale storingen maar dit kon noch Madrid noch Parijs “deren”. Het verzoekschrift van de burgemeesters van Irun en Hendaia, later aangevuld door de presidenten van Zuidelijk Baskenland én die van Navarra, om de grenzen opnieuw open te stellen werd niet eens beantwoord! Niets kon de verantwoordelijken van Binnenlandse Zaken van de Franse noch de Spaanse Regering tot een normalisering van de toestand bewegen.



De “GRIEP-controles” aan de Santiago-brug zorgden weer voor opstoppingen hoewel er niets te controleren viel (Jon URBE / FOKU)

12.06.20 “Naparra” verdween 40 jaar geleden van de aardbodem



Gisteren is het **40 jaar geleden** dat de familie Etxeberria Álvarez een telefoontje kreeg van de Franse Politie met de mededeling dat de auto van hun zoon gevonden werd.



De moordenaar die later zélf de benen diende te nemen naar het buitenland noemde enkele jaren geleden een plek tussen Brocas en Labrit, bij Mont-de-Marsan. Daar kreeg de familie een klein stuk grond waar ze mochten graven!!! Voor een tweede onderzoek, op een grotere oppervlakte, moet de Franse Staat opnieuw toelating geven!



(Foto tijdens één van de herdenkingen van “Naparra” bij de boerderij van de familie in Lizartza).

Eneko Etxeberria, de broer van Naparra, deed er alles aan om dit schandaal uit te klaren maar als je moet opboksen tegen Staatsterroristen...

13.06.20 Historicus Iñaki Egaña over de onvolledige geschiedenis van de uitschakeling van Txabi Etxebarrieta

Op 7 juni 1968 bleef in de buurt van Donostia – San Sebastián, op een kruispunt in het gehucht Benta Haundi (Tolosa) **Txabi Etxebarrieta** dood in een vuurgevecht met de Guardia Civil. Enkele uren eerder was de Guardia **José Pardines** bij een controle in Aduna gevallen als eerste slachtoffer van ETA. **De dood van Etxebarrieta op dat kruispunt zou een kruispunt worden in de geschiedenis van Euskal Herria. Hij was de eerste ETA-dode.**



Venta Haundi, het kruispunt waar Txabi werd doodgeschoten (eigen foto)

Txabi Etxebarrieta (Bilbao 1944) was wel erg profetisch toen hij enkele maanden eerder in een ETA-manifest ter gelegenheid van de “Aberri Eguna” - “Dag van het Vaderland” (Paasdag) schreef:

“Het is voor niemand een geheim dat het moeilijk zal zijn het einde van 1968 te halen zonder een dode.”

Egaña klaagt nu aan dat de termen **executie** en **foltering** ontbreken in deze onvolledige geschiedenis...

Uit de autopsie van **Txabi Etxebarrieta** zou gebleken zijn dat hij vermoord werd door de laatste kogel. Het dossier raakte “zoek” maar nadien zou een verhaal “geconstrueerd” worden dat via via toch nog uitlekte. Daaruit bleek dat Etxebarrieta overleed ten gevolge van een tweede kogel terwijl er in het officiële document sprake is van slechts 1 enkele kogel. Die tweede kogel zou afgevuurd zijn toen hij al op zijn buik op de grond lag. Zijn maat, **Iñaki Sarasketa**, werd gearresteerd, gefolterd, ter dood veroordeeld maar nadien begnadigd...

Dan was er nog het echtpaar **Julia Alijostes** en **Eduardo Osa**, die het duo, na de eerste confrontatie met de politie, een drietal uren onderdak gaf. Drie dagen na de feiten werden ze gearresteerd en vreselijk gefolterd zoals dat steeds gebeurde onder de militaire rechter José Lasanta (*), maar uiteindelijk buiten beschouwing gelaten. **Osa** zou 6 jaar krijgen terwijl **Alijostes** vrij kwam. Maar tijdens de uitzonderingstoestand die volgde op de dodelijke ETA-aanslag op Melitón Manzanos werden beiden opnieuw op- en tussen gepakt...

Uiteindelijk zou Alijostes één van de 6 vrouwen zijn die, in een groep van 56 personen, verbannen werden naar het Zuiden van Spanje, maar bepaald naar Las Navas de San Juan (Jaén) op 800 km van huis. (Dit zou het lot worden van een 270 tal Basken. Allen werden ze beschuldigd “Baskische separatisten” te zijn. (Voor de personen in kwestie was dat niet eens een “scheldnaam”).

(* In 1990 kreeg ETA andere Guardia Civil, **Lasanta** “te pakken”. Ook hij mocht sterven voor zijn Vaderland.

14.06.20 De CIA geeft documenten vrij waaruit blijkt dat Felipe González instemde met de oprichting van GAL. De socialist Felipe González bediende zich van informatie die hij verkreeg van huurlingen binnen de organisatie GAL, “*Grupos Antiterroristas de Liberación*”. Dit waren **tegen ETA gerichte doodseskaders...** Dit gebeurde in de tachtiger jaren. Zodoende wordt “officieel” wat iedereen al jaren wist . Nu komen de bewijzen, en wel uit “onverdachte bron”: de krant La Razón die gegevens van de Amerikaanse Geheime Diensten, **CIA**, kon inkijken!



Felipe zit in slechte paperassen

Felipe gaf in de jaren 80 zijn toestemming om, buiten de wet, terroristen te bestrijden. Hiervoor werd een groep betaalde huurlingen in het leven geroepen die betaald werden door de Spaanse Staat.

Het was niet noodzakelijk dat de huurlingen de Spaanse nationaliteit hadden...

Uit de documenten die La Razón citeert werd eveneens duidelijk dat het niet de eerste keer was dat Spanje ETA vanuit de illegaliteit bestreed.

In een voetnota worden nog andere organisaties genoemd die onder González Baskische Nationalisten bestreden: “**Anti Terrorismo ETA**” (ATE), de “**Alianza Apostólica Anticomunista**” (Triple A) en het “**Batallón Vasco Español**”.

Ten gevolge van deze “heldendaad” van González werden de volgende personaliteiten veroordeeld:

- De **Spaanse Ministers van Binnenlandse Zaken José Barrionuevo** en **José Corcuera**.
- Spaans **Staatssecretaris van Veiligheid, Rafael Vera**.
- De **Secretaris Generaal van de PSOE, Ricardo García Damborenea**; “Dambo”.
- De **Gouverneur van de provincie Gipuzkoa, Julen Elgorriaga**.
- Guardia Civil - **Kolonel Ángel Vaquero**.
- **Enrique Rodríguez Galindo**, Guardia Civil-generaal en directeur van de Intxaurrenondo Kazerne in San Sebastian.

Beschuldigingen waren o.a. Ontvoering, moord en het begraven onder ongebluste kalk van **José Antonio Lasa** en **José Ignacio Zabala** en de ontvoering van **Segundo Marey**.

Er werd vaak gezegd dat Felipe González de “X van GAL” was maar dat is nooit uitgelekt.

Toch wist de CIA dit al in 1984: Felipe González was de X van de Spaanse Staatsterroristen GAL.



Partijgenoot van González, huidig Spaanse premier Pedro Sánchez, ontkende dit steeds maar dat kan nu niet meer... Wilde de PSOE de CIA beschuldigen van het verspreiden van leugens over González?



González zag zich nooit verplicht uitleg te geven en hij werd aan een mooi ritme, rijker.

15.06.20 In het Parlementsgebouw van Navarra werd opgeruimd
In de “Regeringszaal”:



Enkel de hielenlikkers van “Navarra Suma” waren tegen.

16.06.20 De PSOE sluit de rangen rond Felipe González:

“Hij moderniseerde het land”

González bleef stil toen de documenten over de oprichting van de groep staatsterroristen GAL (“Grupos Antiterroristas de Liberación”) tevoorschijn kwamen. Toen Bildu dit in de Spaanse Cortes bracht sloot de PSOE de rangen rond hun woordvoerder, Adriana Lastra. **“Hij is de president die dit land omvormde en het binnenbracht in de Europese Unie”.**

“Wij moeten geen zaken herzien die al eerder voor de rechtbank verschenen en gevonnisist werden”...

Maar er kwamen amper staatsaanslagen van GAL voor de Rechtbank. Enkel de superschandalen **“Lasa en Zabala”** en de ontvoering van **Segundo Mary**, die beiden niet onder de mat geschoven konden worden.

Felipe González verscheen nooit voor een rechter en hij kreeg zelfs een “schuilnaam”.

17.06.20 Carles Puigdemont en zijn Brusselse collega’s Toni Comín en Clara Ponsatí melden de feiten...

Zij stuurden een brief en een video naar de Europese collega’s met de vrijgekomen informatie over Felipe González.



De onthulling van de CIA werd eveneens verstuurd **naar 705 Europarlementairen**. De boodschap was medeondertekend door PNV, ERC en EH Bildu.

20.06.20 Baskische familieleden van politieke gevangenen hebben voor anderhalf miljoen brandstof nodig
In Donostia werd een solidariteitscampagne opgestart om familieleden van politieke gevangenen financieel te helpen bij bezoeken in Spanje.

Vandaag ging in Donostia de campagne van start. Er is 1,5 miljoen nodig!

Jaarlijks worden er 14.617.304 kilometers afgelegd bij de 11.752 bezoeken aan 226 gevangenen. Hiervoor zijn 1.140.150 liter brandstof nodig en dit kost 1.482.195 €.



Actie op de Plaza de la Trinidad, “La Trini”, in Donostia (Foto: Juan Carlos RUIZ/FOKU)

Van de familieleden en verwanten legt 75 % wekelijks tussen 800 en 2.200 kilometer af voor een bezoek van 40 minuten. Dit gebeurt samen met kinderen en/of bejaarden. Onlangs kwam er nog het risico bij dat een bezoek niet zou doorgaan omwille van virusperikelen.

23.06.20 PSOE, PP en Vox stemmen commissie weg die doodseskaders Felipe Gonzalez moet oordelen.

Hoewel 37 jaar na de feiten iedereen weet dat de toenmalige jonge god, Felipe González, niet het “Baskisch Conflict” wilde oplossen maar de opposenten van zijn politiek wilde uitschakelen zijn er toch nog politieke Partijen die hem blijven steunen: één neofascist van VOX, 2 natuurlijke vijanden van de Partido Popular en 3 van zijn eigen PSOE. Van Unidas Podemos zijn er 3 voorstander en 2 tegenstemmen.



Hommage aan Xabier Galdeano in St. Jean de Luz, één van de slachtoffers van GAL, de bende van Felipe González, (foto: Marisol RAMIREZ | FOKU)

22.06.20 In Malaga overleed “Erik el Belga”

In Malaga, in het Zuiden van Spanje, overleed **René Van den Berghe**. Hij werd 81 jaar. Omdat Spanjaarden zijn naam niet konden uitspreken én omdat Van den Berghe een Franstalige (uit Nijvel) was noemden ze hem “*Erik el Belga*”.

Van den Berghe handelde AANVANKELIJK in kunst. In afgelegen en bijna “lege” dorpen in Navarra klopte hij bij de dorpspastoors aan en die waren vaak blij dat ze een “oud, waardeloos heiligenbeeld” konden verpatsen al was het maar om hun voorraad **miswijn** aan te kunnen vullen. Verkochten ze het niet dan kwam Van den Berghe het 's nachts wel “ophalen”. Stelen!

In het oeroude Heiligdom San Miguel de Aralar verdween in de winter van 1979 het nochtans goed beveiligde kunstwerk. (In de buurt van Lekunberri de berg op).



Het retabel zou een geschenk geweest zijn van Richard Leeuwenhart aan een prinses van Navarra... Toen het teruggevonden werd bleken enkele van de edelstenen die erin verwerkt waren verdwenen te zijn:



Erik El Belga de “grootste kunstroof uit de 20^{ste} eeuw” werd als dader genoemd.

Maar toen in 2004 “**de Schreeuw**” van Munch verdween wisten ze Erik el Belga wel te vinden. “Of hij niet eens kon informeren waar het schilderij was opgeborgen”. Maar Erik was toen al heel lang uit de running.



Het uitzicht over het dal is mooi.
(eigen foto's)

24.06.20 Bij de verkiezingen van 12 juli a.s. zal de PNV 32 zetels halen
Dit is dan het beste resultaat sedert 1984.



EH Bildu zal eveneens 1 zetel winnen en met 19 parlementairen eindigen.

Ook de opkomst zal 1 punt hoger zijn dan in 2016: 61 %.

26.06.20 Van de 265 senatoren vragen er 36 de **Zaak GAL** en **González** aan een onderzoek te onderwerpen.



Op deze foto is duidelijk dat Felipe González de bui voelt hangen. Zijn partijgenoot en opvolger, Sánchez, kijkt verveeld de andere kant op terwijl voormalig president – Lehendakari van het Baskische Volk, José Antonio Ardanza, spijt heeft dat hij niet op forellen is gaan vissen.

26.06.20 Zoals karikaturist 'el Roto' in El País de toestand van voormalig koning Juan Carlos ziet.

Nadat hij niet meer “de wedde van koning kreeg had hij centen nodig om zijn adellijke hoertjes onder geschenken te bedelven. Daarvoor liet hij zich “besteken” .

Titel in HLN 18 maart 2020: “**Overspelige Spaanse ex-koning Juan Carlos verdacht van corruptie**”: “**Hij sluisde 65 miljoen door naar zijn minnares én haar zootje**”.

Hij had ook een geheime rekening in Zwitserland en dat is **ambtshalve** verboden. Daarom moest zijn vriendin daar geld gaan “**pinnen**”. Daar ontstond de ruzie tussen beiden en uiteindelijk werd het een schandaal.

Royalty news: “In Spanje klinken de geruchten almaar luider dat ex-koning Juan Carlos (82) de biologische vader is van prins Alexander Kyril zu Sayn-Wittgenstein (18), de zoon van zijn voormalige minnares Corinna Larsen (56). In 2012 schonk hij moeder en zoon liefst 65 miljoen euro. Het Zwitserse gerecht denkt dat het om zwiiggeld gaat of om een witwasoperatie. Corinna noemt het een ‘geschenk uit liefde’.



“La caída” “De Val” (El Roto in El País).

27.06.20 Het Spaanse CONGRES eert de slachtoffers van het Terrorisme

Esteban (PNV) en Iñarritu (EH Bildu) staan naast elkaar (midden) op de eerste rij maar geen van beiden applaudisseert na de toespraak van Angeles Pedraza.



Midden: Aitor Esteban (PNV) en Jon Iñarritu (EH Bildu). Foto: EFE

Het Collectief Slachtoffers van Terrorisme (COVITE) bleef weer afwezig. Ze komen al 10 jaar niet meer. Ook AVT (*Asociación de Víctimas del Terrorismo*) en APAVT (*Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo*) blijven al jaren weg. Waarschijnlijk onder het motto “**Eigen Slachtoffers eerst**”.

Ook hebben ze al jaren onderling ruzie.

Ze verwijten de radicale Basken dat ze nooit de daden van ETA veroordeelden terwijl ze dat zélf nooit deden voor de “oorlogsmisdaden” tegen het Baskische Volk, tijdens en ná de Spaanse Burgeroorlog!

Dit eerbewijs werd in het leven geroepen door de Socialistische Regeringspresident, José Luis Rodríguez Zapatero.

28.06.20 Jakes Esnal blijft in de gevangenis

Voormalig ETA-lid, Jakes Esnal blijft in de gevangenis.

Jakes Esnal
Né en 1950
St Jean de Luz
26 ans ça-suffit!



Arrêté en avril 1990
Incarcéré à l'Île de Ré
à 400 km



Condamné à perpétuité
Demande de libération
conditionnelle en cours

DROITS DE L'HOMME, RÉOLUTION ET PAIX

GG

11/02/17



Esnal (69) kreeg in 1997 levenslang en zit al 30 jaar in de gevangenis.



Saint-Martin de Ré, een eiland boven Bordeaux.

Op dit ogenblik zit hij in de gevangenis in **Saint-Martin de Ré, een eiland ten Noorden van Bordeaux.**

31.06.20 Het tribunaal in Parijs laat Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera” vrij onder toezicht



Josu Ternera werd vrijgelaten in Frankrijk. Hij blijft wel onder toezicht.

Josu Urrutikoetxea Bengoetxea was actief lid van ETA, zetelde later in het Baskisch Parlement. Kon ETA ertoe bewegen de wapens definitief neer te leggen, moest dan de benen nemen, werd door de Spaanse Staat opgespoord waarna Madrid Parijs kon bewegen hem te arresteren. Na zijn arrestatie werd hij opgesloten in Parijs, waar hij nu werd vrijgelaten. “Josu Ternera” is ernstig ziek.