

+ 2019 April +

01.04.19 Slachtoffers van Staatsgeweld trekken naar de Regering van Navarra.

Na de sessie waarbij Baskische slachtoffers van Staatsgeweld op 11 maart in San Sebastian samen kwamen om gerechtigheid te verkrijgen heeft Navarra nu voor hetzelfde traject gekozen.



Na de sessie met slachtoffers van Staatsgeweld in San Sebastian, op 16 maart, komt het Permanent Sociaal Forum van Navarra nu samen. Links: Iriarte en Armendáriz (Foro Social) en rechts parlamentsvoorzitster, Ainhoa Aznárez. (Jagoba MANTEROLA/FOKU).

Na de laatste parlamentsverkiezingen zijn beide partijen geen politieke tegenstanders meer...

De dodelijke slachtoffers van politiegeweld zijn algemeen bekend: Germán Rodríguez (werd op straat door de politie doodgeschoten) , Angel Berrueta (werd door zijn buurman, politieagent, vermoord) en José Miguel Etxeberria «Naparra» die ooit van de aardbodem verdween en hoogstwaarschijnlijk als slachtoffer van Staatsterroristen viel.

01.04.19 In San Sebastian werden 6.791 repressieslachtoffers tussen 1936 en 1945 verzameld.

Dit gebeurde door het “Wetenschappelijk Genootschap Aranzadi” dat hierin faam verwierf. Gegevens kunnen geraadpleegd worden op www.donostia1936.eus.



En als het vervelende werk af is komen ook figuren als de burgemeester van San Sebastian in beeld. (de langste op deze foto)

De samenstelling van de lijst nam drie jaar in beslag en kwam tot stand dankzij het werk van het departement Antropologie onder de leiding van de onvolprezen directeur, Paco Etxeberria, (bescheiden als steeds op de laatste rij, tweede van rechts). Aanvankelijk werd hij tegengewerkt door de Guardia Civil die “verbod op toegang tot militaire archieven” en andere smoezen inriepen. Na de “Wet op het Historisch Besef” kwam hier beterschap in.

Op de lijst van 6.791 staan 3.578 personen die indertijd in de gevangenis zaten. Maar liefst 33 verdwenen van (onder?) de aardbodem terwijl 13 % het land ontvluchtte. Hiervan werd 11,5 % “niños de la guerra” of “Kinderen van Guernica”, oorlogskinderen waarvan er nog afstammelingen in ons land wonen.

De bedoeling is nu van al deze personen een kleine biografie samen te stellen.

02.04.19 Navarra toont het “grafisch geheugen van de straffeloosheid” van de San Fermín van 1978.

Het **Parlement van Navarra** opent de deuren voor een fototentoonstelling van de zware incidenten tijdens de San Fermín-“feesten” van 1978, méér dan 40 jaar later! Ze stellen de “**verborgen waarheid van de toenmalige straffeloosheid**” tentoon.

Centraal staat het monument ter ere van Germán Rodríguez, de jonge man die toen op straat “zo maar” doodgeschoten werd door de Spaanse BEZETTER. Er vielen toen 150 gewonden waarvan 11 met een schotwonde!

Het vorig jaar verbood dezelfde Spaanse bezetter, tevergeefs, dat een reproductie van deze grafsteen getoond werd.



Jammer genoeg duurde deze tentoonstelling maar tot 15 april. Maar er zijn nog vele andere documenten die nooit het daglicht zagen!

04.04.19 Baskenland gaat een toeristische route uitbouwen langs plekken die Hemingway bezocht.

Euskadi wil de Amerikaanse toerist “pleasen” door een route (van 6 etappes) uit te bouwen langs plekken waar de grote auteur “Ernesto” Hemingway voorbijkwam. Wie het relaas van die reizen een beetje kent verwacht een soort “**croegentocht**” maar het zou méér zijn:



The Hemingway Basque Route (Irekia)

Hemingway bezocht Baskenland in de twintiger jaren van de vorige eeuwen hij hield van het leven in de streek. De 6 etappes duren elk minder dan 2 uren. De eerste “uitstap” “The Sun Also Rises/Fiesta”, telt slechts 35 kilometer en trekt vanuit Donostia naar Txingudi; de berg op de grens met noordelijk (Frans) Baskenland. De tweede etappe verbindt San Sebastian met Eibar (76 km.) De derde etappe gaat van Eibar naar Bermeo. De vierde, “The Dangerous Summer”, gaat van Bermeo naar Bilbao over 59 kilometer.

De vijfde etappe verbindt, over 110 km, de hoofdsteden Bilbao en Gasteiz.

De laatste rit verbindt Gasteiz met San Sebastian via de oude N-1, 118 km “**vanuit het paradijs van de wijn tot de hemel van de cider**”.

Het is de tweede route in zijn soort. De eerste, “The Basque Route”, telde 8 etappes.

04.04.19 De ernstig zieke Aitzol Gogorza mag de rest van zijn straf thuis, in Renteria, uitzitten.
Gogorza zit bijna 20 jaar in de gevangenis en heeft al enkele jaren psychische problemen.



Familieleden steunen (Kerstmis 2010) Aitzol Gogorza in de gevangenis van Martutene (San Sebastian).
<https://youtu.be/qmJ2DxPRy8o>

Gogorza werd in 1999 bij een wegcontrole in de buurt van Mont de Marsan (Frankrijk) gearresteerd. Na zijn uitlevering werd opgesloten in het Zuiden van Spanje. Daar probeerde hij enkele keren uit het leven te stappen.



Aitzol Gogorza bij zijn uitlevering door Frankrijk in juli 2004 (Foto EFE)

De rechters Nicolás Poveda, Ramón Sáez Valcárcel en Fernando Grande Marlaska (nu Spaans Minister) namen deze beslissing en daarbij steunden ze op een verslag vanuit de gevangenis van Basauri waarin stond dat, “*de gevangene met volle overtuiging achter ETA staat en de activiteiten van de organisatie blijft steunen. Ook blijft hij de gewapende strijd zien als een middel om zijn politieke doelen te bereiken. Hij blijft onbuigzaam en zonder enige vorm van zelfkritiek.*”

Een lezer vroeg indertijd in een commentaar op dat artikel of Felipe González ooit spijt betuigde? Of de Generaal van de Guardia Civil, Galindo, die Lasa en Zabala liet dood folteren door zijn manschappen, ooit spijt betuigde. Of de Ministers Barrionuevo of Vera, die hiervoor verantwoordelijk waren, ooit spijt betuigden...

04.04.19 Navarra gaat 7 historische plaatsen officialiseren.

In West-Europa werden na de Oorlog monumenten en historische plaatsen “geofficialiseerd” om er de doden te herdenken. In Navarra gebeurt dat nu. **ALREEDS!** De OORLOG die Franco en zijn fascistische kornuiten na een Staatsgreep in 1936 startte duurde officieel tot 1939. Maar nadien kwam er de DICTATUUR. Die duurde officieel tot aan de dood van de Dictator, in 1975. Maar zijn aanhang bleef het land regeren. Tot Felipe González kwam. Nadat hij de ZAAK verknald had kwam de Nar, Aznar, opgevolgd door Rodriguez Zapatero. Daarna opnieuw ranzig rechts: Mariano Rajoy Brei en nu, sedert 7 juni 2018, de Socialist Pedro Sánchez.

Stilaan kunnen/mogen de Basken hun oorlogsslachtoffers eren...



Eén van de verkozen plekken is de gedenksteen voor Germán Rodríguez die in Pamplona door een Spaanse politiekogel vermoord werd. (eigen foto's)

De overige oorden zijn:



Het Park van Sartaguda (eigen foto)



De Put (Sima de) Otsoportillo, kort na de onthulling en later, na de “aanslag”. (eigen foto's)



De put, (la Fosa de) Olabe (eigen foto bij de onthulling in 2017)



De weg van Igal naar Vidángoz, aangelegd door dwangarbeiders (eigen foto's bij de onthulling)



Peralta - Azkoién, ter ere van de vrouwelijk slachtoffers van de repressie. Op sommige stenen staan "boodschappen". (eigen foto's)



Fort Ezkaba (herdenking 2017) waar in 2018 de GR-225 naar UREPEL werd geopend (eigen foto's)



Massagraf bij berg "Tres Cruces de Ibero", Olza. Let op de "naamgever" "Drie Kruisen" op de bergtop (eigen foto's)



Parque de la Memoria de Etxauri, bij de onthulling op 29 mei 2011 (eigen foto). Op het kerkhof werden 50 personen terechtgesteld.

Gedenkbord bij de steengroeve van Argaitz (Bera) waar 130 personen werden vermoord. Er is ook een gedenksteen aan het stadhuis:



(eigen foto's)

- **De Fosa de la Tejería de Monreal-Elo**, waar tussen augustus en oktober 1936 bijna 100 mensen werden terechtgesteld. De plek zou in 1978 verdwijnen bij de aanleg van de snelweg.



Vooraf waren de stoffelijke resten opgegraven en herbegraven op het kerkhof van de dorpen waar ze vandaan kwamen.

04.04.19 Navarra eert zijn door de Spaanse Fascisten vermoorde medeburgers

Een speciale plek is de Steengroeve “Fosa de Valcardera” (Cadreita) waar 52 personen werden vermoord die er op 23 augustus 1936 naartoe gesleept waren vanuit de gevangenis van Pamplona met het bericht dat ze vrij waren.

De plek ligt in een troosteloze streek waar niemand woont en er wordt gevreesd dat een monument geen lang bestaan zou kennen. **Later werden de resten opgegraven en herbegraven in het grafmonument van hun MOORDENAAR, Francisco Franco, in Madrid!!! Op die manier wilde Spanje een graf van een massamoordenaar ombouwen tot een graf van een staatsman!!!.** <https://youtu.be/JEUTq4XVGjo>

Bij de herdenking van de massamoord (52 gefusilleerden) in Cadreita (Valcardera) 23 augustus 2014. ...

VALCALDERA
52 FUSILADOS AFUSILATUTAKOAK
23 AGOSTO 1936 AGOZTUAK 2014

13:00 h.: Acto en el solar de la antigua cárcel de Pamplona ATRAVESARON LA PUERTA CREYENDO QUE YA ERAN LIBRES.

13:30 h.: Homenaje en Valcardera (Cadreita) ¿DÓNDE ESTAN LOS RESTOS DE NUESTROS MUERTOS?

Autobús a Valcardera: Salida desde la cárcel al finalizar el acto. Apuntarse en www.affna36.org

18:00etan.: Iruñeko kartzela zegoen tokian ekitaldia ATEA GURUTZATU ZUTEN, LIBREAK ZIRELA PENTSATUZ.

19:30etan.: Valcalderan Homenaldia (Cadreita) NON DAUDE GURE HILDAKOEN GORPUZKINAK?

Valcalderarako autobusa: kartzelatik aterako da, ekitaldiaren amaieran.
Izen ematea: www.affna36.org

afna nafse Asociación de Familiares y Fusilados de Navarra. Nafarroako Fusilatuen Sentartekoaren Ekartea.

04.04.19 David Pla zal snel vrij komen. Gaan ze hem dan uitleveren aan Spanje?

Binnenkort zal advocaat David Pla, na 4 jaar, de gevangenis van het Franse Osny verlaten nadat hem een straf van 5 jaar was opgelegd door de Franse Regering. Mag hij dan naar zijn familie in Hendaye of wordt hij uitgeleverd aan Spanje?



Voormalig ETA-leider, David Pla. (Gaizka IROZ)

David Pla stond terecht in Parijs in relatie met ETA nadat hij in september 2015 gearresteerd werd in Baigorri (Frans Baskenland). Samen met zijn vriendin **Iratxe Sorzabal**. Sorzabal werd tot 7 jaar veroordeeld, Pla tot 5 jaar. **Omdat Madrid twijfelde of Parijs Pla wel zou uitwijzen schreven ze maar snel een Europees Arrestatiebevel uit wegens “lidmaatschap van een terroristische organisatie”...**

Omdat de Prefect meende dat de aanwezigheid van Pla in Frankrijk geen bedreiging was voor de openbare orde en ETA niet meer bestond liet hij dit aan de advocaat van Pla, Xantiana Cachena weten!

Pla woont dus veilig in Frankrijk...

06 04 2019 De Spaanse Parlementairen en hun aangegeven BEZITTINGEN

Van de Leden van het Spaanse Congres heeft 19 % drie of méér woningen. Isabel García Tejerina, vice secretaris-generaal van de Partido Popular, bezit **25 woningen**.

Overzicht van de eigendommen van de volksvertegenwoordigers in de huidige Legislatuur, 19 juli 2016 .

In de eerste, niet gekleurde, balk staan bovenaan telkens de parlementairen zonder woning. In de eerste gekleurde balk die met één woning. Bij de PSOE heeft María Mercè Perea 6 woningen. Ook bij de PP zijn er 16 zonder woning.



Quim Torra, de president van Catalonië, plaatsvervanger van Puigdemont, heeft 5 woningen, samen voor een waarde van 452.600 €. De huidige Spaanse President, Pedro Sánchez, heeft 2 woningen twv 161.105,35 €.

06.04.19 Na 14 jaar kwam Mikel Orbegozo uit Donostia vrij.



Orbegozo werd in 2005 gearresteerd in Valencia. De laatste maanden zat hij in de gevangenis van Valladolid.

06 04.19 Xabier Sagardoi, "Xapo" kwam na 6 jaar thuis in Barañain
Hij was lid van de radicale jongerenorganisatie, Segi.



Sagardoi, toen hij verleden jaar een weekend naar huis mocht komen!!! (Foto: NAIZ)

07.09.19 Pablo Casado van de Partido Popular schiet met scherp op de Baskische partijgenoten.



Pablo Casado (één van deze “tweeling” ultrarechtse Spaanse politici) roept de roedelgenoten uit Baskenland tot de orde. Maar elke dag wordt duidelijker hoe weinig Casado over Baskenland (CAV en/of Navarra) weet. Hij maakt fout op fout. Dat hij niet weet in welke provincie een Baskische stad ligt maakt niet zó veel uit maar als de Baskische PPisten (Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzabal) op de grond moeten gaan liggen om de politieke kogels vanuit Madrid te ontwijken mogen die blijkbaar geen kritiek leveren.

Zo wil hij een einde maken aan de Taalwet waarbij het Baskisch, het Catalaans en het Galicisch “bevoegd” zijn. Regelmatig moeten de “regionale” PP-leiders bijspringen om de meubelen te redden. Zo moest Iñaki Oyarzabal, Baskisch PP-Führer voor de Senaat, aan zijn “overste” Casado uitleggen dat de Baskische Politie, Ertzaintza, nooit problemen had met de PP maar andersom wél!

De PP in Baskenland heeft zich zelfs van Europarlementslid Carlos Iturgaiz “ontdaan”.

Voor de PP van Pablo Casado blijft de Ebro een “kennis-grens” en dit kon wel eens fout gaan voor de partij in Baskenland... Erger is het dat die verloren stemmen dan terecht gaan komen bij Ciudadanos en/of Vox!

08.09.19 De KIESSTRIJD begint interessant te worden

Podemos projecteert de “Nota’s van Bárcenas” op schermen in Madrid. Op de Plaza Mayor!

Even recupereren:

Bárcenas was indertijd “schatbewaarder” van de Partido Popular. Hij moest noteren hoeveel er in de partij binnenkwam aan zwart geld. Maar Bárcenas noteerde ook waar die centen dan naartoe gingen!



Onder de slogan “dat ze nooit terugkomen” staan er de namen van o.a. Mariano Rajoy en Rodrigo Rato en de sommen die ze kregen...

09.04 19 Een Gouden Medaille, speciaal ontworpen voor Dictator Franco!

Op 14 maart 1944, acht jaar na de proclamatie van de II Republiek, creëerde de Deputatie van **Navarra** een speciale medaille om “heldhaftigheid” van Franco te bekronen. Nochtans werden in Navarra, waar tijdens die Burgeroorlog géén “front” was, 3.000 mensen geëxecuteerd!!!



Zoals de Caudillo, Francisco Franco zich twee weken na het einde van de Spaanse Burgeroorlog van 36 - 39 liet portretteren.

Het zou niet bij die ene medaille blijven. Op 10 augustus 1973 kwam er een tweede medaille voor “personen, instellingen of identiteiten die zich onderscheiden hadden bij de geleverde diensten, bevordering en verdediging van de belangen van Navarra”. Ook die medaille ging naar Franco.



De troepen van Franco trekken Pamplona binnen, voorbij een bord met de tekst: “Navarra, aan de veroveraars van het Noorden”.

Franco werd door de Deputatie uitgeroepen tot “PLEEGZON van Navarra”!

Toen het Parlement van Navarra aan de UPN-Regering van Navarra vroeg de verschillende toekenningen aan Franco te elimineren werd dat geweigerd. **In 2005!!!**

Pas in 2013 werd in dat parlement de “Wet op de Historische Herinnering” goedgekeurd. Pas twee jaar nadien werd de titel “Franco Pleegzoon” door de UPN-regering van Navarra herroepen.

Nu regeren gematigde Nationalisten Navarra en is een “minder-gematigde” nationalist, Asiron, burgemeester van Pamplona...

09.04.19 Etxerat zegt dat er geen excuses zijn om de Politieke gevangenen niet “naar huis” te halen.

Etxerat, (“Naar Huis”), de organisatie die zich het lot van de 600 Baskische politieke gevangenen aantrekt wil de lotgenoten weghalen uit het Zuiden van Spanje om ze onder te brengen in Zabala (in de buurt van de Baskische hoofdstad Gasteiz)



Etxerat uitte deze eis op hun XVIIIde “nationaal congres” in de Baskische hoofdstad Vitoria – Gasteiz.

De Spaanse president, Pedro Sánchez, beloofde 9 maanden geleden hier werk van te gaan maken. Er is haast mee gemoeid want veel van die gevangenen zijn ernstig ziek.

09.04.19 “Korrika” de Baskische “Gordel”

Er is altijd een dispuut geweest: Wie was het eerst? De “**Gordel**” of de Baskische “**Korrika**”, de rén “rond” “Spaans” Baskenland. De verschillen waren dat de Korrika al de provincies aandoet en een week duurt. Er wordt niet gewandeld maar gerend. Elke kilometer komt iemand vooraan aflossen en daarbij wordt een soort “getuigenstok” doorgegeven. Die rol werd meestal vervuld door een Baskische “autoriteit”. Er reisde ook een busje mee.

In de eerste jaren bleven ze dag en nacht lopen. In het Zuiden van Navarra werden ze vaak “gestoord” (bang gemaakt) o.a. door de Guardia Civil.

Tussen Alava en Navarra kwam er nu plots “steun” uit “Bruselas”. Basken!



Doortocht in Laguardia. (Foto: Endika PORTILLO / FOKU)

09.04.19 In het Baskisch Parlement komt het tot een zwaar incident bij een debat over “Staatsgeweld”

Als Julen Arzuaga (EH Bildu) op het spreekgestoelte de dingen bij hun naam noemt komt het n t niet tot een handgemeen met de volksvertegenwoordigers van de PP die uit protest de zaal verlaten.

Arzuaga noemde de PP “NAZIS”, “Franquistas” en “asquerosos” (smeerlappen, vuilakken) en de waarheid kwetst...

De Parlementsvoorzitster heeft de grootste moeite om de gemoederen te bedaren:

<https://youtu.be/VqeMMPcEC9w>

Bij Alfonso Alonso, doe zich blijkbaar aangesproken voelde, druipt de haat van het gezicht:



TASIO in Gara brengt “commentaar” zonder woorden:



OPVALLEND is wel dat na het vertrek van de PP-leden alle overblijvende parlamentsleden de PP-actie aanklaagden en Julen Arzuaga gesteund werd.

10.04.19 Eén jaar cel voor het filmen in de “Crypte van de Gevallen” in Pamplona.

Een aantal Europarlementairen hadden eerder al bij de Europese Commissie het proces aangeklaagd tegen deze twee artiesten die in de Crypte van de Gevallen in Pamplona filmden voor een documentaire.



Carolina Martínez en Clemente Bernad (foto: Javier Bergasa) werden beschuldigd van een vermeend delict van **“onthulling van geheimen”** in een ruimte die niet open staat voor het publiek. Ze riskeerden een straf van twee jaar. Zij werd nu vrijgesproken omdat er geen bewijzen waren dat ze gefilmd had. (Het cameraatje zat achter een rooster van de verwarming verstopt!)

Steun kwam van een Senator uit Navarra en van 9 europarlementairen. Het is nu wachten op de reactie van de vicepresident van de Europese Commissie, **Frans Timmermans**. **De beschuldiging ging uit van de “Broederschap van de Ridders – Vrijwilligers van het Kruis” die er jarenlang zélf, straffeloos, Spaanse oorlogsmisdadigers kwamen aanbidden.**

Bernad moet de Broederschap schadeloosstellen voor een som van 1.200 € wegens “morele schade”! (Hij had geprobeerd de aanwezige aanbidders te filmen)...

Bernad, (55 j. en inwoner van Pamplona, beweerde (tevergeefs) dat hij enkel de **omstreden misviering** wilde filmen.

Er kan in beroep gegaan worden tegen dit oordeel. Mogelijk kan als argument gebruikt worden dat het gebouw op 19 mei 1998 eigendom werd van de stad, terwijl de aartsbisschop van Pamplona tot in de eeuwigheid (amen!) het vruchtgebruik heeft. Maar burgemeester Asiron liet de resten van twee oorlogsmisdadigers verwijderen. (Eentje werd overgemaakt aan de familie terwijl de andere naar de Spaanse enclave in Afrika werd overgebracht.)

Nu werd, door de “daders”, als argument aangebracht dat ze niet de “verheerlijking van de (Franco-) staatsgreep wilden tonen en de slachtoffers daarvan wilden vernederen” maar dat ze enkel “de mis” wilden filmen. Volgens de Rechter vond er niets illegaals plaats.

11.04.19 Spanje vreest een Catalaanse “Bormsverkiezing” (9 december 1928)

[Bij tussentijdse verkiezingen in Antwerpen op 9 december 1928 haalde de Vlaams Nationalist, Borms, van uit de gevangenis, 83.058 stemmen tegen 44.410 voor de liberale anti-flamingant, Paul Baelde en 3.083 voor de Vlaamsgezinde Stalinist, Jef van Extergem. Borms werd na W.O.II geëxecuteerd. Van Extergem zou later sterven in Dora, het Duitse concentratiekamp. Baelde bleef zetelen tot 1936.]



Het Spaanse Sanhedrin weigert de Catalaanse gevangenen, Junqueras, Rull, Turull, Forn, Sànchez en Romeva “vrij te laten” om deel te nemen aan de campagne voor de komende verkiezingen en dit niet enkel omdat er “vluchtgevaar” is.

11.04.19 In het Concentratiekamp van Gurs, dit jaar 80 jaar oud, stierven ook Baskische Republikeinen
 Maar ook ná de Francodictatuur werden ze nooit herdacht door een gemeente- of stadsbestuur. Het vorig jaar opende de Regering van Navarra wél een webpagina over dit hoofdstuk van hun “geschiedenis”.
 Toch stierven er Baskische Nationalisten (PNV), Syndicalisten (UGT), en andere tegenstanders van Franco.



Eigen foto's

Op het einde van de Burgeroorlog waren de Republikeinen teruggedrongen tot in Catalonië waar ze aanvankelijk bij het Vreemdelingenlegioen dan wel in concentratiekampen terechtwamen: Argelès-sur-Mer, het kamp van Le Vernet d'Àriège, Barcarès of Septfond. Het merendeel werd verslept naar Mauthausen. Een klein aantal zat inmiddels in GURS.



Eigen foto's

Toen de kampen bevrijd werden hadden de Spaanse republikeinen een groot probleem: ZE KONDEN NIET NAAR HUIS! (De Burgeroorlog zou nog nazinderen tot bij de dood van de Dictator, in 1975.) Velen vroegen dan ook asiel aan in Frankrijk anderen trokken naar Mexico. Bovendien waren de meesten dood.

Gurs is een piepklein dorpje nét buiten Frans Baskenland op slechts 20 minuten rijden vanuit de Baskische provinciehoofdstad Maule-Lextarre (Mauléon). Het is een klein, intiem “park” waarin het bijna “aangenaam” wandelen is. De Basken plantten er een scheut van de Eik van Gernika.

13.04.19 Jon Anza nam 10 jaar geleden in Bayonne de trein naar Toulouse ...

... maar hij kwam nooit op zijn bestemming. Tien jaar later is hij, volgens de “Wet Slachtoffers”, nog steeds géén Slachtoffer van de Staat.

Nadat Jon Anza op zaterdag 18 april 2009 in Bayonne de trein naar Toulouse nam en nooit meer terugkeerde kwam de familie terecht in het rijtje families die nog steeds wachten. Na de honderden die tijdens de Burgeroorlog in een kuil langs de weg terecht kwamen volgend nadien Pertur, Naparra, Popo Larre,...

Het lijk van Jon dook, bijna een jaar later, op 11 maart 2010 op in een lijkenhuis in Toulouse. Waarom had politie en justitie hem daar niet eerder gevonden? “Parijs en Madrid werkten toch goed samen”. Enkele dagen na de verdwijning van Anza liet ETA weten dat hun militant die dag met **een belangrijke som geld** naar Toulouse was gereisd. Hij had 21 jaar in Spaanse cellen doorgebracht maar toen hij “vrij” kwam was hij aan de andere kant van de Bidasoa gaan wonen. In Ahetze. Minister Alfredo Pérez Rubalcaba, één van de overlevenden van de periode González, wist meteen te melden dat Anza “*er vandoor was*” met ETA-geld en dat hij een verrader en een ‘dief’ was. **Maar Anza lag op datzelfde ogenblik al in het lijkenhuis en daar was hij niet geïdentificeerd...**

Le Monde had een “betere” bron: “**Anza was ontvoerd door Spaanse agenten**”. Dit paste in het plaatje dat maanden eerder al vier Baskische militanten waren lastig gevallen door Spaanse huurlingen. Hadden ze nu, met Anza, de juiste te pakken gekregen?

Anza werd op de trein onderschept, op een onbekende plek “ondervraagd” en stervend achtergelaten. Zo was hij op 29 april in ziekenhuis “Parpan” van Toulouse terechtgekomen waar hij dan op 11 mei overleed. Deze thesis werd versterkt toen bekend raakte dat, op het ogenblik dat ETA en de familie Anza de verdwijning aangaven, 4 Guardia Civiles overijld hotel Adagio in Toulouse verlaten hadden. Daarbij hadden ze onder een matras twee revolvers vergeten die ze overijld hadden teruggehaald.

Hoewel de bewijzen voldoende waren om het onderzoek uit diepen zorgde het protocol voor verwarring en verbijstering. Aan beide zijden van de muga kwam het tot massamanifestaties die door de autoriteiten in beide landen werden weggezuigd omdat de deelnemers “*valse theorieën*” aandroegen. Hoewel de Franse Binnenlandminister, Michèle Alliot-Marie (“MAM”, wist dat haar Spaanse ambtgenoot, Pérez Rubalcaba, hardop stond te liegen, bleef ze hem toch steunen. De verstandhouding tussen beiden was blijkbaar belangrijker dan het onderzoeken van een politiemoord door buitenlandse agenten in haar land! De Politiechef van Toulouse, die geen onregelmatigheden in het onderzoek zag, werd wél weggepromoveerd naar Bordeaux. De gedelegeerde van de Spaanse Regering in Baskenland, Mikel Cabieces, noemde de verdwijning van Jon Anza “anekdotisch” en “bijkomstig”. “Géén aandacht waardig”... De Spanjaard, Rodolfo Ares, toenmalig minister in de **Baskische Regering** maakte zijn beklag omdat in een manifestatie in Donostia onder het motto “Non da Jon?” (waar is Jon?) een tweede slogan werd megedragen: “**de Spaanse Politie foltert en doodt**”. Dezelfde Regering, onder een andere leiding, kwam 6 jaar later met een document waarin het bestaan van **4.113 foltergevallen in Baskenland** gewaarmerkt werd!

In 2017 werd de doodsoorzaak van Jon Anza officieel het gevolg van “hartfalen”.

Nu, 10 jaar na de feiten, is Jon Anza, volgens de “Wet Slachtoffers van de Staat”, afgekondigd door de Baskische PNV-PSOE-Regering nog steeds geen slachtoffer van politie-excessen.



Jon Anza (persfoto) en zijn graf in Urruña - Urrugne Noordelijk Baskenland (eigen foto)

Zure ametsak ez zituzten erahil,
Zure ahotsa ez zuten isil,

Kantauritik Arbailetara irrintzi bat dabil
Zure testigantzaren borroka makil

Ze zullen je dromen niet verdrijven noch je stem het
zwijgen opleggen.

Een schreeuw zal weerklinken van de Golf van Biskaje
tot de bergketen van Arbaleta als getuige van je strijd

13.04.19 De familie “Franco” vraagt om het opgraven van de voormalige Spaanse Dictator te verbieden.

Maar de ministerraad heeft (op 15 maart) al besloten de resten van de dictator (op 10 juni) weg te halen waar ze nu liggen (Valle de los Caídos) en ze te herbegraven op het kerkhof “El Pardo”. Dit besluit kwam er omdat sommige Spanjaarden zich doodschamen omdat sommige mensen bij het graf doen wat dit koppel doet: de “Romeinse Groet” brengen.

Tijdens de regeringsperiode van de Italiaanse dictator Benito Mussolini (1883-1945 door verhangning) werd deze groet zelfs verplicht. Ook onder Hitler gebeurde dit.



Dit mag. Een foto van het graf maken is verboden!

De **Romeinse groet**, (Italiaans: "Saluto Romano") was een tijdens de 17e of 18e eeuw door toneelspelers bedachte groet geassocieerd met de Romeinen (hoewel de groet onbekend was in de Romeinse tijd).

13.04.19 In Pamplona werden de gefusilleerden herdacht.

Bij de gedenksteen binnen de Citadel werden er vanaf 1936 maar liefst 300 mensen doodgeschoten...



Volkvertegenwoordigers en Ministers binnen de “Vuelta del Castillo”, de muren van de Ciudadela (Citadel) in het centrum van de stad. Uxue Barkos met blauwe muts en (de blonde) Ana Olló.

Los cerca de 280.000 metros cuadrados que abarcan el parque de la Vuelta del Castillo y su epicentro, el antiguo bastión de la Ciudadela, erigen a esta zona de Pamplona como uno de los principales pulmones de la ciudad. El parque se sitúa a escasos metros del centro de la ciudad, donde la avenida de Pío XII se cruza con la del Ejército, y cada día es transitado por un abundante número de personas que recorren sus tranquilos caminos mientras pasean, hacen algo de deporte en sus zonas verdes, o se acercan a la nueva estación de autobuses – ubicada en uno de los extremos del parque, el que colinda con la avenida Yangüas y Miranda–. Con el fin de hacer más agradable su paseo, la Vuelta del Castillo cuenta con bancos, fuentes, esculturas e, incluso, un par de rosas de los vientos, que surgen a lo largo de los caminos que envuelven el parque. La función militar por la que fue mandada construir a finales del siglo XVI por el monarca Felipe II no pasa desapercibida, pues todavía en la actualidad se pueden apreciar parte de las robustas murallas, los fosos, glacis, baluartes y portones fortificados que, a la vez que defendían la ciudad de ataques enemigos, permitían el acceso a la Ciudadela. Su localización en pleno corazón de la ciudad, la gran extensión de zona verde cuidada, el conjunto de árboles castaños que rodea cada uno de los caminos dispuestos alrededor del parque y la evidente fusión con los restos históricos de la antigua Pamplona, que llevan al paseante a épocas pasadas, hacen de la Vuelta del Castillo uno de los lugares de paseo más emblemáticos de la capital navarra.

14.04.19 DERTIG JAAR IS GENOEG! Geen dag méér!!!

In Frans Baskenland wordt op 10 rotondes tussen Baiona en Donibane Lohizune (St. Jean de Luz) geprotesteerd tegen de onmenselijk lange gevangenschap van Unai Parot, Jakes Esnal en Frédéric Haranburu.



<https://youtu.be/vZG-Bq7eCmY>



15.04.19 Als Santiago Abascal, Führer van de extreemrechtse partij Vox, in Bilbao komt...

... begint de Baskische Politie te schieten. Op het eigen, protesterende Volk!

Gelukkig schoten ze niet met scherp want dan was deze meid (19 j.) misschien wel dood geweest. Nu kwam ze er van af met een **dubbele kaakbreuk**.



Ze diende met spoed geopereerd te worden... De moeder kondigt aan gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Baskische Politie, Ertzaintza.

De Baskische viceminister van Defensie mag komen vertellen dat de kogel van hard schuim (foam) was en dat haar jeroemke niet naar het hoofd van het meisje had gericht!!!

Maar op TV – beelden is duidelijk te zien dat het geweer horizontaal werd gehouden!!

De Baskische Politie werd afgericht door Guardia Civiles en dat wordt, bij gelegenheden als deze, duidelijk. Zeven jaar geleden schoot dezelfde “Baskische” politie in dezelfde Baskische stad, Bilbao, zonder één enkele reden, Iñigo Cabacas, dood.

15.04.19 In Obanos werden de 14 gefusilleerden van '36 herdacht

In Obanos, bij Puente La Reina, werden de 14 gefusilleerden van '36 herdacht met een kunstwerk, gemaakt door Koke Ardaiz. **Dit gebeurde niet toevallig op de Dag van de Republiek.**

Opvallend is dat de 60 aanwezigen blijkbaar nog steeds liever niet herkend worden op de foto...



Tegen de omheining is een steen gekomen met de namen van de 14 vermoorde inwoners. (Foto: ÁNGEL URÍO)

Ook aanwezig waren burgemeester Juani Elorz, Cesar Layana en Ángel Urío (van AFFNA-36)

De gefusilleerden die herdacht werden: Jose Alcalá Gorriz, Román Alcalá Gorriz, Jesús Astrain Aget, Rogelio Astrain Aget, Santiago Guembe Redí, Teodoro Jaurrieta Beaumont, Santiago Jaurrieta Irurtzun, Eugenio Lategui Santamaría, Pedro Lategui Santamaría, Victoriano Munárriz Tabar, Rafael Ros Gosas, Cecilio Urío Gorospe, Benjamin Zabalegui Vallejos en Alberto Lorenzo Lamas.



Het voorbije jaar werden in Obanos ook al de resten opgegraven van iemand die gevlucht was uit de gevangenis van San Cristóbal uit het Fort Ezkaba.

16.04.19 Bijzonder merkwaardige evolutie ...

Een groep van 41 personen die onrechtstreeks slachtoffers van “ETA of van daarmee verwante organisaties” waren verdedigen in het Baskisch Parlement in Gasteiz de erkenning van “**slachtoffers van politiegeweld**”! Ze lieten dit weten in de persgroep Vocente en in dat artikel spraken ze over “een zware politieke en humane vergissing” en over “slachtoffers van politiemisbruik” of van “extreem Rechts”. “Erkennen van slachtoffers betekent niet misprijzen of witwassen van hun daden”

De betreffende ondertekenaars van deze onverwachte stap:

De voornaamste ondertekenaar is Iñaki García Arrizabalaga, zoon van een ETA-slachtoffer (met zelfde naam én voornaam) dat in 1980 in Donostia het leven verloor bij een aanslag door de “Comandos Autónomos Anticapitalistas”.

Andere namen zijn: Sara Buesa, Sandra Carrasco, Bárbara Dührkop, Josu Elespe, María Jauregi, Andoitz en Ibai Korta, Gorka Landaburu, Maixabel Lasa (weduwe Juan Mari Jauregui), Rosa Lluch, Roberto Manrique, Arantza Puelles, Rosa Rodero en Naiara Zamarreño. (Allen familieleden van ETA-slachtoffers.)

17.04.19 Paterna is een gemeente in Valencia (Catalonië)

In het stadje werden na de Burgeroorlog van 1936 tot 1956 maar liefst 2.238 personen gefusilleerd!

Er lag een ommuurd militair terrein waarbinnen een “natuurlijke” berg geel zand van een tiental meter hoog die de “verloren kogels” kon opvangen. En 300 meter verder lag een kerkhof.

Een ideale plek voor terechtstellingen en om als fusilladeplaats van Spanje te dienen!



Nu worden er de herinnering aan die Burgeroorlog opgegraven. Tachtig jaar later...(foto: Miguel Lorenzo)

In 2007 keurde de Socialistische Regering Rodríguez Zapatero een wet goed die ervoor zou zorgen dat verdwenen tegenstanders van Dictator Franco geborgen zouden worden. Eén van die verdwenen personen was de legerkapitein, **Juan Rodríguez Lozano, de grootvader van die Premier** die op 18 augustus 1938 geëxecuteerd werd.

Er is nog véél werk te doen...

18.04.19 Vanmorgen werd David Pla door familie en vrienden verwelkomd in Ziburu.

Vanmorgen verliet David Pla de gevangenis van Osny (Île-de-France) . Om 21.00 u. werd hij door familie en vrienden ontvangen in Ziburu – Ciboure in (Noordelijk) Baskenland.



David Pla en zijn vriendin, Kizkitza Gil San Vicente (Foto: @Guillaume Fauveau)

In de wijk “Marinela” in Ziburu werd Pla door tientallen vrienden en burens ontvangen. Pla werd in september 2015, in Baigorri, samen met “collega” Iratxe Sorzabal, gearresteerd als leidinggevende leden van ETA. Hij werd tot 5 jaar veroordeeld. [Sorzabal kreeg enkele jaren meer...]

18.04.19 Catalaans Nationalist voert propaganda met Spaanse vlag en foto van de koning op de achtergrond.

De Catalaanse Nationalist en universiteitsprofessor, Jordi Sànchez, (JxCAT) mag verkiezingspropaganda voeren vanuit de gevangenis. Omdat de cel een officieel Spaans lokaal is werd op de achtergrond een foto van de koning en een Spaanse Vlag aangebracht. Of deden ze gewoon om hem te koejoneren?



Jordi Sànchez, JxCAT, gevangene in Soto del Real



Ook Oriol Junqueras kwam vanuit de gevangenis op TV. Hij zegt dat zijn partij, ERC, *zal verhinderen dat extreem rechts in de regering komt.*

19.04.19 Zoals de Catalaan Anthony Garner de rechtse partijen “Ciudadanos”, “Partido Popular” en “Vox” ziet



19.04.19 Ciudadanos wil afrekenen met de speciale ‘rechten’ “el Cupo Vasco” die de Basken in Spanje genieten. Als “Ciudadanos” aan de macht komt zullen de Basken daarvan de dupe worden. Denken ze! Ze zullen “**el Cupo Vasco**” afschaffen.

“El Cupo Vasco” “**het Baskisch quotum**” is een doorn in het oog van alle Spaanskiljons. In de loop van de geschiedenis (de laatste keer na de Burgeroorlog) verloren de “verradersprovincies” (vooral Baskenland) hun autonomie. Toch bleven ze een aantal “Fueros”- “verworven rechten” houden.

In de loop der jaren diende de Baskische Nationalistische Partij, PNV (Partido Nacionalista Vasco) de Spaanse Regering in Madrid steeds vaker ter hulp te schieten als die Regering in gevaar dreigde te komen. Ze deden dat zowel met de **Socialistische Regeringen** als met **Rechts**. Maar ze kregen er iets voor in de plaats: minder Baskische belastingen voor Madrid!

Zo blijft het belastinggeld dat de Basken betalen bijna voor 100 % in Baskenland. Er moet enkel (elke 5 jaar) onderhandeld worden over “el Cupo Vasco” – “Het Baskisch Aandeel”, het deel dat Baskenland aan Madrid afdraagt. Dit is een vergoeding voor gebruik van de Spaanse wegen in Baskenland, de vlieghavens, de “diensten” van de Spaanse Guardia Civil, etc...

In verkiezingsperiodes, zoals nu, proberen bepaalde Spaanskiljons nog eens stemmen te halen door te dreigen met de afschaffing van “el Cupo Vasco”, “het Baskisch deel”.

21.04.19 **TASIO** en de “Aberri Eguna” “Dag van het Vaderland” (PAASDAG)



21.04.19 “Aberri Eguna” “Dag van het Vaderland” gevierd op PAASDAG



De PNV brengt eer aan de Baskische Vlag



De radicale Basken stappen op

[Op de derde rij, helemaal rechts, met zwart T-shirt, Gorka Elejabarrieta die verschillende jaren in Brussel verbleef].

Na afloop wordt er geluisterd naar de toespraak van de toekomstige Lehendakari, Arnaldo Otegi:



Ook in "Iparralde", "het Noordelijke deel", gemakkelijkheid halve "Frans Baskenland" genoemd.



Eigen foto's 31 maart 2002, vóór het stadhuis van Garazi - St.- Jean Pied-de-Port



Er zouden dit jaar 1.000 aanwezigen opdagen

22.04.19 In Coripe, Sevilla, werden dorpsfeesten gehouden

Daarbij werd een pop rondgedragen die duidelijk de Catalaanse president Puigdemont moest voorstellen. Nadat de pop aan een boom werd opgehangen werd ze in brand “geschoten” door mannen met geweren. Ongetwijfeld gebeurde dit door tuig dat zich “nosotros democratas” – “wij democraten” noemt.

Coripe wordt met een volstrekte meerderheid bestuurd door de Socialistische partij, PSOE, van Spaans president Sanchez...



Niets belette de naam van de verzender erbij te vernoemen: Miquel Strubell



22.04.19 Arnaldo Otegi zegt op een meeting in Portugaleta dat EH Bildu bruggen slaat ...
... en hij voegt er aan toe dat “andere linkse krachten” niet ééns capabel zijn zichzelf te besturen.



Arnaldo Otegi en, aan de microfoon, Maddalen Iriarte, samen met andere kandidaten van EH Bildu in Portugaleta (Bilbao), met op de achtergrond de legendarische “hangbrug”, “Puente Colgante”.

Otegi herinnert er verder aan dat er goede contacten zijn met geestesgenoten uit Catalunya, Galicia, Canarias, Asturias en Aragón. “Dit is het Links dat bruggen slaat en niet dat Links dat enkel tot doel heeft te overleven”. Verder herinnerde hij nog eens aan zijn oproep op de “Aberri Eguna” (“Dag van het Vaderland”) op Paasdag van gisteren in Iruñea – Pamplona. Daar noemde hij het streefdoel van radicaal links: “Eén miljoen stemmen” halen en dat noemde hij “een haalbare uitdaging”.

17.04.19 Steun uit onverwachte hoek voor de jongeren uit Altsasu die in de gevangenis zitten.

In een verkiezingsdebat met Congresleden van 5 overige partijen op TVE gooide Gabriel Rufián (Catalaanse Republiek) de Zaak van de jongeren uit Altsasu op tafel. Zij werden indertijd opgepakt na een door Guardia Civiles opgezette caféruzie waar die Guardias aan hun madammen wilden tonen hoe moedig ze waren. Rufián werd voortdurend onderbroken!



De Catalaan noemde het een authentieke en een ontzettende blunder dat 7 jongeren al 3 jaar in de cel zitten voor een (uitgelokte) enkelbreuk...

De tegenstanders, o.a. Inés Arrimadas (Ciudadanos) en de PPiste, Cayetana Álvarez de Toledo, onderbraken hem voortdurend. Het werd zelfs zó erg dat de moderator verschillende keren moest bijspringen om het debat niet op de klippen te laten lopen... Dit risico was er toen Rufián de jongeren uit Altsasu samen met de Catalaanse politici in de gevangenis tegenover de **groepsverkrachters** tijdens de San Fermínfeesten uitspeelde. **Die zijn namelijk op vrije voeten!**

Behalve de reeds genoemde Álvarez de Toledo en Arrimadas deden ook nog Irene Montero (Unidas Podemos), de PSOE-minister María Jesús Montero en Aitor Esteban van de PNV mee.

28.04.19 Pedro Sanchez gaat de gevangenispolitiek van zijn Partijgenoot Felipe González terugdraaien.

Felipe González begon indertijd met verfrissende en vernieuwende maatregelen maar uiteindelijk draaide hij en kwamen 2 van zijn ministers zelfs in de gevangenis terecht terwijl hij zelf risico liep.

Zijn jonge partijgenoot, Pedro Sanchez, gaat nu maatregelen van zijn oude partijgenoot terugdraaien: **Zieke ETA – gevangenen en gevangenen die ouder zijn dan 70 jaar zullen dichterbij huis worden ondergebracht.** Daar zal minister Grande-Marlaska zich nu mee bezig houden.

Familieleden en Gevangenen – collectieven reageren behoedzaam. Er verongelukten inmiddels 16 familieleden en/of vrienden van gevangenen ten gevolge van de verre reizen op honderden kilometers van huis.

Erger nog: González sleepte ze verder van huis en verspreidde ze ook nog zodat ze geen contacten met elkaar konden hebben! Hij versleepte ze naar op de Canarische Eilanden en naar de Spaanse enclaves in Afrika, **Ceuta en Melilla. Ten gevolge daarvan kostte een bezoek van 30 minuten soms bijna een week!**

Hij strafte niet enkel de gevangenen maar óók hun familieleden en niet enkel door ze op kosten te jagen!

28.04.19 Verkiezingen en hoe dat er uitziet beneden de Pyreneeën:

Je neemt een kieslijst van de voorkeurspartij van het hoopje (of je brengt ze van thuis mee).



Om te vermijden dat iemand een blaadje van thuis meeneemt en er ook nog en van een hoopje gebruikt wordt de kiesbrief in een enveloppe gestopt en in de kist gestopt. **Er mag in een enveloppe maar één blaadje zitten...**



“De stemming is niet *geheim*” want “iedereen” kan zien van welk hoopje men een kiesbrief neemt!

28.04.19 Zelfs GOOGLE “bemoeit” zich met de verkiezingen in Spanje



29.04.19 Burgemeester Asiron van Pamplona gaat op de ingeslagen weg voort...

De “Avenida del Ejército” – de “Krijgsmachtlaan” wordt “Avenida de Catalina de Foix” – De “Catalina de Foix – laan”.



Avenida del Ejército wordt Avenida de Catalina de Foix

Catalina de Foix of Catalina I van Navarra was Koningin van Navarra x Koning [Juan III](#), 1484-1516), gravin van Évreux en Hertogin-echtgenote van Albret. Ze werd opgevolgd door [Fernando II van Aragón, el Católico](#), geboren in 1452 in **Sos** (del Rey Católico).

29.04.19 De 5 Catalaanse gevangen verkozenen werden nu opnieuw verkozen in Congres & Senaat.



Foto: EITB

29.04.19 De nationalistische coalitie in Navarra haalt geen zetel

Deze coalitie bestond uit “Cambio Aldaketa”, “Geroa Bai”, “EH Bildu”, “Podemos” en I-E.

De partij “Na +” (of “ Navarra suma”) bestaande uit UPN-PP vernieuwde zijn 4 Senatoren. De Socialisten haalden één zetel.

Vreemd is dat het nu om 4 andere verkozenen gaat: Ruth Goñi (Pamplona, 1975) Amelia Salanueva (Estella, 1966). Zij was eerder parlementair, senator, minister en nadien opnieuw senator in Navarra.

Alberto Catalán (UPN) (Corella, 1962) was sedert 1991 parlamentslid in Navarra. Hij was secretaris-generaal van UPN en bekleedde nog andere functies. .



Podemos verliest zijn vertegenwoordiger

De Vierde senator is de Socialist Toni Magdadeno (Pamplona, 1976), doctor in de Rechten en professor aan de Universiteit van Cantabrië.

29.04.10 Javier Esparza zegt dat de coalitie “Navarra Suma” een goede zet was.



V.l.n.r. Sergio Sayas, president van UPN, Javier Esparza, en Ruth Goñi (EFE)

Ze blijven aan de macht ook al verloren ze stemmen.

29.04.10 In Spanje halen de socialisten grote winst ten koste van de conservatieven



Pedro Sánchez (PSOE) kan nu een regering vormen mét, maar ook zonder de Catalaanse independentisten. Het kan ook dat hij voor Podemos kiest.

foto: ©Reporters

29.04.19 Het extreem - ranzig rechtse VOX breekt door maar blijkbaar komen die stemmen over van de PP

De Partido Popular is duidelijk niet meer zó populair want ze verliezen méér dan de helft van hun aanhang. Wie het wél goed doet is de Socialist, Pedro Sánchez. Hij kwam, nog geen jaar geleden, aan de macht na een motie van wantrouwen tegen PP-premier, Mariano Rajoy. Het was nu dus uitkijken naar wat de eerste “confrontatie” met het plebs zou brengen.

Sánchez haalt bijna 29 % van de stemmen. Hij kreeg het ook klaar dat 3/4^{de} van de bevolking ging stemmen.

Hopelijk houdt hij de Partij beter onder controle dan zijn voorganger en Partijgenoot Felipe González die van 1982 tot 1996 premier was maar toen ten onder ging in zijn “Vuile Oorlog tegen het Baskische Volk” maar zij noemden het “ETA”. Daarbij leverde de Spaanse Geheime Dienst bijzonder smerig werk en heel wat kopstukken, onder wie 2 van zijn ministers, in de cel terecht kwamen.

In Catalonië haalt Sánchez óók een goed resultaat maar aan de streep wordt hij geklopt door de Linkse Republikeinen van ERC die 15 zetels in de wacht sleepten (tegen 12 voor Sánchez)!

Waar de Catalaanse PP nog 3 zetels had en in een 2-pk naar het parlement kon blijft er nu slechts 1 (één) Catalaanse verkozenen meer over! Het kan dus vanaf nu op een Vespa...

Het grootste deel van het PP-verlies gaat naar Ciudadanos. Maar waar Ciudadanos in Spanje stemmen won door de Catalaanse en Baskische nationalisten voortdurend aan te vallen verliezen ze nu nét in Catalonië.

Gelijkaardige aanvallen tegen de Basken brachten 0 (nul) zetels op. Nul voor de Partido Popular! Nul voor Ciudadanos en nul voor VOX...

De radicale Basken van EH Bildu (“Baskenland weer herenigen”) verdubbelen hun stemmenaantal.

Maar op 26 mei zijn er (niet overal) opnieuw verkiezingen...

Het is nu afwachten of Sánchez het kan rooien zonder de Catalaanse republikeinen van Oriol Junqueras (ERC) en die van Carles Puigdemont (Junts per Catalunya).

Podemos zou hem uit de nood kunnen helpen om de 11 stemmen die hij te kort heeft voor een volstrekte meerderheid te halen. De Basken zijn op die manier “rijk” geworden. Ze doken zowel met de PP als met de PSOE in bed.

Het blijft minstens wachten tot na 26 mei als er in een aantal Autonome Regio’s in Spanje nóg eens naar de stembus moet: Regionaal, Lokaal én Europees!

29.04.19 TASIO bij de winst van EH Bildu



29.04.19 In Madrid blijft de voormalige Communistische rechter, Manuela Carmena aan de macht.

Zij werd de vorige keer verkozen op een lijst van Podemos maar liet toen onmiddellijk aan de partij weten dat ze op háár eigen manier ging besturen. En ze begon meteen met het verwijderen van straatnaamborden van voormalige Franquistische sujetten. Nu had ze de steun gekregen van Íñigo Errejón die na een botsing met zijn partijgenoot en medestichter van Podemos, Pablo Iglesias, was opgestapt.



Manuela Carmena en Íñigo Errejón

“Politiek Madrid” volgen zal moeilijk zijn nu er de partij van Manuela Carmena, “**Más Madrid**” (méér Madrid) én een andere partij “**Ahora Madrid**” (nú Madrid) is.